

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Eeuwige, de Blijvende

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de tijd van vakantie, vooral voor de kinderen en de jongeren die in juli en augustus niet naar school hoeven. Al vaker hebben we gehoord dat we onze tijd goed moeten besteden en dat geldt ook voor degenen die nu geen vakantie hebben. Het is belangrijk om na te denken wat we in onze vrijetijd doen. Als we er niet over nadenken, dan wordt vrijetijd niet meer dan verloren tijd. Als we op de dagen dat we niet echt iets gepland hebben, zoals in de vakantie die nu voor ons ligt, het goede doen, dan zorgen we ervoor dat we de Beloning van Allah pakken, niet alleen in het leven nu, maar ook in het leven na de dood. Deze vakantietijd, en dan vooral ook nog doordat er zoveel stil ligt door corona, biedt zoveel mogelijkheden om beloond te worden. Allah heeft een mooie toekomst klaarliggen, maar daarvoor moet je wel in actie komen.

Mensen, veel van jullie realiseren zich pas iets als ze het niet meer hebben. Kijk hoeveel mensen er klagen over wat corona allemaal van ze heeft afgepakt. Zo is het ook met vrijetijd, want de Profeet (saws) heeft ons al gezegd: ***Er zijn twee gunsten die veel mensen niet naar waarde schatten: een goede gezondheid en vrijetijd.*** (Boegari) Als je dus je tijd wél goed gebruikt, dan is het iets waar Allah van houdt en waar de Profeet (zvmh) van hield. Daarom is het goed om je ritme vast te houden dat je ook op school hebt. Zorg dat je overdag iets leert nu je in de vakantie geen schoolvakken hoeft te leren. Je kunt daarvoor de vaste momenten op de dag gebruiken. Omdat we normaal gesproken drie keer per dag eten, kun je ook daar omheen je schema inplannen. 's Morgens na je ontbijt meteen wat uit de H. Qoer'aan lezen, 's middags probeer je een paar verzen te leren en 's avonds na het eten herhaal je het nog eens. Zo gebruik je je tijd toch nuttig.

Broeders en zusters, en islaam is meer. Het is juist goed om je vrije dagen zo in te plannen dat je groeit in jouw islaam. Behalve de H. Qoer'aan kun je je verdiepen in de islamitische geschiedenis, je leest over de Profeet (saws) en zijn vrienden en zoekt eens een onderwerp wat dieper uit dat je interessant vindt. Je kunt leren over de Zuilen van de islaam, zoals over het gebed, of de zes Zuilen van het geloof, over wat het Lot nu eigenlijk is of over de Dag van het Oordeel en de hel en de Hemel die die Dag binnen ons bereik komen.

En vooral de kinderen hebben het gemakkelijk. Ze hoeven zich nog niet druk te maken over de rekeningen die betaald moeten worden, hebben geen verantwoordelijkheid over anderen en worden met alles geholpen.

Juist als je jong bent en thuis woont is het veel makkelijker om verschillende soera's uit de H. Qoer'aan te leren. Je hoeft niet meteen de langste en de moeilijkste soera's te leren, maar je kunt achteraan beginnen. Sommige soera's zijn niet meer dan drie, vier, vijf regels en het mooie ervan is dat als je ze kent, samen met soera al Fatiha, dat je ze kunt gebruiken om zelf als imaam te bidden.

Oh jullie die geloven, en we leven in een ingewikkelde tijd. Niet dat vroeger alles beter was, maar de televisie, de computer en de mobiele telefoons met internet maken het moeilijk om je altijd even goed te concentreren op wat nu voor ons eigenlijk belangrijk zou moeten zijn. Iedere minuut die je gebruikt om je insta te checken, ieder kwartier dat je op snapchat bent en ieder uur dat je gamet zijn voor een moslim verloren tijd. Je kunt jezelf er misschien wel een beetje mee ontspannen, maar voor veel van ons, jong en oud, is het een dagbesteding geworden. Je bereikt de hemel niet met een hele serie op Netflix te bingewatchen, de perfecte TikTok te maken of je skills voor welke game dan ook te verbeteren.

Ja, en voor degenen die denken: dit hoor ik al zo vaak... Ja! Dat klopt! Dat komt omdat het hartstikke moeilijk is om je slechte gewoontes af te leren. De meesten zijn zo gewend aan wat ze in hun vrijetijd doen en vinden het zo normaal dat ze deze woorden horen en daarna weer verder gaan waar ze gebleven waren. Kijk naar ramadhaan: ook dan lukt het bijna iedereen om een maand goed zijn of haar best te doen, maar na dertig dagen gaan veel moslims weer terug naar waar ze gebleven waren. Zo zijn het ook met de woorden die jouw waarschuwen voor het verlies van de tijd.

Broeders en zusters, we moeten de uitvindingen in ons voordeel gaan gebruiken. Je kunt je tv gebruiken om islamitische kanalen te bekijken, de computer en het internet gebruiken om informatie op te zoeken en je kunt je telefoon gebruiken om onderweg ergens heen soera's te leren en lezingen te luisteren. Op die manier gebruik je de technische uitvindingen van de afgelopen jaren op een manier die jou een betere moslim kunnen maken in plaats van jou verder weg te helpen van jouw islam.

Oh jullie die geloven, en als wij op vrijdag zoals de soennah ons verteld soera al Kahf lezen, dan lezen wij ook het verhaal van de jongeren die van alle problemen vluchtten. Allah zegt in Zijn Boek, vertaald als:

Wij vertellen aan jullie hun geschiedenis in waarheid. Zij waren jongeren die in hun Heer geloofden en Wij gaven hun meer leiding. (soera al Kahf 13)

Deze jongeren leefden in een tijd waarin het niet normaal was om in de ene God te geloven en om zichzelf te beschermen, verborgen zij zich samen met hun hond in een grot. Allah liet ze honderden jaren in slaap vallen en toen zij wakker werden en uit de grot kwamen op zoek naar eten, kwamen ze tot de ontdekking dat de mensen wél in God geloofden. Zo had Allah ze al die eeuwen in de grot beschermd. De soera waarschuwt ons daarbij dan ook om niet te focussen op de versierselen van deze wereld, de dingetjes waardoor je makkelijk blind wordt voor een leven na dit leven.

Broeders en zusters, en vooral de jonge broeders en zusters, als jij jouw bescherming in jouw grot zoekt, jouw veilige slaapkamer, gebruik jouw tijd dan goed. Ga niet op je telefoon zitten spelen, wachtend op vrienden of vriendinnen om te chatten, maar praat met Allah. Kom niet met een zucht je kamer uit om ondankbaar aan te schuiven aan tafel, maar bedank Allah voor jouw ouders en wat Hij jou verder geeft. Gebruik jouw tijd nu je jong bent om Qoer'aan, de Woorden van Allah, te leren, want als je ouder wordt, wordt het nog moeilijk om het te onthouden. En heb plezier in het leven, geniet ook van je vrijetijd, maar vergeet niet dat je dit grote cadeau van Allah op de beste manier moet gebruiken. Tijd voor je vrienden, tijd voor je familie, tijd voor een spelletje, maar altijd: tijd voor Allah.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 17-07-2020

website: www.moskeeabibakr.nl

YouTube: Moskeeplukkertje