

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Genezer, de Barmhartigste der barmhartigen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de genezing die van Allah komt. Er is ook een vers in de Koran als Ibrahim (as) zijn volk uitlegt over de God Die hij dient niet is zoals de beeldjes waarvoor de mensen bidden en dan hopen dat ze bijvoorbeeld genezen worden. Nee, de hoop op genezing moet zijn op Diegene Die geneest en dat is Allah. Dat kan via een medicijn of een dokter zijn, maar niemand anders dan Allah geneest. We zien het nu met corona: de een wordt beter en de ander alleen maar zieker, soms met een medicijn, soms zonder medicijn, soms met een dokter en soms zonder dokter. Daarom lezen wij dat Ibrahim dan over Allah zegt, vertaald:

En Die mij geneest wanneer ik ziek ben. (soera Asj Sjoearaa 80)

En Allah is de Genezer! Het is Eén van de Namen van Allah. Dat weten we omdat de profeet Mohammed (saws) ook het zo zei in een smeekbede: "**U bent de Genezer.**" (Boegari, Moeslim) Nu moet je niet alleen denken aan de ziektes zoals we die kennen als corona, kanker, pest of ebola, maar ook wat wij als moslim als ziektes zien: de ziektes van het hart. Je kunt jezelf bijvoorbeeld heel belangrijk voelen, omdat mensen tegen je op kijken. Je kunt spijt hebben van iets wat je deed en daar steeds opnieuw pijn van voelen. Alle gevoelens, ook van eenzaamheid, haat of onverdraagzaamheid, zijn ziektes waarvan Allah jou kan genezen. En als wij dan weten dat Rasoeloellah (saws) heeft gezegd dat Allah ons hoort als wij Hem vragen met Eén van Zijn Namen, dan kunnen we niet anders dan aan Allah, aan de Genezer, te vragen om deze ziektes en alle pijn die er bij komt kijken bij ons weg te nemen.

Broeders en zusters, de Boodschap van de islaam en de Heilige Qoer'aan zijn niet voor niets naar ons toe gekomen. De Heilige Qoer'aan is onze Handleiding van het leven met lessen hoe we onszelf kunnen verbeteren, het slechte waarvoor we gewaarschuwd worden achter ons te laten en op die manier geneest Allah ons dan ook. Hij zegt in Zijn Boek, vertaald:

Oh mensen! Er is een waarschuwing van jullie Heer naar jullie gekomen en genezing voor wat er in de harten is en een handleiding en goedheid voor de gelovigen. (soera Yoenes 57)

Die genezing van de harten is zo belangrijk om te groeien in jouw islaam. In het hart zit dat je bijvoorbeeld wil kijken naar iets waar je helemaal niet naar moeten kijken, daar zit jaloezie, daar zit het als je het slechte voor een ander wenst. Voor een ziekte als griep pakken we

al snel een paracetamolletje, als we hoofdpijn of koorts voelen opkomen, maar hoeveel mensen durven eerlijk in hun hart te kijken naar die ándere ziektes? In verschillende Overleveringen vinden we smeekbedes die ons kunnen helpen om aan de Genezer te vragen om je te genezen, dus voor de ziektes die we kennen waar we mee naar de dokter gaan, maar die je ook kunt gebruiken als je je jaloers voelt, als je andere dingen denkt dan dat je zou moeten denken en alle gevoelens die jou uiteindelijk geen betere moslim maken. Zo heeft de Profeet (zvmh) ooit als smeekbede gezegd: **Oh Allah, Heer van de mensen, neem het kwaad weg. Genees hem en U bent de Genezer. Er is geen genezing behalve Uw genezing. Een genezing die geen ziekte achterlaat.** (Boegari, Moeslim)

Ja mensen, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, Allah kán alles genezen. Er gebeurt niets zonder dat Hij het weet en niemand kent de Wijsheid van Allah achter Zijn Beslissingen. Toch betekent het niet dat je alles maar moet accepteren zonder te vragen. Islaam is niet achterover leunen en accepteren zoals het is gekomen, nee, er wordt van ons een actieve rol gevraagd. Je kunt niet roken en dan zeggen dat als je kanker krijgt dat het zo moest zijn. Je kunt niet nu in groepen op elkaar gaan zitten en als je corona krijgt zeggen dat het onvermijdelijk was. Je kunt niet ongezond blijven eten en alle ziektes die er bij komen kijken accepteren als de Wil van Allah. Zo kun je ook niet door blijven gaan met je gedrag, de ziekte in je gedrag. Je moet kijken naar je eigen binnenste en kijken wat er moet veranderen en geloof me: jij bent geen engel en jij bent geen profeet. Daarom is de Qoer'aan jouw houvast in jouw zoektocht. Allah zegt, uitgelegd als:

En van de Qoer'aan sturen Wij wat een geneesmiddel is en een goedheid voor de gelovigen, maar voor de mensen die het verkeerde doen, wordt daardoor het verlies alleen maar groter. (soera Al Israa 82)

Oh jullie die geloven, voor de ziektes waarvoor je een medicijn kunt nemen en waarvoor veel mensen vertrouwen op chemische producten, gebruiken moslims al eeuwenlang honing en zwarte komijn. Het is meer dan jammer dat die kennis soms lijkt te verdwijnen. Zo staat in het Boek van Allah, uitgelegd:

En jouw Heer heeft tegen de bijen gezegd: "Maak huizen in de heuvels en in de bomen en wat ze voor jullie maken. Eet dan van alle soorten vruchten en volg de wegen van jouw Heer zoals het moet." Er komt uit de buik van de bij honing van verschillende kleuren waarin genezing is voor de mensen. Ja, daar is een teken in voor een volk dat nadenkt. (soera An Nahl 68-69)

Broeders en zusters, en laat ons bij een ziekte niet vergeten dat we een voorbeeld hebben gekregen in de profeet Ajjoub (vzmh). Hij werd zoveel getest door Allah over zoveel jaren tijd dat waarschijnlijk ieder ander al had opgegeven, maar hij bleef maar vertrouwen in Allah. Hij bleef hem bedanken voor alle ellende die hij steeds maar opnieuw weer kreeg. Hij bedankte Allah voor iedere ziekte en voor alles wat hij verloor! En hoe groot was zijn beloning daarna!

Moslams, de genezing ligt bij de Genezer. De genezing moeten wij zoeken op de juiste plekken en de Qoer'aan roept ons op om het te gebruiken voor het genezen. Hoe kunnen wij beter worden als wij niet weten wat de islaam van ons vraagt? Hoe kunnen wij beter worden als we alleen maar zeggen dat we willen verbeteren? Het is daarom ook belangrijk dat we elkaar helpen bij het goede en waarschuwen voor het slechte. Zo zorgen we ook voor elkaar en helpen we de mensen die niet meer zien dat hun hart ziek is geworden. We moeten voor elkaar zorgen als iemand lichamelijk ziek is en zichzelf niet meer kan verzorgen. Blijf genezing voor jezelf vragen en blijf smeken voor de genezing van anderen. Vraag Allah, vraag de Genezer, vraag Die jou geneest wanneer je ziek bent.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 26-06-2020

website: www.moskeeabibakr.nl

YouTube: moskeelukkertje