

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefdevolle, de Gids naar de juiste Weg.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over dat je de mensen moet zeggen dat ze het goede moeten doen. Van alle dingen die we kennen die we als moslim moeten doen, is dit een van de eerste. Allah wil dat we tegen elkaar zeggen dat we goed moeten doen. Dit is de manier hoe moslims in het leven staan en zo wordt het voor iedereen duidelijk wat de oemmah van Rasoeloellah (saws) is; de moslims die doen wat de Profeet (zvmh) deed.

Broeders en zusters, hoe kunnen anderen weten wat goed is als niemand ze het vertelt? En dan gaat het niet alleen om de islam, maar om de manier hoe we met elkaar samenleven, hoe we met de aarde moeten omgaan, met dieren, met planten, met goed en kwaad. Hoe reageer je als je boos bent of als er over je gelogen wordt? Hoe ga je om met de regels als je gewaarschuwd wordt voor je gezondheid of voor de volksgezondheid? Trek je dan je eigenplan of doe je het volgens de regels van de islam? Daarom moslims, zegt Allah tegen ons, vertaald als:

**Jullie zijn het beste volk dat er ooit onder de mensen is geweest; jullie zeggen wat goed is, verbieden wat fout is en geloven in God...** (soera Al Imraan 110)

En deze Woorden verwijzen naar de wegen van alle profeten: zeggen wat goed is, verbieden wat fout is en geloven in Allah. Dit is hoe je je leven verbetert en uiteindelijk ook naar het Paradijs kunt gaan. De profeten hebben de mensen al gewaarschuwd met de beste woorden en met zoveel geduld. Zij hebben aan ons het mooiste voorbeeld laten zien. Daarom moeten wij in hun voetsporen treden, ons eigen leven verbeteren en de anderen om ons heen meenemen op die weg van verbetering.

Oh jullie die geloven, onze geliefde Boodschapper (zvmh) heeft de mensen ook alleen maar gevraagd om het goede te doen, het goede op de Weg van Allah. Daarom zegt Hij in Zijn Boek tegen hem, vertaald:

**Zeg: "Dit is mijn weg: ik zeg jullie met bewijs dat je Allah moet volgen; en dat zeggen ik en mijn volgelingen. Heilig is Allah en ik ben niet een van de mensen die voor iets of iemand anders bidden."** (soera Yoessaf 108)

Moslims, en waarom moeten we mensen het goede laten doen? Dit is bedoeld om de maatschappij te verbeteren. Als we kijken naar de Black Life Mattersprotesten en hoe wij als moslims al honderden jaren

geleden geleerd werd hoe we moeten omgaan met verschillende volkeren, kleuren of mensen, dan zie je dat wij nooit anders gewild hebben dan het beste voor de maatschappij. Een moslim bouwt mee. Een moslim denkt mee. Een moslim doet mee. Alles wat je kan corrigeren, corrigeer dat. Alles wat je aan goedheid kunt inbrengen, breng het in. Als je dit altijd en overal doet, dan wordt het als een soort zaadje van goedheid, een zaadje waaruit weer een boom groeit en uiteindelijk weer vruchten die mensen plukken, lang nadat jij vertrokken bent. En ook als je geen goedheid terugkrijgt na alles wat je gedaan hebt, kap de boom niet om als je vertrekt. Laat het goede achter en laat het bloeien. Breng licht op de plekken waar het duister is, breng liefde waar haat is en laat vijanden vrienden worden.

Ja mensen, en waarom verplicht de islam ons dit? Waarom wordt er altijd zoveel aandacht aan gegeven, want dat weten we nu intussen toch wel? Maar nee, dat is omdat we snel vergeten en het goede en het slechte altijd naast elkaar zijn. Ze vechten met elkaar wie er gaat winnen. Daarom moeten we oppassen dat we niet voor de slechte wegen kiezen, de wegen van Iblies die ons probeert naar zijn pad te trekken. Hoe makkelijk het soms kan zijn om het goede níet te doen om dat dat moeite kost, om naar je eigen gevoel te luisteren en te blijven hangen in boosheid, om een conflict uit de weg te gaan in plaats van mensen bij elkaar te brengen: doe het niet! Trek die deur van sjeitaan dicht en alle deuren die die kant op gaan. Zet je in voor het goede en focus je op het positieve. Dit is wat ieder mens in zijn of haar leven zou moeten doen. En wat je doet, doe het voor Allah.

Broeders en zusters, als je de mensen terugbrengt naar het goede, dan word je ook beloond door Allah. Alles wat zij doen door jou, daarvan krijg jij nog eens extra beloning. Dit moet je natuurlijk wel op een goede, rustige manier doen. Denk ook niet dat het altijd iets groots is om de wereld te verbeteren of dat je alleen maar anderen hoeft te activeren. Nee, de Profeet (saws) heeft gezegd: **"Toen een man aan het wandelen was, vond hij een tak op de weg. Hij haalde die van de weg af, waarop Allah hem dankbaar was voor wat hij deed en Hij gaf hem vergeving."** (Boegari, Moeslim) En zo simpel, lieve moslims, kan het zijn. Maar wie weet wat er anders tegen deze tak was aangekomen en wie weet hoe groot dus het effect is van dit simpele dingetje.

Het goede en alleen het goede, op de beste manier! Dat brengt zoveel verbetering in deze wereld. Daarom zegt Allah tegen de Profeet (zvmh), uitgelegd als:

**Door de goedheid van Allah ben jij zacht geweest tegenover hen; als je ruw en hard was geweest, zouden ze zeker bij jou uit**

**de buurt zijn gegaan. Neem het ze niet kwalijk en vraag voor hen vergeving en vraag advies aan ze bij belangrijke zaken. Wanneer je het zeker weet, vertrouw dan op Allah, want echt, Allah houdt van de mensen die op Hem vertrouwen.** (soera Al Imraan 159)

Moslams, wij moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Mensen moeten ons herkennen aan ons gedrag. Het moet aantrekkelijk en interessant zijn, zodat anderen jou als voorbeeld na willen gaan nadoen. Daarom moet je je fouten achter je laten, sorry zeggen tegen Allah en sorry zeggen tegenover de mensen die je hebt beschadigd, zelfs als ze het niet eens weten en dan... en dan jezelf verbeteren en alleen nog maar het goede doen. Een stapje hogerop, een stapje verder van het verkeerde, een stapje dichterbij... en misschien is het wel onbereikbaar, maar we moeten het willen... een stapje dichterbij het zijn van de perfecte moslim.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 19-06-2020

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)

YouTube: Moskeeplukkertje