

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die hoort, Hij Die luistert.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over het goede nieuws van het gebed. Het gebed is een van de vijf islamitische zuilen. Na de getuigenis dat je moslim bent, is het volgende het gebed. Het gebed is daarom een stukje van onze islam en past tussen la ilaha illa Allah, ons vasten tijdens ramadhaan, het beetje geld van de zakaat en de reis die je maakt bij de hadj. Zoals er een tijd in je leven is dat je op hadj gaat, zoals er jaarlijks een tijd is dat je vast in ramadhaan, zo is er iedere dag vijf keer een tijd voor het gebed. Iedereen snapt dat je de hadj of ramadhaan niet zomaar voor of na zijn tijd kunt doen. Zo is het ook met het gebed. Dat kan je niet zomaar verzetten. Tijd is tijd, behalve met een goede, islamitische reden, bijvoorbeeld als je ziek bent, het eten op tafel staat of als je reiziger bent.

Moslams, het gebed is niet zomaar iets. Je hebt een aantal punten waar je op moet letten voor, tijdens en na het gebed. Dan is er nog een verschil of je thuis bidt, samen bidt of in de moskee. Dat laatste is voor de meesten van ons al weer een aantal maanden geleden, sinds dat Allah ons test met hoe wij omgaan met het coronavirus. Islam is voor de bescherming van het leven en tegen het verspreiden van ziektes, dus, hoe graag we ook willen en hoe moeilijk het ook kan zijn: wij moeten verstandig luisteren naar de mensen die hier kennis van hebben. Maar voor als dadelijk de moskeeën weer helemaal open gaan en voordat we vergeten wat dan ook al weer belangrijk is, een aantal punten.

Als je in de moskee wil gaan bidden, zorg dan dat je thuis de wassing doet. Als je kijkt naar hoeveel mensen er in de moskee passen en hoe weinig plaatsen er bij de woedoerimte, dan snap je dat die bedoeld is voor noodgevallen. Vóór de wassing en vóór het gebed moet je ook stil staan waarom je dit doet. Zorg dat je nadenkt over de beloning die je van Allah krijgt als je je wast om daarna ook nog het gebed te verrichten. Onze geliefde Boodschapper (saws) heeft gezegd: ***Als iemand van jullie woedoe doet op een perfecte manier en dan zegt : "Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, de Enige en Die niemand naast Zich heeft, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is", dan gaan de acht poorten van het Paradijs open en hij kan kiezen door welke hij naar binnen wil.*** (Moeslim) Tot zover de wassing.

Beste broeders en zusters, als je onderweg bent naar de moskee, vergeet dan niet de smeekbede om de sjeitaan onderweg bij je weg te houden. Zeg: "Oh Allah, plaats licht in mijn hart en licht op mijn tong, en licht in mijn oren en licht in mijn ogen en plaats licht achter me,

licht voor me, licht boven me en licht onder me. Oh Allah, geef me voordeel met licht!" En als het kan, loop dan naar de moskee, want er is overgeleverd: **Wie zich thuis wast en vervolgens naar één van de huizen van Allah loopt om het verplichte gebed te verrichten, daarvan worden bij iedere twee stappen die hij neemt, bij de ene stap een fout die hij ooit maakte weggeveegd en bij de andere stap krijgt hij een hogere plek bij Allah.** (Moeslim)

Nu is de kans niet heel groot dat je in Nederland op straat al de gebedsoproep hoort, maar als je onderweg de adzaan hoort, of anders als je in de moskee bent of waar dan ook eigenlijk, herhaal dan de woorden die je hoort, behalve *hayya ala salah, hayya alaal falah*, want dan zeg je *la hawla wa la goewwa illah billah*. Doe na de gebedsoproep de smeekbede, waarbij je ook het goede voor de Profeet (saws) aan Allah vraagt. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: **Wanneer jullie de gebedsoproeper de adzaan horen doen, herhaal dan wat hij zegt en voeg dan de zegeningen van Allah voor mij er aan toe, want wie bij Allah om het goede voor mij smeekt, krijgt deze tien keer terug. Vraag dan aan Allah om de wasielah voor mij. Dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan één van de dienaren van Allah wordt gegeven wordt. Wie de wasielah voor mij vraagt, krijgt zeker een goed woordje terug.** (Moeslim)

En moslims, als je bij de moskee binnenkomt, doe dat dan met je rechtervoet en doe weer een smeekbede. Voordat je gaat zitten, groet de moskee dan met twee gebedseenheden, maar let er wel op dat je niemand daar mee lastig valt. Doe het dus op een rustige plek, zonder dat je anderen aan de kant moet duwen. Belangrijk is dus om op tijd te komen, want je weet hoe druk het soms op vrijdag kan zijn. De beste rijen zijn ook nog eens vooraan en niet iedereen past op de eerste, tweede of derde rij. Duw jezelf niet naar voren, maar kom vooral op tijd.

Als het tijd is om te bidden en de imaam leest Al Fatiha luidop, let dan op wanneer hij *amien* zegt. *Amien* is dat je bevestigt dat wat je hoort dat je het er mee eens bent. Je zegt: "Ja, de woorden van Al Fatiha zijn voor mij óók waarheid. Laat het zo zijn!" Voel dus wat de betekenis is en zeg dan na wat de imaam zei: *amien!* En als dan het hele gebed gebeden is, blijf dan rustig even zitten en doe de extra herinneringen, *soebhanallah, al hamdoe lillah, Allahoe akbar*. Doe wat de Booschapper (zvmh) ook heeft gedaan en lees de Woorden van de Koran, namelijk de Troonvers, want Mohammed (saws) heeft gezegd: **Iemand die Ayaat al Koersie na ieder verplicht gebed reciteert, alleen de dood houdt hem nog tegen om binnen te gaan in het Paradijs.** (An Nasaai en Tabaranie) De enige reden dat je dus nog niet in de Paradijselijke Tuinen bent, is omdat je nog leeft.

Moslims, het gebed verdient jouw aandacht en het belangrijkste is wel dat je niet te laat bidt. Stel niets onnodig uit, vooral niet omdat we nu meestal thuis bidden en het makkelijker wordt om te wachten, te wachten, te wachten, totdat het te laat is. En als je dan bidt, bid dan ook niet te snel, want je bent opgestaan voor Allah. Breng rust in jouw gebed en weet wat je zegt, want jouw gebed is een gesprek met Allah. Vooral voor degenen onder ons die geen of niet zo goed Arabisch kennen, weet wat de woorden betekenen die je ieder gebed weer opnieuw zegt. Oh dienaren van Allah, weet dat je bij jouw gebed voor de Koning der koningen bent opgestaan, dat je met de Allerhoogste praat en dat er geen koning ter wereld, geen Willem-Alexander, geen Filip, Mohammed VI of Karel Gustav XVI, ooit iedere dag zoveel tijd voor jou gaat vrij maken. En bid dan, ja bid jouw gebeden, dag in, dag uit, keer op keer, alsof het je laatste is.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 12-06-2020

website: www.moskeeabibakr.nl

YouTube: Moskeelukkertje