

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die het leven geeft en Hij Die het leven neemt.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over hoe je kunt voorkomen dat je gestraft wordt in je graf. Het is de plek waar we allemaal een keer terecht komen. Iedereen van ons gaat uiteindelijk dood, vroeg of laat. Voor iedereen, zonder uitzondering. De dood, met garantie. De plaats waar we daarna terecht komen is het graf. Dat is niet voor iedereen even prettig. Het ligt er aan hoe jouw leven is geweest. Nu kun je nog kiezen voor het goede, zonder de straf gezien te hebben voor het verkeerde, of de beloning van het juiste. Het graf is na de dood ons huis tot de Dag van het Oordeel en iedereen komt er een keer in te wonen. De dood is niet het einde, maar het begin van het eeuwige leven.

Mensen, het graf is de eerste stap naar het Hiernamaals. Je leven ligt achter je en de kansen zijn voorbij. De keuze is gemaakt. Het graf hoeft dan ook helemaal geen straf te zijn. Het ligt helemaal aan je eigen leven met je eigen keuzes. Als je het graf alleen maar ziet als een plek van bestraffing, dan heb je maar de helft begrepen. Iemand die namelijk gewoon doet wat God aan de mens heeft gevraagd, die zal in het graf juist het goede ontvangen. Je kunt jezelf nu in dit leven dan ook al beschermen voor de straf in het graf. Dat is wat je nú moet doen, niet dan.

Zoals gezegd, het graf is de eerste stap naar de agira, naar het Hiernamaals. In het graf krijgen de gelovigen al een beetje van de beloning die zij kunnen verwachten in het Paradijs. De mensen die tegen de Wil van Allah zijn ingegaan krijgen al wat van de straf die voor hen klaar staat in de hel. Natuurlijk klinkt het hard als je het zo hoort, maar broeders en zusters, de dood en het graf horen nu eenmaal óók bij het leven, bij de islaam waar wij van getuigen. De dood is er voor iedereen en wij geloven in een Paradijselijke Tuin als beloning en een hels Vuur als bestraffing daarna. Wij hebben een taak op deze wereld. Wij zijn hier met een reden en daarom kun je ook beloond of bestraft worden. Allah vraagt ons, zoals Hij zegt in Zijn Boek, uitgelegd als:

En weet wat jou gevraagd wordt om te doen tegenover Allah en gebruik alleen goede woorden. (soera al Ahzaab 70)

Broeders en zusters, onze geliefde Boodschapper (zvmh) heeft ons beloofd dat het graf dat klein en donker is door Allah verruimd en verlicht kan worden. In een andere Overlevering wordt genoemd wat jou tegen de bestraffing kan beschermen; in het graf van een gelovige

is namelijk bij het hoofd het gebed, het vasten is aan de rechterkant en de aalmoes aan de linkerkant. Bij het voeteneinde zijn de goede daden die men deed voor de anderen; ja, aan alle kanten wordt de gelovige op deze manier beschermd in het graf als de straf komt.

Moslams, je moet ook weten wat jou beloofd is ná het graf. Het graf is namelijk voor een gelovige niet het einde, nee, een gelovige gelóóft dat er hierna nog iets komt, zoals gezegd, een prachtige beloning of een verschrikkelijke bestraffing. Daarom lezen wij in de H. Qoer'aan, als in een vertaling:

Bij degenen die zeggen: 'Onze Heer is God' en dan ook blijven vasthouden aan de juiste Weg, komen de engelen en die zeggen: 'Je hoeft niet bang of verdrietig te zijn, maar je moet blij zijn met het goede bericht over de Paradijselijke Tuin, die aan jullie beloofd is.' (soera Foessilat 30)

Maar moslams, waarom word je dan bijvoorbeeld gestraft in het graf? Dat zijn verschillende dingen. Zo moet je niet te makkelijk denken over viezigheid van de wc. Urine op je kleding is een reden van bestraffing. Ook roddelen is zoiets verschrikkelijks dat je er in je graf voor gestraft wordt. Een andere reden is een slechte wassing en daarna met een slechte woedoe bidden. Verder moet je oneerlijkheid tegenhouden, als je in de mogelijkheid hebt om dat te doen. Als je onrecht ziet en je kunt er iets aan doen, doe wat je kan.

Lieve broeders en zusters, sta iedere dag op met het idee dat je misschien nog voor de avond gestorven bent. Ga nooit slapen zonder de gedachte dat je misschien niet meer wakker wordt. Zet geen stap zonder te denken dat je de volgende misschien niet meer kunt zetten. Ga nooit weg zonder te groeten, want wat je 's avonds hebt verlaten, kan er 's morgens niet meer zijn. Je bent maar eventjes op deze wereld. Er is geen plek op aarde waar je naar toe kunt gaan waar je niet kan sterven. Er is geen hoek in het universum waar de Engel van de Dood jou niet gaat vinden. Om daar aan herinnerd te worden moet je soms de graven bezoeken. Als je naar een begraafplaats gaat, of je komt er langs, zoals hier in Nijmegen naast het CWZ, groet dan de bewoners van het graf. Geef jouw salaam en doe een smeekbede. Als je dit zo doet word je iedere keer bewust gemaakt dat er een dag komt dat de mensen ook langs jouw graf zullen lopen en jou in je graf begroeten. Denk eens aan alle mensen die jou zijn voorgegaan, die verdwenen en door ons vergeten zijn. Zeg mij, hoe heette de opa van je oma? Jouw familieleden van 200 jaar geleden liggen in hun graf en jij bent hen vergeten. Alleen hun eigen daden kunnen hen nog redden. Is er nog iemand die doea voor ze doet?

Oh moslims, deze wereld is een prachtige verzamelplaats. Alles kun je in je huizen stoppen, in je zakken, in je handen en toch garandeer ik je dat er weinig past in je graf. Alles vergaat en niets kun je meenemen van wat je verzamelde. Dat zijn dan ook niet de dingen die jou gaan helpen tegen de bestraffing in het graf. Daarom, mensen, bereid je voor, want alles op deze wereld vergaat, ja, zelfs de wereld zelf vergaat. Alles heeft een tijd en een Uur. Bereid je voor op de dood, het graf en wat erna gebeurt.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 05-06-2020

website: www.moskeeabibakr.nl