

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die de harten wendt en keert.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over het gevoel dat je Allah niet wil missen in jouw leven. Als je om iemand geeft of als je van iemand houdt, dan ken je het gevoel wel dat je wil dat je altijd bij die persoon bent. Zo heb je ook een gevoel als je aan Allah denkt en je kunt Hem ook missen als niet aan Hem denkt. Door jouw gevoel voor Allah ga je op zoek naar Hem, hoe je Hem een plek in jouw leven kunt geven. Dat zoeken gebeurt door stellen van vragen en het vinden van antwoorden, vaak zelfs meerdere antwoorden die weer meer vragen oproepen. Wat betekent Zijn Naam? Wat houdt God eigenlijk in? Hoe groot is Zijn Macht en hoe groot is Zijn Kracht? Je denkt aan de Namen van Allah en wat Hij gemaakt heeft en wat Hij kan en doet. Met zo'n vragen en het zoeken naar antwoorden groei je dichterbij Allah toe. In de H. Qoer'aan staat niet voor niets dat Allah ons allerlei Tekenen en Bewijzen in dit leven hier op aarde geeft, als we tenminste slim genoeg zijn, want Hij geeft ze voor de mensen die er over na willen denken.

Broeders en zusters, als je van iemand houdt, dan hou je ook van zijn woorden. Omdat de Woorden van Allah voor ons de Woorden van de H. Qoer'aan zijn, houden wij ervan om ze te lezen, te reciteren, uit te zoeken en erover na te denken. Als wij dus op zoek zijn naar Allah en dichterbij Hem willen komen, lezen wij de H. Qoeraan. Zelfs de Profeet (zvmh) aan wie juist de Woorden waren geopenbaard vond het heerlijk om er zelf naar te luisteren. Dat weten we, omdat er in een Overlevering gezegd is dat Ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) alles wat hij leerde dat tot in het perfecte deed. Daarom was hij vaak bij de Profeet (zvmh) te vinden, die het erg leuk vond om naar zijn recitatie van de H. Qoer'aan te luisteren. **Rasoeloallah (saws) zei eens tegen hem: "Lees de Qoer'aan voor mij." Hij antwoordde: "Moet ik het reciteren, terwijl het aan u is geopenbaard?" De Profeet (zvmh) zei: "Ik hoor het graag van iemand anders." Dus reciteerde hij een soera, maar toen hij het vers reciteerde "Hoe gaat het zijn als We van elk volk een getuige brengen en We brengen u als getuige tegen deze mensen" (soera an Nisaa 41) zei de Profeet (zvmh): "Zo is het genoeg." Ibn Masoed keek hem aan en de ogen van de Profeet (zvmh) stroomden over van tranen.**

Oh jullie die geloven, hoe vaak luister jij naar de H. Qoer'aan en hoe vaak heeft de inhoud jou geraakt dat je de tranen in je ogen kreeg? Het zijn niet de Woorden die je op de achtergrond aan zet als je bezoek hebt of als je gedachteloos auto rijdt. Luister ernaar, praat over de H. Qoer'aan. Het is het Boek van Allah. Maar laat ook op andere

momenten niet je kans liggen om aan Allah te denken, niet altijd met de H. Qoer'aan, maar ook door het zeggen van astagfiroellah, al hamdoe lillah, soebhanallah. Vul je tijd met het zeggen en het doen van het goede, zodat er geen tijd meer over is voor het slechte. Allah zegt in Zijn Boek dan ook, vertaald als:

Vertel over wat jou in het Boek verteld is en bid. Ja, want echt, het bidden houdt jou weg van het slechte doen en van het kwade. Het denken aan Allah is het hoogste wat er is. Allah weet wat je doet. (soera al Ankaboet 45)

Ja, en voor iedereen die God zoekt, zegt Hij: Ik ben er. Mensen maken het soms heel moeilijk voor zichzelf, maar de Profeet (zvmh) heeft gezegd dat **Allah heeft gezegd: "Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben. Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf en als hij Mij in een groep in het openbaar noemt, dan noem Ik hem in een groep in het openbaar, die beter is. En als hij een handbreedte naar Mij toe komt, dan kom Ik een armlengte naar hem toe, en als hij een armlengte naar Mij toe komt, dan kom Ik met de wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen."** (Boegari e.a.)

Mensen, Allah is zo goed voor ons en dat moeten wij onszelf vaak laten herinneren. Het zit in veel kleine dingen en het mooie is dat je kansen moet zien en kansen moet pakken. Als je je ogen sluit, dan zie je het niet, maar als je Allah zoekt, dan weet je waar je Hem kan vinden. Daarom zegt Allah in Zijn Boek, uitgelegd als:

Dat zijn de mensen die haast maken en proberen meer te doen als een ander, als ze het goede doen. (soera al Moeminoen 61)

In het doen van het goede zien wij dus een wedstrijd om dichterbij Allah te komen. Die wedstrijd is voor iedereen anders en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Niet iedereen kan evenveel, maar het moeten willen, moet minstens zoveel zijn. We worden zo hard gewaarschuwd dat je niet te makkelijk moet gaan denken dat je niets hoeft te doen, dat het allemaal wel aan komt waaien. Zo simpel is dat niet. Wij kwamen ooit van Allah, zijn nu hier om te doen wat we moeten doen, doen helaas veel verkeerd en wat zegt Allah dan?

Maar nee, echt, de mensen zijn zo arrogant, want ze denken dat ze genoeg aan zichzelf hebben. Ja echt, de weg terug is naar jouw Heer. (soera Al Alaq 6-8)

Allah, met zoveel geduld, wacht op jou, totdat jij Hem weer noemt, vaak noemt, veel noemt, overal noemt, altijd noemt. Het is aan jou om Hem een plek in jouw leven te geven, niet alleen op vrijdag of alleen tijdens het bidden, maar in veel meer. Als jij van Hem houdt, houdt Hij van jou. Hij is zoals jij denkt dat Hij is. Ben je bang voor Allah? Dan is er waarschijnlijk veel om bang voor te zijn.

Broeders en zusters, het denken aan Allah kan altijd. Het is oneindig en vul jouw hart dan ook met die blijheid. Doe het met plezier en laat geen ruimte over voor het andere. Volg niet waar de wereld je gek mee maakt, maar volg de Weg van Allah, noem Zijn Naam en doe het goede. Volg de Weg zoals de Boodschapper van Allah (zvmh) het eeuwen geleden al aan ons heeft laten zien en zorg dat je in de wereld van nu dat een plek gaat geven. Doe dat met liefde en je zult zien dat je sterker wordt in je islam. Je wordt sterker in het achterlaten van wat Hij verboden heeft en sterker op het juiste Pad. Dat is het échte geluk, die blijheid die wij zoeken. Wie of wat je ook bent, hoe hoog of hoe laag, hoe fout je ook bent geweest, laat de liefde in jouw hart stromen en hou jouw tong nat met het noemen van Zijn Namen. Geniet van het goede doen voor Allah, jouw Heer tot wie wij, jij en ik uiteindelijk eens op een Dag zullen terugkeren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 29-05-2020

website: www.moskeeabibakr.nl