

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die alles ziet en Hij Die alles hoort.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over het kijken tijdens ramadhaan. In de afgelopen weken hebben namelijk velen van ons niet alleen gevast, maar hebben daarbij ook hun best gedaan om hun gedrag te verbeteren. De een is daar meer mee bezig dan een ander en ook niet iedereen weet dat het vasten méér is dan niet eten en niet drinken. Ook het kijken naar het verkeerde is waar we, vooral tijdens ramadhaan, ver weg van moeten blijven. Er ligt nog een halve of misschien anderhalve dag voor ons in deze Heilige Maand waarin we heel bewust nadenken over de dingen die we doen. Als we iets zien dat we niet willen zien, als we praten, als we eten of vasten, in alles weten we, het is ramadhaan en we kiezen voor de juiste Weg. Ons gevoel van spijt zal waarschijnlijk nooit groter zijn dan in deze maand. Spijt van wat we hebben gedaan, spijt van wat we niet hebben gedaan. Dat we níet kijken naar het verkeerde moeten we vol zien te houden nu de maand ramadhaan op het punt staat om weg te gaan. Als dit weekend het feest is geweest, moeten we blijven kiezen voor de Weg van Allah (swt). Je moet niet alleen een goede moslim tijdens ramadhaan zijn.

Oh mensen, veel van ons kijken naar wat een ander heeft en daar hoeft niets mis mee te zijn als je blij bent voor die ander. Pas als je jaloers wordt, moet je je zorgen maken en dat gevoel moet je zo snel mogelijk kwijtraken. Dat is niet alleen beter voor de anderen, maar vooral beter voor jezelf. Kijk niet naar wat zij hebben, maar kijk naar wat je zelf hebt. Kijk naar wat je zelf hebt op een positieve manier. Kijk naar waar je gelukkig en blij van wordt, naar alle mooie dingen en kansen die Allah jou in dit leven geeft. Allah heeft uiteindelijk alles in de hand. Iets dat je krijgt van Allah, kan niemand jou afnemen en iets dat je niet krijgt van Allah, kan niemand jou geven. Sta daar eens bij stil en je begrijpt opeens hoe zinloos het voor een moslim is om jaloers te zijn.

Broeders en zusters, en Allah vraagt ons om niet te kijken naar de vrouw of naar de man van een ander. En ook als je niet getrouwd bent is het zo onverstandig om met je ogen te kijken naar wie je niet moet kijken. Als je op straat bent, moet je niet met je ogen gaan zoeken. Je hoofd maakt plannen waar God jou voor waarschuwt. We kunnen er van alles van vinden hoe andere mensen buiten rondlopen en wat ze daar doen, maar uiteindelijk ligt het aan jezelf dat je er naar kijkt. Hij zegt in Zijn Boek:

Zeg tegen de gelovige mannen dat ze naar beneden moeten kijken en hun schaamte moeten vasthouden. Dat is beter voor ze. Allah weet wat ze doen. (soera an Noer 30)

Oh dienaren van Allah, het is zo duidelijk. Ga niet kijken, ga niet zoeken naar wat een ander heeft. Ga niet denken dat de ander met een leuker, mooier of liever persoon is getrouwd. Het is echt iets heel groots tegen wat Allah bedoeld heeft. Hij geeft wie Hij wil en wat Hij wil.

Ja, en er zijn altijd slechte mensen die proberen om de goede mensen naar hun groep te krijgen. Dat kunnen niet-moslims zijn, maar net zo goed moslims. Je ziet ze het doen en dan denk je: ah, dan kan ik ook wel een keer. Misschien nog erger: omdat je het een andere moslim ziet doen, denk je dat het mag. Uiteindelijk is jouw hart zo veranderd dat je het goede helemaal loslaat en dan wordt het een lange weg terug naar het Licht van Allah. Je gedachten zijn zo veranderd dat het moeilijk wordt om zelfs nog te zien in welke donkere tijden je van je leven terecht bent gekomen.

Daarom, lieve broeders en zusters, weet waar je naar kijkt. Niet alleen tijdens deze maand, maar ook de elf maanden die hierna tot de volgende ramadhaan gaan komen. Volg de Weg van Allah en jouw hart gaat tevreden en vol liefde zijn. En behalve je ogen, denk ook aan je oren. Wat hoor je allemaal? Naar wie luister je allemaal? Wat word je verteld? Daarom is het belangrijk dat je weet met wie je omgaat en als we kijken naar de vrienden van onze geliefde Profeet (saws), dan zien we dat zij veel in de moskee te vinden waren. Daar waren ze veilig van alles wat ze niet wilden zien en alles wat ze niet wilden horen. Het leven is een grote valkuil waar sjeitaan jullie maar al te graag bedriegt. Allah zegt niet voor niets, vertaald als:

Oh mensen, wat Allah beloofd, is echt waar. Laat het leven in deze wereld jullie niet misleiden en laat de grote bedrieger jullie niet weghouden van Allah. (soera Faatir 5)

Jullie zijn gewaarschuwd voor wat God verboden heeft en kom er niet in de buurt. Vooral als je vaak in de buurt van kleine dingetjes komt die niet mogen, dan wordt het zo makkelijk om het uiteindelijk ook als normaal te accepteren. Het kleine is niet klein. Als je niet gekeken had, dan had je het niet gekend, dan had je het niet gewild en uiteindelijk ook niet gedaan.

Mensen, islam is een manier van leven. Juist tijdens ramadhaan voel je dit. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ben je bezig met wat Allah aan jou vraagt. Weet dat Allah jou méér vraagt dan alleen te vasten tijdens ramadhaan. Doe het goede, juist nu je in deze coronatijd hebt gezien dat je thuis ook zoveel kan. Moslims, houd vast aan het lezen van de H. Qoer'aan, het bidden, het extra bidden, het vrijwillig vasten en zorg vooral dat je een moslim bent; zorg voor het

meest perfecte gedrag. Kijk niet naar waar je niet wil zien en luister niet naar wat je niet wil horen. Hou dat vast. Ja, laat deze maand daadwerkelijk een nieuwe start zijn van een leven als een moslim, een echte moslim voor wie het lijkt alsof het iedere dag ramadhaan is.

Broeders en zusters, nu we op het einde van ramadhaan zijn gekomen en het feestgebed met Gods Wil dit weekend gebeden wordt, bid dat dan thuis. Dat is net zo geldig als in de moskee in deze bijzondere omstandigheden. Douche eerst, trek mooie, witte kleding aan en bid als het kan ergens net na 7 uur, zeg maar anderhalf uur nadat de zon is opgekomen, zodat je eerst ontbijt, want de tijd van vasten is voorbij. Bid zoals je dat thuis altijd doet, je zoon naast je en de meisjes en je vrouw er achter of als je meer jongens hebt, laat ze dan als eerste achter je staan. Het gebed bestaat uit 2 rakaat en meerdere takbiers. Instructiefilmpjes en verdere informatie zijn wijdverspreid te vinden en waarschijnlijk heb je ook al iets via whatsapp ontvangen. Moge Allah ons gebed accepteren met de kennis die we hebben.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 22-05-2020

website: www.moskeeabibakr.nl