

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de gezegende maand ramadhaan die gisteravond begonnen is. Dit is de maand vol vergeving, de maand van het goede, de maand waarin wij zoveel kansen krijgen. Allah geeft ons hem, zodat we extra ons best kunnen gaan doen. Ramadhaan is gekomen voor onze ogen, dat ze niet kijken naar wat niet mag en dat de ogen zich vullen met tranen als wij Allah vragen om ons te vergeven voor de fouten die we hebben gemaakt. Ramadhaan is gekomen voor onze mond, zodat we ophouden met roddelen en het goede gaan zeggen, aan Allah het goede vragen en anderen waarschuwen voor dat wat verkeerd is. Ramadhaan is gekomen voor onze oren, zodat we ophouden met het luisteren naar het verkeerde en gaan luisteren naar het goede, naar Qoer'aan, naar de dingen die ons op het juiste Pad van de islaam brengen. Ja, en ramadhaan is gekomen voor het hart, zodat het goed en zacht wordt voor anderen.

Mensen, Allah zegt, vertaald als:

De maand ramadhaan is de maand waarin de Qoer'aan is neergezonden als Leiding voor de mensen, met duidelijke bewijzen van die Leiding en het onderscheid tussen goed en fout. Dus wie van jullie deze maand meemaakt, moet die maand vasten, maar iedereen die ziek of op reis is, moet hetzelfde aantal dagen inhalen op andere dagen. God wil het gemakkelijk voor jullie maken en niet moeilijk. Maak het aantal vol en laat zo de Grootheid van Allah zien door de Leiding die Hij jullie geeft. Hopelijk worden jullie dankbaar. (soera Al Baqarah 185)

Over het reizen (als het al zou kunnen) en over de zieken (corona of iets anders), dat is en blijft lastig voor een moslim die graag wil vasten. Maar doe niet eigenwijs: weet dat Allah niet wil dat je je gezondheid in gevaar brengt. Neem de medicijnen die de dokter jou heeft gegeven en vraag anders advies aan hem of haar. Juist nu moet jouw lichaam op volle kracht zijn om overeind te blijven. Nee, de zieken en de reizigers vasten op een ander moment, als het wel kan. Voor een zieke die niet beter kan worden of een oudere geldt dat allemaal niet. Het is voor deze moslims niet verplicht om te vasten in een andere periode. Heel simpel, Allah maakt het gemakkelijk: iedere dag die gemist wordt, geef je te eten aan een arme.

Mensen, de Boodschap van de islaam is in deze maand naar de Profet (zvmh) gestuurd. De H. Qoer'aan is van wat we de Welbewaarde Tafel

noemen in één keer in Zijn Geheel neergedaald naar de laagste hemel tijdens ramadhaan. Vervolgens werd het vanuit daar stukje voor stukje aan de Boodschapper van Allah (zvmh) geopenbaard om het verschil te maken tussen goed en fout, tussen wat we zelf willen en wat de bedoeling is. Kom dus op dat Pad en doe niet meer wat Hij verboden heeft en doe wat Hij verplicht heeft gemaakt. Daarin zit jouw redding. In een Overlevering staat dat Boodschapper van Allah (zvmh) heeft gezegd: ***Van gebed tot gebed en van vrijdag tot vrijdag en van ramadhaan tot ramadhaan, deze zorgen ervoor dat alles wat er tussenin gebeurt wordt vergeven, zolang je maar wegblijft van de grote zonden.*** (Moeslim)

Moslimes, in deze maand zijn de deuren van genade en goedheid geopend, zijn de deuren van het hellevuur gesloten en voelen de mensen die verkeerd hebben gedaan spijt over wat ze deden. Allah nodigt jou nu uit om het goede te doen, te blijven doen en om vergeving te vragen. Blijf weg van de grote fouten die wij als mens kunnen maken. Als je op de beste manier de maand ramadhaan beleeft, dan krijg je een beloning die gelijk is aan de hadj, de grote bedevaart, alsof je die samen hebt gedaan met onze geliefde Profeet (saws). Juist in dit jaar waarin Mekka en de hadj onbereikbaar zijn dan ooit, is dit moment en deze maand een kans om dan toch zoveel beloning te pakken.

Oh jullie die geloven, en bedenk je ook deze maand dat de doe'a van een vastende, een smeekbede, jouw vraag aan Allah, niet wordt geweigerd. En laten wij in onze doe'a niet alleen denken aan onszelf of de mensen die wij kennen, maar laten wij juist nu denken aan alle andere moslimes waar dan ook ter wereld die wij niet kennen, maar die onze doe'a wel nodig hebben. Denk aan onze broeders en zusters en alle mensen in oorlogsgebieden, in bezette gebieden, die op de vlucht zijn, die ziek zijn of die door wat dan ook het extra zwaar hebben de afgelopen weken en deze komende ramadhaan.

Moslimes, het vasten geeft ons zoveel beloning als we het doen voor Allah. Het is echt belangrijk dat je vast uit taqwa, uit godsvrees, uit angst om iets verkeerd te doen. Dit oprechte vasten helpt jou op de Dag van het Oordeel als Allah jouw slechte daden wil afrekenen. Als je nu bang bent voor de straf van Allah zonder dat je de straf al zag, beschermt het jou uiteindelijk tegen het Vuur in het Hiernamaals en je krijgt ook de beloning van Allah, zoals in verschillende Overleveringen aan ons beloofd wordt. En ramadhaan is niet bedoeld om één maand moslim te zijn, maar het moet jou veranderen. Het moet een beter mens en een betere moslim van jou maken. Het zijn geen lege dagen die je moet vullen met de mooiste gerechten bereiden, nachten doorhalen met Netflix of bij vrienden te gaan hangen, al helemaal niet

in een tijd waarin ons gevraagd wordt om thuis te blijven. Het zijn niet de uren waarvan je geen idee hebt wat je er mee aan moet, omdat de moskee gesloten is of omdat je alle slechte dingen die je gewend was om te doen nu opeens 'eventjes' niet meer mag. Nee, ramadhaan is bedoeld om jou wakker te schudden dat er eens een dag komt dat je anders terugkijkt op je leven en beseft dat je niets bereikt hebt om mee te nemen in jouw graf.

Broeders en zusters, het vasten maakt de mens hoopvol en blij. Er is geen maand waarin wij zoveel bezig zijn met onszelf te verbeteren als de gezegende maand die voor ons ligt. Het is een lockdown voor alles wat er niet goed was in ons leven. De afgelopen weken is ons leven al behoorlijk veranderd en dit is het moment om die verandering positief door te zetten, om er een islamitisch tintje aan te geven, om Allah en de Qoer'aan een vaste plek in je leven te geven. Ramadhaan gaat namelijk uiteindelijk niet om eten en samenkomen, en alsjeblieft, kom niet samen! Focus je thuis alleen op Allah. Maak van deze aankomende dagen en weken een voorbeeld voor het jaar dat voor je ligt. De wereld heeft bewezen dat alles anders kan en ooit voorbij gaat, maar wij weten dat er nog een eeuwige wereld op ons wacht. Waar de deuren van de moskeeën gesloten zijn, staan de Deuren van hoop en vergeving wagenwijd open.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 24-04-2020

website: www.moskeeabibakr.nl