

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Eeuwige Helper, de Genezer.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over het vertrouwen houden in Allah in deze tijden van corona. Juist op de momenten waarin velen bang worden, gaan ze op zoek naar God en vragen dan Zijn Hulp. Daarom mensen, jullie moeten weten dat Allah eeuwig is en deze ziekte zal ooit verdwijnen met Zijn Wil. Focus dus op Hij Die bij ons blijft in plaats van op iets dat weggaat. Ja, en Allah zal de mensen nooit verlaten, ook jou niet; Hij is altijd dichtbij, maar helaas ben jijzelf niet altijd even dichtbij Allah. Ja, jullie moeten weten dat Allah er was en is en altijd zal zijn en weet ook dat de Weg naar Hem door Mohammed (saws) aan ons verteld is. Hij is onze profeet, hij is voor ons het licht in deze donkere tijden, zodat wij zo met zijn voorbeeld dichterbij Allah kunnen komen.

Maar mensen, de Hulp van Allah is niet zomaar iets. Je kunt niet alles doen wat God verboden heeft en dan verwachten dat Hij je dan wel helpt. Nee, de Hulp van Allah begint bij godsvrees, het vrezen van Allah, maar godsvrees betekent niet dat we op een verkeerde manier bang zijn voor Hem. Er is namelijk geen reden om bang te zijn of angst te hebben voor Hij Die jou wil helpen, maar je moet bang zijn om wat je zelf verkeerd doet. Vrees voor Allah betekent dus dat je het haat om het verkeerde te doen of het goede niet te doen en dan is de angst dus voor de straf van Allah over dat verkeerde dat je zelf deed. Islaam is daarom een religie van doen en van niet doen, maar niet voor de show, maar om wat je van binnen voelt. Moskee of geen moskee, ramadhaan of geen ramadhaan, alleen of niet alleen, de godsvrees blijft.

Oh jullie die geloven, hoe vaak hebben we al gehoord: het zijn gekke tijden? Inderdaad, het is een beetje anders dan anders, maar dat verandert voor een moslim niets aan het vertrouwen dat dit is wat Allah heeft toegestaan. Hij laat het gebeuren met al Zijn Wijsheid en natuurlijk zijn wij maar mensen en snappen er niets van. We hoeven daarom onszelf niet steeds af te vragen met hoe het nu verder moet en wat er allemaal moet gebeuren. Dat wil niet zeggen dat we niets hoeven te doen, maar het wil vooral wel zeggen dat we het moeten accepteren met godsvrees met wat we níet kunnen veranderen. En de oplossing komt, want in de H. Qoer'aan lezen wij, vertaald als:

...Niets gebeurt er met ons, behalve wat Allah voor ons heeft vastgelegd. Hij is onze Beschermers. Laat de gelovigen hun vertrouwen in Allah leggen. (soera At Tawbah 51)

Daarom, broeders en zusters, moeten wij ons geen zorgen maken. Als wij godsvrees hebben, als wij vertrouwen blijven houden in Allah en

tegelijk doen wat we moeten doen, dán zal Allah er voor zorgen dat ons alleen overkomt wat ons moet overkomen. En hoewel we nu voor een tijdje niet meer kunnen samenkomen, is het wel goed om de Overlevering te noemen met de woorden die onze geliefde Boodschapper (zvmh) bijna altijd zei na een bijeenkomst. Die smeekbede die hij op die momenten gebruikten zijn de woorden en is de les die wij juist nu hard nodig hebben. Hij was gewend om te zeggen: ***Oh Allah! Geef ons de angst die als een hindernis tussen ons en ongehoorzaamheid komt te staan en geef ons de gehoorzaamheid die ons naar Uw Paradijs brengt, want hierdoor wordt het voor ons gemakkelijker om de problemen van deze wereld aan te kunnen. Oh Allah! Laat ons dankbaar zijn dat we kunnen horen en zien en dat we kracht hebben zolang als dat we leven en laat ze blijven tot het einde van ons leven. Laat ons niet te boos worden op degenen die ons onderdrukken en degenen die het slechte voor ons willen. Laat geen ongeluk onze religie raken. Laat niet de problemen van deze wereld het belangrijkste voor ons zijn en ook niet dat we nooit genoeg van iets kunnen weten. Laat ons geen leiders hebben die niet goed voor ons zijn.*** (Tirmidi).

Oh jullie die geloven, wij laten ons makkelijk meesleuren met de problemen van deze wereld. We zijn bang dat we misschien geen werk meer hebben, dat de economie instort of dat je je studie niet kunt afmaken. Als we kijken naar wat een machteloze wezens we zijn geworden voor een virus dat we met het blote oog niet eens kunnen zien. De wereld is tot stilstand gekomen. Grenzen zijn gesloten, vliegtuigen stijgen amper op en boten liggen stil in de havens. Rijk of arm, iedereen zit in zijn huizen om te wachten op wat komen gaat. Geen mens weet wat Allah voor hem of haar bepaald heeft. En juist voor die verlammende angst waarschuwt de Profeet (zvmh) ons met de genoemde smeekbede: ***Laat niet de problemen van deze wereld het belangrijkste voor ons zijn.***

Maar, dienaren van Allah, tot de tijd dat er een medicijn komt, en dat komt er, want Allah heeft voor iedere ziekte ook een medicijn gegeven, betekent het wel dat we moeten doen wat we moeten doen. Een verlammende angst is niet goed, maar maatregelen wel. Dat houdt in dat je zoveel mogelijk thuis blijft en je houdt je aan de andere regels, zoals we die in dit land hebben gekregen. Zo moet je afstand houden van elkaar, áls je al naar buiten gaat, minimaal anderhalve meter. Tussendoor wassen we onze handen, eigenlijk nog steeds het enige waarvan we nu zeker weten dat het helpt tegen de verspreiding. Maar echt, blijf thuis als er geen reden is om naar buiten te gaan, want dat helpt zeker! En thuis blijven betekent niet dat we stil moeten gaan zitten. Nee, je kunt verder gaan met bidden, met Qoer'aan lezen, Allah

gedenken, een donatie aan een moskee, je inzetten voor een islamitisch boekenfonds, maar je kunt ook op afstand ouderen helpen, boodschappen doen voor een ander, vrienden bellen en kijken of je burens nog in orde zijn. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk jouw smeekbede. Vraag Allah! Smeek Allah! Wij willen een medicijn en een oplossing voor dit probleem.

Lieve broeders en zusters, de moeilijkheden die op je pad komen moeten jou dichterbij Allah brengen. Alles met geduld, want Allah houdt van de geduldige mensen. Geef niet op als het even moeilijk wordt, maar vraag en smeek Allah om Zijn Hulp. Blijf altijd je best doen en dank Hem in goede én in slechte tijden. Gebruik juist nu alle tijd die over is om een betere moslim te worden. Hoe lang de moskee ook gesloten is, jouw hart moet altijd open blijven voor Allah.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 17-04-2020

website: www.moskeeabibakr.nl