

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die het leven geeft en Hij Die het leven neemt.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over wat de voor- en nadelen zijn van de ziekte corona. Nu we in deze verwarrende tijden zijn, waarvan alleen God weet hoe lang dit gaat duren, moeten we wakker blijven, kijken en nadenken over wat dit voor ons betekent. Sommigen denken dat ze op YouTube en Facebook de waarheid vinden door complottheorieën over Bill Gates, 5G en illuminatie te kijken, te delen en te verspreiden. Anderen denken nog steeds dat het een griepje is, wassen soms een keer hun handen en blijven elkaar ontmoeten. Al deze mensen hebben geen oog voor de werkelijkheid. Zij denken niet écht na over wat hier gebeurt, terwijl de dood zo dichtbij komt. Ze storten zich op onzin of ze doen of er niets aan de hand is, terwijl Allah ons juist nu zoveel te vertellen heeft.

Broeders en zusters, in de H. Qoer'aan lezen wij over het huwelijk en over je vrouw, vertaald:

Blijf vriendelijk met haar omgaan en als je een hekel aan iets van haar hebt, dan kan het zijn dat je een hekel hebt aan iets waar Allah juist heel veel goeds in heeft gelegd. (soera An Nisaa 19)

In deze tijden waarin we veel thuis zijn, kunnen irritaties hoog oplopen en dan is het belangrijk om ons niet mee te laten slepen met ruzies en woordenwisselingen, maar te onthouden dat geduld en vriendelijkheid belangrijk zijn voor een moslim. Maar er is nog iets met deze wijze Woorden. Allah zegt ons hier dat we ergens een hekel aan kunnen hebben, maar dat er veel goeds in kan zitten. Niemand van ons zal op corona hebben zitten wachten en misschien dat alleen een onderzoeker of een viroloog deze ziekte prachtig vindt, maar de meesten van ons zullen er een hekel aan hebben. En dan zegt Allah ons hier dat er dus ook een andere kant is.

Ja broeders en zusters, onze geliefde Boodschapper (zvmh) heeft ons gezegd dat wat ons ook overkomt dat wij de Hulp van Allah moeten vragen. Al zou er iemand zijn die iets anders voor jou wenst, alleen als Allah het wil, overkomt het jou. Allah verlaat jou niet, hoe diep het dal ook is, klaar om jou te helpen. En Allah waarschuwt. Allah waarschuwt de mensen ook dat als ze het verkeerde blijven doen dat er een straf komt, hier of in het Hiernamaals. Als we kijken naar in welke ellende de wereld is gestort, dan moeten we er niet verrast over zijn. Allah heeft ons de wereld gegeven om te gebruiken, maar niet om te misbruiken. Er zijn strenge regels hoe we met mensen, dieren en

natuur om moeten gaan en als wij toelaten dat er warme hamsterniertjes gegeten worden, vleermuizen geslacht en geiten in stallen boven op elkaar zitten, dan hebben we de problemen aan onszelf te danken. Wie heeft het ooit normaal gevonden om in een halve dag van hier in Mekka te staan, in de winter verse groenten te kunnen eten of dat die vuilniszak iedere week van de straat naar waar verdwijnt? Deze manier van leven, dáárdoor zijn we in zulke ellende gekomen. Allah zegt, vertaald:

Welke ramp jullie ook overkomt, het komt door wat jullie eigen handen zelf gedaan hebben...(soera As Shoera 30)

Moslams, alles wat gebeurt valt binnen de Macht van Allah. Niets ontsnapt buiten de Toestemming van Allah. Daarover hoeven we niet te twifelen, want dat is voor ons een Waarheid die vaststaat. Niets of niemand kan iets doen zonder dat Allah het toeliet met de Grens die Hij daarvoor vastgesteld heeft. Dat wil niet zeggen dat Allah het ook goed vindt, zoals Adam en zijn vrouw ook van het fruit aten. Wij hebben een eigen wil en Allah laat dat toe tot wat Hij wil, omdat hij de Machtigste is. Hij zegt, uitgelegd als:

Hij is het Die de Heerschappij over de hemelen en de aarde heeft. Hij heeft geen zoon en er is niets of niemand hetzelfde als Hij. Hij heeft alles gemaakt uit het niets en heeft voor alles de perfecte grens vastgesteld. (soera Al Foerqaan 2)

Oh jullie die geloven, alles moet zijn zoals het binnen de Wil van Allah moet zijn. Hij heeft een grens vastgelegd, waarvan wij geen idee hebben wanneer Allah ons stopt. Op een bepaald moment kan het genoeg zijn wat wij in al onze vrijheid hebben gedaan en bereiken de Grens van Allah. Dat weten wij als moslim, want wat jou raakt heeft jou nooit kunnen ontwijken en wat jou ontweken heeft, had jou ook nooit kunnen raken. God bereikt Zijn Doel, waarbij alles vaststaat, want de Profeet (zvmh) zei: **Het eerste wat Allah heeft gemaakt was de Pen en Hij zei toen: "Schrijf!" De Pen vroeg: "Oh mijn Heer, wat moet ik schrijven?" Allah antwoordde: "Schrijf nu al op wat vastgelegd is van alles en iedereen totdat het moment dat de Dag van het Oordeel gaat beginnen."** (Aboe Dawoed) Dit is iets dat iedere moslim moet accepteren zonder achterover te leunen en te denken: ik zie wel wat er gebeurt, want Allah beslist. Nee, want zelfs de smeekbede na het vrijwillige nachtgebed is niet voor niets dat wij vragen om ons te beschermen tegen wat er al is voorgeschreven.

Mensen, Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: **Er zijn twee gunsten die veel mensen niet goed gebruiken en dus verliezen: gezondheid en vrije tijd.** (Boegari) In de afgelopen weken en de weken die gaan

komen, zullen er genoeg mensen zijn die op hun handen bijten en bedenken dat ze inderdaad niet hebben gedaan wat ze konden doen toen ze nog wel gezond waren en nog wel de kans hadden om te doen wat ze wilden doen. Daarom is dit nog het moment om je goede voornemens op te pakken en aan Allah te laten zien wat je wil door het ook te doen. Dit is de goede kant die corona met zich meeneemt. Veel mensen worden wakker en beginnen Qoer'aan te lezen, pakken het gebed op en lezen of schrijven boeken over de islam. Mensen verdiepen zich in de zin van het leven, denken na over wat de Bedoeling van dit alles is en proberen de wereld ook een stukje beter te maken. Op welke manier dan ook zie je dat er veel goedheid naar boven komt, voor wie wil en wie het ziet; voor wie niet denkt: "het is een griepje, ik ga toch niet dood" en verder gaat met het luie leven; en voor wie niet zijn of haar tijd verspilt op internet of met games. Nee, de wakkere mensen, de wakkere moslims, laten zien dat ze Allah dankbaar zijn voor wat ze kregen, wat ze hebben en voor wat komt. De maskers vallen af van degenen die het nooit echt gemeend hebben, voor de landen die nu de grenzen dichtgooien en aan alleen aan hun eigen volk denken. Het spel is over en uit voor iedereen die hulp aan de mensen vroeg, maar die vergat om de Hulp van Allah te vragen.

Broeders en zusters, het zijn bijzondere tijden. Over een paar weken begint onze heilige maand Ramadhaan en die zal anders zijn dan dat we gewend waren. Laat juist die bijzondere combinatie waarin de wereld is stilgezet en de dood zichtbaarder wordt dan dat hij vaak is, waarin het onzichtbare veel van ons angstig maakt, laat dat het begin zijn van het goede. Vind jouw troost en rust bij Allah. Zoek de kracht in het gebed. Put hoop uit de Woorden van de Qoer'aan. Ja, laat juist nu het goede komen uit iets waarvan jij hoopte dat het je nooit zou bereiken.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 10-04-2020

website: www.moskeeabibakr.nl