

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Beschermmer, de Geduldige.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de les die we kunnen leren van de ziekte die we corona noemen. Toch is corona niet één ziekte; het zijn verschillende ziektes en van die coronaziektes is covid-19 het nieuwste broertje. Omdat het zo nieuw is, weet ons lichaam niet precies wat het er mee aan moet. Covid-19 is een longvirus, waarbij sommige mensen niet meer dan een snotneus krijgen, terwijl anderen opeens veel moeite hebben met ademen en een klein gedeelte van de besmette mensen overlijdt uiteindelijk. Door deze ziekte is de wereld opeens tot stilstand gekomen. Opeens hoeven we niet meer naar school. We kunnen niet zo makkelijk meer naar de winkel en het nieuws en social media houden maar niet op over corona. Het lijkt alsof er geen ander leven meer bestaat dan corona. Dit is dus een belangrijk moment voor ons, want wat kunnen wij van dit alles leren?

Mensen, veel van jullie zijn verbaasd over wat er gebeurt. Ze willen het liefst zo snel mogelijk weer terug naar het leven zoals we dat gekend hebben. Dat is logisch, want dat voelt veilig, maar we moeten het accepteren zoals het komt. Allah zegt, vertaald:

En als Allah jou pech en teleurstelling geeft, dan is er ook niemand anders dan Hij die het ook weer weg kan nemen. En als hij jou iets goeds wil geven, dan kan niemand dat goede tegenhouden. Hij geeft het aan Zijn dienaren wie Hij wil. (soera Yoenes 107)

Broeders en zusters, en wij lezen ook de Woorden van hoop in de H. Qoer'aan als er staat, uitgelegd als:

En Hij is het Die mij geneest wanneer ik ziek ben en Hij is het Die mij laat sterven en dan weer levend maakt. (soera Asj Sjoearaa 80-81)

Ja, het is Allah die ziekte en genezing aan de mensen geeft en het is Allah die jou helpt als je om hulp vraagt. Zo vraagt Allah ons, vertaald:

Wie is het Die luistert naar iemand die aan Hem hulp vraagt en dan het kwade wegneemt? (soera An Naml 62)

Oh jullie die geloven, in deze tijd waarin we meer bezig zijn met ziekte en genezing, met het leven en de dood, met het hoe en waarom, dan houden wij ons vast aan onze islaam en de Woorden van Allah en de woorden van onze geliefde Boodschapper Mohammed (saws). Zo heeft

de Profeet (zvmh) gezegd: **Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden.** (Moeslim, Boegari) Een ongeneeslijke ziekte bestaat dus niet, alleen een ziekte waarvoor nog geen medicijn is gevonden. Als er een ongeneeslijke ziekte zou bestaan, waarom zouden wetenschappers dan nog altijd proberen de ziekte te genezen? Ook voor corona bestaat een medicijn, alleen kennen wij het op het moment nog niet. Ja, de Boodschapper van Allah (saws) belooft ons: **Er bestaat een medicijn voor iedere ziekte en wanneer het juiste medicijn voor een ziekte gevonden wordt, dan zal het deze ziekte genezen met de Wil van Allah.** (Moeslim) Dat, broeders en zusters, geeft ons hoop dat ook deze ziekte, covid-19, dit nieuwe coronavirus, uiteindelijk met de Wil van Allah bij de mensen weggenomen kan worden. Het enige dat niet genezen kan worden, is uiteindelijk de dood.

Dienaren van Allah, besmettelijke ziektes zijn niets nieuws. Al zolang als dat wij weten sterven er plotseling grote groepen mensen aan bepaalde ziektes. Zo was de pest een bekende, dodelijke en zeer besmettelijke ziekte in de tijd van Rasoeloellaah (saws). We weten zelfs dat er duizenden vrienden en bekenden van de Profeet (zvmh) hieraan gestorven zijn toen er kort na zijn overlijden een pestepidemie uitbrak. Daarom vinden we in de Overleveringen ook de waarschuwing: **Als jullie horen dat de pest is uitgebroken in een gebied, ga er dan niet heen. En als de ziekte komt in het gebied waar jij bent, ren er dan niet voor weg.** (Boegari en Moeslim) Natuurlijk moeten we snappen dat de pest betekent dat het om iedere besmettelijke ziekte gaat. En je kunt niet zeggen: "Als ik ziek word, dan is dat de Wil van Allah," want als je thuis blijft, heeft Allah dat ook beslist, waarbij jij altijd de beste en de veiligste keuze moet kiezen. En over het thuisblijven en daar sterven door een besmettelijke ziekte, daarover heeft Aïsa gezegd dat de Profeet (zvmh) heeft gezegd: **De pest was een straf die Allah stuurde naar wie Hij wilde, maar Allah maakte het als iets goeds voor de gelovigen, want zij blijven geduldig in een land waar de pest is uitgebroken. Zij weten dat er niets met ze gebeurt, behalve wat Allah wil en dat Allah hen een beloning geeft die vergelijkbaar is met die van een martelaar.** (Boegari) Dit betekent dus dat als je in Allah gelooft dat je weet dat alles gebeurt met de Wil van Allah en als je thuis sterft aan een besmettelijke ziekte, dan krijg je de beloning alsof je al vechtend voor de islam gestorven bent.

Ja, beste mensen, om zomaar naar buiten te gaan, terwijl je weet dat er een dodelijke ziekte door de straten gaat, is alsof je zelf op zoek bent naar de dood. En Allah zegt niet voor niets, vertaald:

...En dood elkaar niet... (soera An Nisaa 29)

waarmee bedoeld wordt, je mag niemand dood maken, maar je mag ook niet je eigen dood opzoeken. Nee, blijf weg van de dood en ziekte en de Profeet (saws) zegt er zelfs over: **En ren weg van iemand die een besmettelijke ziekte heeft zoals je zou wegrekken van een leeuw.** (Boegari) Dát is de Wil van Allah en niet dat jij zomaar in de buurt komt van iemand die jou kan besmetten. Voor een moslim is anderhalve meter niet genoeg, want blijf je op anderhalve meter van leeuw? Nee, blijf weg, zoals ook is overgeleverd: **De zieken mogen niet in de buurt komen van de gezonden.** (Moeslim) Natuurlijk worden daar niet de doctoren en andere helden uit de zorg mee bedoeld, maar mensen die zonder goede reden zomaar bij elkaar komen.

Broeders en zusters, als je dus naar de nieuwe werkelijkheid in deze wereld kijkt, dan is het helemaal niet moeilijk om te zien wat je moet doen, als je er maar met een gelovig oog naar kijkt en over nadenkt. De Boodschapper van Allah (saws) zei namelijk al: **Hoe bijzonder is het voor de gelovige: hij krijgt altijd het goede en dat is alleen zo voor een gelovige. Wanneer het gemakkelijk voor hem is, dan bedankt hij Allah en dit is goed voor hem. Wanneer het moeilijk wordt gemaakt voor hem, dan is hij geduldig en ook dit is goed voor hem.** (Moeslim) Daarom is juist dit moment waarop velen verbaasd zijn wat er nu opeens in deze kwetsbare wereld gebeurt voor een echte gelovige hét moment om te snappen waarom je moslim bent. Nu komt het erop aan om aan Allah te laten zien dat je gelóóft. Hierom ben je moslim, hierom ben jij niet bang voor wat er nu om ons heen gebeurt en hierom kun jij accepteren wat Allah voor jou en mij en voor alle mensen vastgesteld heeft.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 03-04-2020

website: www.moskeeabibakr.nl