

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Beschermmer, de Geduldige.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over corona, het virus dat de wereld in zijn greep houdt, en wat we er van kunnen leren. In deze dagen zien we dat veel mensen gewend zijn geraakt aan een leven waar alles geregeld lijkt te zijn. Ze denken dat alles zo blijft als dat het nu is. Ze konden zich tot een paar dagen geleden amper voorstellen dat wat we nu met onze eigen ogen beginnen te zien. Daarom is het belangrijk voor ons als moslim om te kijken wat de Les van Allah is met wat we ons heen zien gebeuren.

Broeders en zusters, het leven komt zoals Allah het wil. Vooral op de makkelijke momenten is het niet moeilijk om dat te geloven. Alles wat komt aan gezondheid, aan vrede, aan vriendschap en al het goede dat je je kunt bedenken nemen veel mensen aan als iets dat logisch is. Toch krijgen we dit allemaal van Allah en we moeten weten dat Allah geeft én neemt. Allah neemt én geeft. Daarom lezen wij in de H. Qoer'aan, vertaald als:

**En als Allah jou pech en teleurstelling geeft, dan is er ook niemand anders dan Hij die het ook weer weg kan nemen. En als hij jou iets goeds wil geven, dan kan niemand dat goede tegenhouden. Hij geeft het aan Zijn dienaren wie Hij wil.** (soera Yoenes 107)

Ja mensen, het is zo makkelijk om te zeggen dat je het leven accepteert zoals het komt, zoals Allah het aan jou geeft, als je gezond bent. Het wordt pas echt een test als er dingen gebeuren die je niet had aan zien komen, waar je bang van kunt worden of zelfs in paniek van kunt raken. Maar toch, als je goed nadenkt, dan hoeft dat niet, want natuurlijk is een ziekte of de dood niet iets dat iemand voor een ander of zichzelf zomaar wenst, maar het ligt wel binnen wat Allah wil, in al Zijn Goedheid en Wijsheid. Daarom zei Ibrahim (as) vol vertrouwen:

**En Hij is het Die mij geneest wanneer ik ziek ben en Hij is het Die mij laat sterven en dan weer levend maakt.** (soera Asj Sjoearaa 80-81)

Ziekte, pijn en verdriet en uiteindelijk ook de dood horen bij het leven. Op het moment dat die dingen door Allah aan jou gegeven worden en als je geholpen wil worden, vráág Hem dan. Hij is het Die jou test en Hij is het ook Die jou wil helpen. Daarom vraagt Allah aan ons, vertaald:

**Wie is het Die luistert naar iemand die aan Hem hulp vraagt en dan het kwade wegneemt? (soera An Naml 62)**

Oh jullie die geloven, paniek is een slechte raadgever. Bedenk je altijd dat alles in het leven een doel heeft, maar dat jij dat doel niet altijd kent, snapt of wil. In de dagen die gaan komen kunnen we verwachten dat, als we kijken naar China, Iran, Spanje en Italië, er ook in onze omgeving mensen sterven aan dit virus. Dat kan ons verdrietig of onzeker maken, maar zoals Allah de ziekte in de wereld bracht, zo heeft Hij ook een medicijn gegeven. Daar zijn de doctors en medici al hard naar op zoek. De Profeet (zvmh) heeft dan ook gezegd:

***Er bestaat een medicijn voor iedere ziekte en wanneer het juiste medicijn voor een ziekte gevonden wordt, dan zal het je genezen met de Wil van Allah.*** (Moeslim) De tijd zal het leren hoe lang het duurt en hoeveel mensen er ziek worden, heel ziek zelfs of zelfs sterven. En ook als het langer duurt dan verwacht en er paniek ontstaat, omdat systemen vastlopen, moeten wij als moslims rustig blijven en vertrouwen houden in wat de toekomst brengt, want in de geschiedenis zijn er veel verschillende besmettelijke ziektes geweest die ook dodelijk waren, zelfs veel dodelijker dan corona. We moeten dan denken aan de pest, cholera en de pokken. Ook dan werden mensen bang en raakten in paniek, maar uiteindelijk kwam het normale leven weer terug. Zelfs 100 jaar geleden nog stierven er 20 tot 50 miljoen mensen aan de Spaanse Griep. Dat we nu al zo lang niet meer gewend zijn aan deze ziektes en dat we nu in een wereld leven waar een virus veel sneller verspreid dan vroeger moet een goede les voor ons zijn voor hoe gemakkelijk wij het leven met al het goede als gewoon zijn gaan zien en hoe het dat dus niet is. Allah geeft en Allah neemt. Allah neemt en Allah geeft.

Moslims, en in die vroeger tijden waren er ook regels waar je je als moslim aan moest houden. De Boodschapper van Allah (zvmh) heeft erover gezegd: ***Als jullie horen dat er een besmettelijke ziekte is uitgebroken in een gebied, ga er dan niet heen. En als de ziekte komt in het gebied waar jij bent, ren er dan niet voor weg.*** (Boechari en Moeslim) Juist in deze wereld waar we van oost naar west vliegen, van noord naar zuid reizen, waar een virus in 24 uur de aarde in brand kan zetten is dit zo'n wijze les. Ieder land, iedere regering en alle wijze mannen en vrouwen hebben hun mond vol van quarantaine, van isoleren en opsluiten, van wegblijven en thuis zitten, en zie: deze wijsheid kenden wij al. Daarom is het ook belangrijk dat we dit doen. Blijf zoveel mogelijk thuis, net zoals de Nederlandse overheid ons nu sinds gisteren ook vertelt. Wegvluchten voor een virus in deze tijden heeft geen zin; het zal je overal achtervolgen en als Allah wil dat jouw leven eindigt, dan kan met of zonder virus. Voor degenen die geluisterd hebben en die in hun dorp of stad zijn gebleven toen de ziekte kwam

en toen stierven, daarover zegt de islam dat ze zijn gestorven als martelaren, als strijders op de Weg van Allah. Blijf zoveel mogelijk thuis en neem de maatregelen die je kunt nemen, zoals: je gezicht zo min mogelijk aanraken, je handen vaak wassen met zeep en uit de buurt van zoveel mensen blijven. Onthou: wie gezond lijkt, kan corona hebben en wie hoest kan gewoon verkouden zijn. Blijf dus weg van de risico's en zeg niet zomaar: het is de Wil van Allah, terwijl jij jezelf kunt beschermen, want Allah waarschuwt ons niet voor niets als Hij zegt:

**...En breng jezelf niet expres in gevaar...** (soera Al Baqara 195)

Broeders en zusters, zeg al hamdoe lillah, dankjewel Allah, voor de les die wij kunnen leren. Neem het leven en de dood serieus. Neem wat je krijgt en wat je niet krijgt serieus. Er zijn zoveel profeten en volkeren geweest die getest werden en de Wil van Allah te accepteren. Noeh bouwde een boot in opdracht van Allah en zijn volk verdrong, Moesa leidde de mensen weg uit de ellende van Egypte en Ayoeb werd getest met de meest verschrikkelijke ziektes en zorgen en zie ons nu hier, met alles wat we hebben gekregen, worden wij óók getest, al hamdoe lillah, getest met ziekte en onzekerheid. Accepteer dat met geduld. Doe wat je kan en blijf zoveel mogelijk thuis. Dank Allah en red jezelf.

Moge Allah ons beschermen. Moge Allah ons belonen. Oh Allah, neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben (3x). Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 13-03-2020

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)