

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Waarheid, de Liefdevolle. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de tong en wat er van komt met wat je zegt. Veel mensen denken dat woorden alleen maar woorden zijn en beseffen niet goed dat je vriendschappen kapot kunt maken, dat je grote paniek kunt veroorzaken tussen de mensen en dat je jezelf uit de islam kunt praten. Wij zijn moslims en we moeten op een goede manier met iedereen omgaan en het beste willen voor deze wereld. Daarbij moeten we dan ook wel voorzichtig zijn met hoe we mensen adviseren, omdat je soms zelfs het tegenovergestelde bereikt met wat je zegt. En na dit negatieve gezegd te hebben, moet je weten dat je positief kunt spreken, mooie dingen kunt zeggen en Allah veel kunt gedenken met je tong.

Mensen, Rasoeloellah (saws) heeft aan ons gevraagd onze mond dicht te houden als je geen goede woorden weet. Ook pakte hij zijn tong vast toen een man vroeg hoe je in het Paradijs kunt komen. Ja, door woorden kun jij de beste beloning krijgen. Ja, je kán de beste beloning krijgen, maar daarmee ook de grootste straf. Veel mensen kennen de kracht van het woord niet. Zij liegen, overal, op iedere plaats, en zelfs hier stoppen zij er niet mee. Zij maken elkaar zwart in de moskee, roddelen en praten achter de rug om. Ook op internet, op facebook, en whatsapp weten ze niet van ophouden met hun zogenaamde waarschuwingen. Deze mensen zijn alleen maar uit op fitna, op verdeeldheid. Waar of niet waar, je moet niet iedere keer beginnen

over wat ons anders maakt om zo ruzie en verdeeldheid te voorkomen. Ook in deze tijden van nepnieuws, vooral nu er mensen ziek worden en sterven door het coronavirus, moet je weten wat er gebeurt als je nieuws deelt of erover praat, terwijl het misschien niet waar is. Paniek zaaien en mensen bang maken moet het laatste zijn wat je wil doen.

Ja, pas op wat je zegt! De meesten van ons zullen niet zomaar een wapen oppakken om een ander te vermoorden, maar zij snappen niet dat de tong het gevaarlijkste wapen is. Het liegende woord zonder bewijs maakt iemand kapot en het is dan alsof je iemand hebt vermoord. De tong verdient de gevangenis, wordt er wel gezegd. Daarom is een echte gelovige iemand die niet vloekt of roddelt. Je kunt geen echte moslim zijn als je op alles en iedereen scheldt en vloekt, zelfs niet voor de grap. Mensen, dieren en plaatsen moeten veilig zijn voor jou. Wat je zegt, moet goed zijn en anders hou je mond, want de tong brengt mensen zelfs naar de hel. Wóórden brengen mensen naar de hel! In veel Overleveringen wijst de Profeet (saws) de tong aan als het grootste probleem, de tong met zijn grote mond. Keer op keer pakt hij dit lichaamsdeel vast als mensen hem om advies vragen. Pas dus op voor jouw tong, ja, let op jouw woorden. Zeg liever niets dan dat je jezelf het Vuur in praat.

Oh jullie die geloven, woorden kunnen hele families of groepen vrienden kapotmaken, woorden die zonder na te denken worden rond gegooid. Woorden zetten de mens in brand. Weet wat woorden zijn! Woorden hebben waarde, woorden zijn als wapens. Broeder, zuster, wanneer ben jij een moslim? Vanaf welk moment weten wij dat jij tot de islam bent toegetreden? Ashadoe an la-illallaha illallah wa ashadoe anna Mohammadan rasoeloellah. Ik getuig dat er geen godheid is dan God en Mohammed is de Boodschapper van God. En dat is alleen met jouw tong! Als jij getuigt met je woorden van Allah, dan ben je vanaf dat moment een deel van onze islamitische gemeenschap, van onze oemma. Alleen door woorden! Zo'n grote stap die je alleen met je tong hebt gemaakt. En denk eens aan als wij elkaar tegenkomen, zelfs een broeder of zuster die je misschien liever even niet had gezien? As salamoe aleikoem! Vrede met jou! Met deze woorden bereiken we elkaar, veranderen we en worden onze harten weer zacht. Als je al niet weet wat je moet zeggen, dan probeer maar eens met je tong alles op te noemen dat Allah jou heeft gegeven en je komt erachter dat dat niet eens kan. Daarom zegt Allah, uitgelegd als:

En als je al het goede dat God geeft zou willen opsommen, gaat je dat totaal niet lukken. Ja echt, Allah wil vergeven en is goed.
(soera An Nahl 18)

Broeders en zusters, zeg alleen de goede dingen. Leer jouw tong de slechte woorden af. Je kunt jezelf anders heel makkelijk buiten de islaam laten komen. Praat dus niet teveel en let op wat je zegt. Zeg niet iets over wat je niet hebt gezien. Sommige mensen vragen teveel en zijn te nieuwsgierig. Dat is niet goed. Andere mensen zeggen iets over Allah dat je niet kunt weten. Er zijn mensen die goochelen met woorden en een getuige kan de waarheid verdraaien door net iets niet te zeggen en jou iets te laten denken dat niet gezegd is. Daar tegenover staan de mensen die vaak Allah noemen als ze zeggen soebhanAllah, al hamdoe lillah, Allahoe akbar. Ze lezen Qoer'aan, gebruiken hun mond om mensen het goede advies te geven, ruzies op te lossen tussen vrienden en natuurlijk, om de mensen te groeten. Ja broeders en zusters, spreek daarom niet anders dan met de beste woorden. Ja, jouw tong kan jou in grote problemen brengen, maar kan ook voor een grote beloning zorgen. Wat je hier op aarde zaait, zul je op Yaum al Qiyama oogsten.

Ja mensen, spreek niet anders dan met de beste woorden. Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet goed praten of anders zijn of haar mond dichthouden. Alles wat wij zeggen of doen wordt opgeschreven en dat moeten we goed snappen. Allah straft niet zomaar of willekeurig. De straf van Allah is nooit onterecht. Wat jij zegt of doet heeft gevolgen. Het wordt opgeschreven en bestraft of beloond. Pas op je woorden. Praat niet over de anderen. Iemand die zwijgt, zwijgt niet voor niets. Hou stil wat verborgen is. Verzin geen praatjes en breng mensen dichterbij elkaar. Een moslim is geen leugenaar en een leugenaar is geen moslim. In alle omstandigheden. Ga eerlijk met kinderen om, dan worden zij ook eerlijk. Door eerlijkheid komen we op het rechte pad, niet alleen jij, maar alle mensen waar je mee omgaat. Doe het goede, denk het goede en zeg het goede, voor een betere en mooiere wereld én de grootste Beloning die op ons te wachten staat. Ja, Allah hoort jou, dus alsjeblieft, let op je woorden.

Moge Allah ons belonen als we het goede zeggen. Moge Allah ons eerlijkheid en vertrouwen geven als we spreken. Moge Allah ons weghouden van leugens. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims waar geheimen veilig zijn. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 06-03-2020

website: www.moskeeabibakr.nl