

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over het terugkeren naar Allah door spijt, echte spijt. Als jij aan Allah laat zien dat je wéét dat je verkeerd bezig bent, als je sorry zegt tegen Hem en het niet meer doet, dan heb je aan Allah laten zien dat jij om vergeving vraagt. En geloof me, Allah is de meest Vergevingsgezinde: Hij wil jou vergeven, maar daar moet jij wel de eerste stap voor zetten.

Oh jullie die geloven, Allah heeft gezien wat jij deed. Hij zag het goede en Hij zag het foute. Het is belangrijk dat je sorry durft te zeggen voor deze fouten en probeert het niet meer te doen. En als Allah wil, dan vergeeft Hij jou alles. Allah vergeeft alles wat Hij wil en Hij bestraft wat Hij wil. Blijf dus hopen op die vergeving van Hem. Als je nadenkt, dan mag je met echte, diepe spijt altijd hopen op dat jouw Heer jou vergeeft. Hij zegt namelijk, uitgelegd als:

**Allah redt de mensen die zich door hoop en vrees bewust zijn. Er zal niets ergs met ze gebeuren en ze zullen ook niet bedroefd zijn.** (soera Az Zoemar 61)

Dienaren van Allah, je kunt niet vluchten voor Hem of jezelf voor Hem onzichtbaar maken. Wat wij doen, ziet Hij altijd en als wij eens per ongeluk het verkeerde doen, dan kunnen we ons in ieder geval wel schamen voor de andere mensen. Wat jij thuis achter de computer doet, op tv kijkt, appt, snapt, of wat je buiten op straat doet, ja, Allah zal het weten, maar uit schaamte voor anderen proberen we het niet te laten zien wat we verkeerd doen. Niemand is feilloos en niemand is perfect en ja,

fouten zijn en blijven fout, maar het is beter om ze uit schaamte te verbergen en het beste om ze niet meer te doen. Als anderen jou je fouten zien maken, dan wordt het voor hen ook gemakkelijker om het verkeerde te doen. Jouw schaamte kan ons als moslims redden. Schaamte voor Allah brengt jou dichterbij Hem.

En denk nu niet dat jouw zonden te groot zijn om te vergeven. In een Overlevering vertelt onze geliefde Booschapper (saws) het volgende verhaal: ***Ooit leefde er een man die negenennegentig mensen had vermoord. Hij vroeg naar de meest geleerde persoon op aarde en werd er vervolgens naar toe verwezen. Hij vroeg de geleerde of dat als hij negenennegentig mensen had vermoord of het dan nog mogelijk was om spijt te hebben om zo vergeven te worden voor wat hij had gedaan. De geleerde man antwoordde: "Nee!" Hierop vermoorde de man de geleerde om zo in totaal honderd te hebben gedood. Daarna vroeg hij nog een keer naar de meest geleerde persoon op aarde en hij werd naar een andere geleerde man gestuurd. Hij vertelde nu dat hij honderd mensen had vermoord en of hij dus vergeven kon worden als hij hierover spijt had. De geleerde antwoordde: "Jazeker! Wie kan jou weghouden van spijt? Vertrek naar dat en dat land en je gaat daar mensen vinden die Allah dienen en voor Hem bidden en doe dat samen met die mensen. Ga niet terug naar jouw land, want echt, het is een slechte plek. De man vertrok, maar toen hij halverwege naar het nieuwe land was, viel hij dood neer. De engelen van vergeving en de engelen van bestraffing verschilden vervolgens van mening. De engelen van vergeving zeiden: "Hij heeft spijt en is met een open hart tot Allah de Verhevene gekomen. De engelen van bestraffing antwoordden toen: "Kom op, hij heeft nooit iets goeds gedaan!" Daarop kwam een ander als scheidsrechter en die zei: "Meet de afstand tussen de beide landen en dan moet je hem rekenen bij welk van de twee hij het dichtstbij is." Er werd gemeten en hij bleek dichterbij het land te zijn wat zijn doel was zonder het bereikt te hebben. De engelen van vergeving konden toen zijn ziel meenemen.*** Deze Overlevering wordt nog aangevuld met een andere. De Profeet (zvmh) zei daarover: ***Allah gaf eigenlijk de opdracht aan het ene land om een stukje verder weg te gaan en aan het andere land gaf Hij de opdracht om dichterbij te komen. Daarom vonden de engelen hem op de afstand van één hand dichterbij het land naar waar hij vertrokken was en zo kon hij vergeven worden.***

Oh mensen, hoe durf je nog te zeggen dat je al zoveel verkeerd hebt gedaan dat het toch geen zin meer heeft? Iedereen komt wel eens in buurt van de valkuil van deze wereld en stapt er soms zelf in. Maar juist Allah laat aan die mensen weten die denken dat het daarna allemaal toch geen zin meer heeft, dat het wél zin heeft. Als je spijt hebt en je wil het verkeerde achter je laten, dan moet je weten dat Allah jou wil vergeven voor wat je deed. Je hoort zelfs in de Overlevering dat deze man nog niets

aan goede daden had gedaan, behalve dat hij onderweg was naar het goede. Wie houdt jou tegen om diezelfde stap te zetten?

Moslams, leef tussen hoop en vrees! Zoek de godsvrees in jouzelf. Je moet niet alleen een moslim zijn, nee, je moet jouw islaam ook dóen. Je moet niet denken: Dat komt wel goed later. Je moet niet denken: Ik ben moslim, dus ik ben er al. Nee, vrees God, maar blijf ook hopen! Vraag je daarom af welke stap jij hebt gezet om het verkeerde achter je te laten. Ja, hoe ver ben jij op weg naar het goede waar niets jou herinnert aan het slechte? Want lieve mensen, deze tijdelijke wereld met alles wat ooit achterblijft is alleen maar een hulpmiddel voor een beter leven, maar daar moet je wel moeite voor doen. En het klopt, het is gemakkelijk, vaak zelfs gemakkelijker, om te kiezen voor deze wereld en om mee te doen met wat anderen ook doen. Het klopt ook dat het minder moeite kost om Netflix te kijken, Fifa of Fortnite te spelen of views en likes te krijgen op snap, insta of TikTok dan dat je wérkelijk iets met je leven gaat doen. Ook klopt het dat het gemakkelijk wordt gemaakt om allerlei mooie, islamitische berichten op whatsapp door te sturen en er vervolgens zelf ook niets mee te doen. Maar broeders en zusters, is dit wat jij denkt dat het leven moet zijn? Hoe zinloos ben jij zo onderweg naar niets. Word wakker en laat dat makkelijke en luie leven achter je om met spijt en hoop op weg te gaan naar een nieuw leven, op weg naar een eeuwige beloning.

Moge Allah ons onze tijd goed laten gebruiken. Moge Allah ons genoeg tijd geven om onze slechte gewoontes te veranderen. Ya Allah! Open onze ogen! Ya Allah! Laat ons op weg zijn naar het goede. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 21-02-2020

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)