

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die straft, Hij die vergeeft en beloont. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over denken aan Allah in goede en in slechte tijden. Het zou juist makkelijk moeten zijn om aan Allah te denken als het goed met je gaat en het zou moeilijker kunnen zijn als je in de problemen bent geraakt. Toch vergeten veel mensen Allah juist als alles gaat zoals ze willen en ze denken pas aan God wanneer er ellende in hun leven komt. Het lijkt soms alsof Allah er alleen is om hun problemen op te lossen, alsof Allah er alleen is bij tegenspoed, ziekte, verlies of oorlog, terwijl Allah er juist ook is als je geen problemen hebt. Waar denk je anders dat al het goede vandaan komt?

Oh mensen, godsvrees is niet alleen dat je bang bent voor de straf van Allah als het níet goed met je gaat. Nee, godsvrees is ook als je dankbaar en blij bent voor alles wat je van Allah krijgt als het gaat zoals je graag zou willen. Als je dat doet, dan ben je op de goede Weg, want je snapt hoe belangrijk Allah voor álles in je leven is. Ja, en hoeveel profeten zijn met die Boodschap gekomen? Hoeveel profeten zijn niet naar hoeveel volkeren, naar hoeveel landen, naar hoeveel steden gekomen en hebben de mensen gezegd om Allah de juiste plek in hun leven te geven, om het goede te doen voor Allah en tegenover de medemens? Ja, en hoeveel mensen wilden die Waarheid uiteindelijk accepteren? Daarom zegt Allah, vertaald als:

En als de mensen van de steden geloofd hadden en als ze met godsvrees goed en eerlijk waren geweest, hadden Wij ze zeker het goede van de hemel en van de aarde gegeven. Maar zij wilden het niet accepteren. Daarom hebben Wij hen gegrepen voor wat ze hebben gedaan. (soera Al Araaf 96)

Broeders en zusters, degenen die de keuze hebben gemaakt om de Regels van Allah te volgen, weten dat het niet altijd makkelijk is. Niemand van ons is perfect. Daar gaat het dan ook niet echt om. Wat écht belangrijk is, is wat je nou eigenlijk wil. Als je je best doet en je wil eigenlijk niets verkeerd doen, dan ben je inderdaad op de goede Weg gekomen. En omdat we dus niet perfect zijn, gebeurt het soms dat we iets kleins verkeerd doen. Je kunt het soms zelfs niet eens voorkomen dat je iets ziet dat je niet wilde zien, dat je iets hoort dat je niet wilde horen en soms heb je iets gezegd waarbij je al snel denkt dat je het beter niet had kunnen zeggen. Ja, daarom geeft Allah aan ons hoop dat het goed komt en dat Hij ons dat gaat vergeven als Hij zegt, vertaald als:

En degenen die uit de buurt willen blijven van de ergste zonden en het slechtste, waarbij soms de kleine foutjes toch gebeuren, jouw Heer is heel groot in de vergeving. Hij kent jullie het beste, al sinds de tijd dat jullie in de buik van je moeder waren. Ga dus niet over jezelf zeggen dat je goed bezig bent, want Hij kent degene die Hem vreest het beste. (soera Al Najm 32)

Oh jullie die geloven, wij hebben een keuze om het goede of het verkeerde te doen. In de makkelijke tijden heb je die keuze, maar die heb je ook in de moeilijke tijden. Ik zeg jou: Kies steeds voor het goede van Allah. Als je dat doet, helpt Allah jou ook en wordt het moeilijke minder moeilijk, misschien zelfs gemakkelijk, en zullen jouw makkelijke tijden makkelijk blijven. Als Allah jou een test geeft met een moeilijkheid, is dat een teken dat Hij jou wil belonen voor de keuze van het goede. In die moeilijke tijden en bij die test is Allah bij jou. De Profeet (zvmh) heeft daarbij gezegd dat **Allah heeft gezegd: "Wie vijandig is en vervelend doet tegenover iemand die dichtbij Mij wil zijn, daar ben Ik mee in oorlog. Mijn dienaar komt dichtbij Mij met iets waar Ik meer van hou dan de dingen die Ik voor hem verplicht heb gemaakt. Mijn dienaar komt steeds dichtbij door extra vrijwillige, goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden. Als Ik van hem hou, dan ben ik Zijn gehoor, waarmee hij hoort, en dan ben Ik zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij iets aan Mij vraagt, dan ga Ik het hem zeker geven, en als hij aan Mij om bescherming vraagt, dan ga Ik die bescherming geven. Ik twijfel over niets meer dan over nemen**

van de ziel van Mijn toegewijde dienaar, want hij haat de dood en Ik haat het om hem pijn te doen.” (Boegari)

Mensen, en ook profeten kenden moeilijke en makkelijke momenten. Een mooi voorbeeld is de profeet Yoenes (as) die op een bepaald moment met een schip dacht te kunnen vluchten voor alles waar hij geen zin in had, maar waarvan Allah beslist had dat het moest gebeuren. Toen hij van het schip in het water terecht kwam, werd hij opgeslokt door een grote vis. En juist op dat moeilijke moment beseftte Yoenes dat hij geprobeerd had om tegen de Wil van Allah in te gaan. Daarom kreeg hij spijt. Yoenes getuigde dat God de enige godheid is en hij bleef Allah prijzen. Om die reden werd hij gered en spooog de vis hem uit op een strand. Zo overleefde Yoenes dit hachelijke avontuur. Wij lezen hierover in de H. Qoer'aan, vertaald als:

En als hij niet een van hen was die Allah prijzen, dan was hij zeker in de buik van de vis gebleven tot de Dag waarop wij opstaan uit het graf. (soera Al Saffaat 144)

Broeders en zusters, onze geliefde Boodschapper (saws) heeft ons gewaarschuwd dat we moeten weten dat Allah er altijd is toen hij zei: ***Let op de Regels van Allah en Hij zal vóór jou zijn. Zorg dat jij Allah kent in de makkelijke tijden, want dan zal Hij jou ook kennen in moeilijke tijden. En weet dat alles wat jij niet hebt meegemaakt, dat je het nooit mee had kunnen maken. En weet dat alles wat je wél meemaakte, nooit te missen is geweest voor jou. En weet ook dat de overwinning echt met geduld samengaat en dat het makkelijker wordt gemaakt gaat samen met moeilijkheden.*** (Ahmad)

Oh mensen, hoe vaak horen we niet dat iemand zegt dat hij of zij God niet nodig heeft. Toch is er niemand behalve Allah die de dood kan tegenhouden, een aardbeving kan stoppen of een storm een andere kant op kan laten gaan. Er is niemand die gezondheid kan afdwingen of de garantie heeft om nooit ziek te worden. Ga dus niet arrogant doen en geef gewoon toe dat Allah Degene is Die bepaalt, Allah is Die jou alles geeft, maar het is ook Allah Die alles wat je ooit kreeg weer weg kan nemen.

Moge Allah ons nooit laten vergeten dat Hij ons ziet. Moge Allah ons nooit laten vergeten dat Hij ons hoort. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 14-02-2020

website: www.moskeeabibakr.nl