

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de bescherming door godsvrees. Je hebt al eerder gehoord dat het Arabische woord 'taqwa' in het Nederlands wordt vertaald met godsvrees, maar dat het vrezen van Allah niet betekent dat we op een verkeerde manier bang voor Hem zijn. Wij zijn niet bang voor Allah zelf, maar voor alles wat we zelf verkeerd doen en welke straf Allah daarvoor kan gaan geven.

Mensen, wat betekent het als je beschermd wordt door godsvrees? In dit leven worden wij op veel manieren getest: mensen kunnen jou of ons beledigen, we kunnen gek gemaakt worden door mensen waar we van houden of die dicht bij ons zijn, of we kunnen getest worden door onze eigen gevoelens. Juist op die momenten moeten we ons goed gedragen en houden aan de regels die de islaam ons geeft. Juist dan moeten we bang worden voor de straf die Allah ons geeft als we er verkeerd op reageren. Door die angst worden we dan uiteindelijk beschermd, omdat we het niet doen. Allah zegt ons in Zijn Boek hierover, uitgelegd als:

Jullie worden zeker op de proef gesteld met wat jullie hebben en met wat in jullie zelf zit. En jullie horen vast en zeker veel vervelende dingen van de mensen die het Boek vóór jullie hebben gekregen en de mensen die iets anders naast Allah

hebben gezet. Als jullie met godsvrees geduldig vast blijven houden en goed en eerlijk blijven, dan is dat de manier die gedaan moet worden met alles. (soera al Imraan 186)

Broeders en zusters, bescherming tegen de straf van Allah door godsvrees begint bij jouzelf. Weet dat niets of niemand jou iets kan geven of aandoen zonder dat Allah het wil. De Boodschapper van Allah (zvmh) heeft gezegd tegen zijn neefje Abdoellah Ibn Abbaas; **"Oh jongen, ik ga je iets belangrijks leren: als je op Allah let, dan zal Allah op jou letten. Let op Allah en Hij zal aan jouw kant zijn. Als je iemand iets wil vragen, vraag het dan aan Allah. Als je hulp zoekt, vraag dan de hulp van Allah. En weet dat als alle mensen van de wereld zouden samenkomen om jou iets voordeligs of iets nuttigs te geven, dan kunnen zou jou niets voordeligs of nuttigs geven, alleen als Allah het wil. En als ze zouden samen komen om jou iets slechts aan te doen, dan gaat ze dat niet lukken, alleen als Allah het wil. De pennen zijn opgetild en de inkt is opgedroogd."** (Tirmidhi)

Als wij deze Overlevering horen en er over nadenken, dan zien we hoeveel dingen we er van kunnen leren. Het is een les voor ons allemaal. We horen dat de Profeet (zvmh) begint met iets waarmee hij de aandacht trekt, namelijk dat het belangrijk is. Nu weten wij niet beter dan dat hij belangrijke dingen zei, dus als hij zégt dat het belangrijk is, dan moet het wel extra bijzonder zijn. Het begint met dat Hij zegt dat we op Allah moeten letten. Dat lijkt vreemd. Hoe kun je nu op Allah letten? Nou, het betekent dat we op de Régels van Allah moeten letten. Er zijn grenzen aan wat mag en wat niet mag en dat is nu net waar het om gaat. Je moet weten waar het stopt wat mag. Het is ook dat we op Allah letten als we doen wat Hij zegt wat we moeten doen. Dan hebben we het dus bijvoorbeeld over het bidden, het vasten en op bedevaart als je kunt. Je moet zien wanneer je kansen hebt en je moet die kansen dan ook pakken. Op die manier let je op Allah. Mohammed (saws) zegt in de Overlevering als je dat dus doet, dat Allah dan ook op jou gaat letten. Dat doet Hij door het bijvoorbeeld makkelijker te maken als het eigenlijk nog veel moeilijker had kunnen worden.

Oh jullie die geloven, verder horen we dat de Profeet (zvmh) zijn neefje, en ook ons, zegt dat als je iets vraagt, dat je het dan aan Allah moet vragen. Het gaat dan niet om een gewone vraag waarbij je van iemand een antwoord verwacht, maar bij alles in je leven waar je hulp bij nodig hebt. Die hulp die je wil is uiteindelijk de Hulp van Allah en niet de hulp van de mensen. Als je aan iemand vraagt om je te helpen met het verbouwen van je huis, dan komt de Hulp van Allah via die persoon. Als je ziek wordt en je gaat naar de dokter, dan komt de Hulp

van Allah via die dokter. Als je naar je werk gaat en je krijgt daar geld voor, dan is dat de manier van Allah om jou te helpen, als je het deed met het idee dat het voor Allah was dat je ging.

Moslams, Allah beschermt jou. In de Overlevering wordt duidelijk gemaakt dat als zelfs de hele wereld tegen jou is, maar Allah is aan jouw kant, dat niets of niemand jou kwaad kan doen. Alles, alles wat je goed of alles wat je slecht vindt, gebeurt met de Wil van Allah. Het goede kan door geen mens aan jou gegeven worden als Allah het niet wil en niets wat slecht voor jou is kan jou raken zonder de Wil van Allah. In deze tijd waarbij er wereldwijd mensen bang worden dat ze ziek worden door corona of misschien zelfs sterven, moeten zij weten dat je niet ziek kunt worden of sterven als het niet binnen de Wil van Allah is. Natuurlijk moet je wel je gezond verstand gebruiken en niet doelbewust de problemen opzoeken en dan zeggen dat het dat was wat Allah wilde.

De Overlevering eindigt met dat de pennen opgetild zijn en de inkt is opgedroogd. Alles wat gebeurd is, alles wat gebeurt en alles wat nog gaat gebeuren is ooit al opgeschreven. De pennen zijn daarna opgetild, zodat er niets meer wordt bij geschreven. Dat het opgeschreven is, betekent niet dat je het verkeerde doet en dan zegt dat je er niets aan kon doen. Nee, ook als je van gedachten verandert, is dat opgeschreven. Juist met godsvrees verbeter je je leven, krijg je bescherming en dát staat opgeschreven.

Mensen, iedereen moet godsvrees hebben om beschermd te worden, van leerling tot leraar, van werknemer tot directeur, van onderdaan tot koning. Godsvrees, altijd: in het bijzijn van anderen of als we helemaal alleen zijn. Doe daarom, als je alleen bent, hetzelfde als dat je bent met anderen. Allah is namelijk jouw Bewaker en Hij weet wat je doet. En jij moet weten dat Hij er is, dat Hij je beloont en dat Hij je straft. Jij kunt niet vluchten uit Zijn Koninkrijk naar een ander koninkrijk. Zoek bescherming bij Hem en zoek bescherming tegen Zijn bestraffing met jouw godsvrees.

Moge Allah ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, bescherm ons tegen het slechte. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 31-01-2020

website: www.moskeeabibakr.nl