

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de redding door godsvrees. Het Arabische woord 'taqwa' wordt in het Nederlands vertaald met godsvrees. Dat vrezen van Allah betekent niet dat we op een verkeerde manier bang voor Hem zijn. Er is namelijk geen reden om bang te zijn of angst te hebben voor Hem, behalve om wat je zelf verkeerd doet. Vrees voor Allah betekent dus voor een moslim dat hij de zonde haat en daarom vreest voor het Oordeel van Allah over die zonde. Die angst en vrees voor Allah zijn daarom het begin van het dienen van jouw Heer met je hart. Als je dat doet, dan is dat het begin van jouw redding.

Mensen, uit respect en gezonde angst voor Allah doen wij het goede. Allah is de Allesziende en de Alleshorende. Als je dat snapt en voelt, zal er geen plek meer op deze aarde zijn waar je iets verkeerd zou willen doen. Maar er is meer. Het gaat niet om de vrees alleen, maar Allah vraagt jou ook om op Hem te vertrouwen. Je moet de dingen kunnen accepteren ook als het tegenvalt of tegenzit, want dan ga je zien dat Allah soms helpt op een manier die je totaal niet verwacht had. Daarom zegt Hij in de H. Qoeraan, vertaald als:

**En Hij geeft hem onderhoud van waar hij het niet verwacht. En wie op Allah zijn vertrouwen stelt, voor hem is dat genoeg.**

**Allah doet wat Hij bedoelt. Allah heeft voor alles een grens vastgesteld.** (soera Al Talaq 3)

Broeders en zusters, de goede mensen krijgen het goede van Allah. Voor hen die alles doen voor de Almachtige is er geen gevoel van verlies of dat ze iets hebben op moeten geven. Dit betekent dat het verplichte gedaan wordt, maar ook dat je het blijft doen, niet alleen wanneer je zin hebt. En als je het goede doet, als je bijvoorbeeld vast en zelfs tot diep in de nacht nog bidt, blijf dan op die Weg en blijf jezelf verbeteren. Jouw Weg van islaam moet van goed naar beter. En op een moment van zwakte, als je tussen al het goede toch even afdwaalt en je het tijdelijke geluk vastpakt, als jij dus een keer iets doet dat niet mag, dan moet je durven vertrouwen op Allah. Je moet het dan durven los te laten, dit tijdelijke geluk van deze wereld, en kiezen voor de échte, eeuwige beloning. Je moet niet bang zijn dat je iets hebt opgegeven, want Allah heeft jou beloofd dat Hij jou helpt op een manier die je nooit verwacht had. Hij belooft ons, vertaald als:

**Oh jullie die geloven, als jullie God vrezen, geeft Hij jullie de reddende onderscheiding, verwijdert Hij de straf voor jullie slechte daden en beschermt Hij jullie. Allah is vol van het geweldige goede.** (soera Al Anfaal 29)

Deze reddende onderscheiding is dat we weten wat goed en fout is, het is de manier om de Weg naar het Paradijs te vinden en het is het geluk dat en de hulp die wij van Allah mogen ontvangen. Dat kunnen we allemaal krijgen als we Hem vrezen en dat is, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, niet dat je bang bent voor Allah. Nee, het is juist dat je Hem zo vertrouwt dat je het verkeerde ook niet meer wíl doen en dat je alleen bang bent om een fout te maken. Allah straft niet zomaar; Hij straft alleen dat wat verkeerd is.

Moslams, de bedoeling van godsvrees is om jou uiteindelijk te beschermen. Je bent bang dat Hij boos op jou wordt. Daarom doe je dan alleen wat Allah goed vindt. Je doet er alles aan om zelfs niet in buurt van foutjes komen. Godsvrees houdt jou ver weg van de wegen waar Allah boos over kan worden. Het zorgt er voor dat je dat doet dat Allah van jou vraagt. Zo bescherm je jezelf uiteindelijk tegen de bestraffing in het Vuur. Nee, wij mogen dit niet vergeten en weten dat wij op de Dag van het Oordeel uiteindelijk alleen zijn met onze daden die we deden.

Ja mensen, godsvrees, waar en met wie je ook bent. Laat in alles jouw aanbidding voor Allah zien. Als je godsvrees hebt, dan moet je ook goed gedrag hebben tegenover de mensen, alle mensen. Velen denken

dat het vrezende alleen iets is tussen Allah en hen, maar ze geven niet de rechten aan hun medemens. Nee, Allah vraagt ook om goed om te gaan met iedereen en vraagt voor goed gedrag. Daarbij moeten wij de waarde weten van deze lege wereld, want alles hier gaat uiteindelijk een keer verloren. Tot die tijd kan iedereen van haar eten en gebruiken. Daar is geen uitzondering voor de goede of de slechte mensen. Maar toch is deze wereld anders voor zij die weten dat er nog iets komt; het leven na dit leven. Als je dat weet, dan heb je niet veel nodig van hier. Je bent tevreden met het kleine. Je gebruikt wat je nodig hebt en je rent niet achter je gevoelens aan. Je hoeft niet altijd het mooiste van het mooiste, het nieuwste van het nieuwste of het duurste van het duurste. Wij zijn zand, wij eten zand en wij worden zand. Gamen, winkelen en klagen over de wereld zijn dingen die jou niet gaan helpen in het leven hierna. Het wil niet zeggen dat we alleen maar bezig moeten zijn met de dood en het Hiernamaals, maar wij moeten een balans zien te vinden. Wij mogen mooie kleding dragen, leuke dingen doen en genieten van het leven, maar wij weten wel wanneer het genoeg is. Wij moeten makkelijk het geluk in het kleine vinden.

Broeders en zusters, beste moslims, vrees God! Heb taqwa! Zoek de godsvrees in jouzelf en krijg de redding! Wij zijn gewaarschuwd om weg te blijven van het verkeerde. En, pas op om te denken dat je het later wel gaat doen. Welke later? Jij weet niet waar en wanneer de dood komt. Niemand weet in welk land hij sterft en als de Engel van de Dood je morgen en misschien zelfs nog voor het volgende gebed vandaag komt halen, waar is jouw spijt dan? Vrees God! Heb taqwa! Wie vergeeft jouw verkeerde daden? Wie is de Barmhartige? Wie bepaalt jouw plek in hemel of hel? Ja lieve moslims, hou van Allah meer dan van wie of wat dan ook. Weet dat Hij jou altijd ziet en omdat je dat weet, zal je het slechte niet eens meer willen doen. Jouw lichaam is stof en wordt weer stof, maar jouw ziel is voor eeuwig. Werk aan jouw redding, werk voor jouw einddoel, werk voor het Paradijs. Vrees Allah, heb taqwa.

Moge Allah ons bang laten zijn voor onze zonden. Moge Allah ons bang laten zijn voor Zijn straf. Ya Allah, vergroot de liefde tussen ons. Ya Allah, laat ons blij zijn met het kleine. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 24-01-2020

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)