

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die geeft, Hij Die neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over riba. Dit wordt vertaald met rente, het vermeederen zonder dat Allah dat toestaat. Het is gevaarlijk voor de mens en voor de hele maatschappij. Rente en winst lijken op elkaar, maar iets dat rente wordt genoemd is niet toegestaan in de islam, terwijl winst dat wel is. Toch is het niet normaal voor een moslim om met veel te hoge winsten te werken. Hoeveel winst je mag maken ligt eraan wat normaal gevonden wordt. We moeten goed opletten dat wat wij normaal vinden niet hetzelfde is als wat anderen normaal vinden. Tegenwoordig worden hoge winsten gerekend op bijvoorbeeld kleding, voedsel en huizen en er wordt zelfs winst gemaakt op lucht, want wat zijn aandelen en bitcoins anders? Ze stelen zelfs ons geld door wat ze inflatie noemen en zeggen dat het goed is voor de economie, maar vergeten daarbij dat inflatie slecht is voor de mensen. Een systeem waarbij de rijken rijker worden en de armen armer is tegen het idee van de islam.

Moslims, ja, het verbod op rente in de islam is om de arme mensen niet nóg armer te maken en om hen te beschermen. Deze gedachte moeten we goed onthouden. We moeten niet spelen met wat Allah bedoeld heeft. In de tijd van de Profeet (zvmh) verdiende men geld door op de handel een klein beetje winst te maken dat toegestaan was en werd men steenrijk door het uitlenen van geld en het verdubbelen ervan door rente. Daar staat tegenover dat hoe het tegenwoordig gaat,

waarbij bijvoorbeeld banken nog maar een klein beetje rente rekenen op het lenen van geld en bedrijven juist steenrijk worden door winst. Het is de wereld op zijn kop.

Mensen, Allah verbiedt alle riba, omdat het sommige mensen heel rijk maakt en de meesten heel arm. Er staat een grote bestraffing op en we moeten, hoe moeilijk het ook is in deze wereld, er zo ver mogelijk van blijven. De islam is juist bedoeld om mensen meer gelijk aan elkaar te krijgen. Zo wordt door het betalen van de zakaat een rijke iets minder rijk en wordt de arme iets minder arm. Voor een moslim gaat riba hand in hand met het profiteren ten koste van andere mensen, met armoede, met onderdrukking en met corruptie. Handel moet daarentegen voor ons het tegenovergestelde zijn. Daar mogen wij winst maken op een manier die Allah heeft toegestaan, op een manier waarop we de wereld niet misbruiken en we onszelf niet abnormaal verrijken over de rug van een ander. Allah zegt, uitgelegd als:

De mensen die de riba gebruiken staan op uit hun graf zoals iemand die door sjeitaan gek is gemaakt. Dat is omdat ze zeggen: "Handel is hetzelfde als rente", maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. Wie dan de waarschuwing van Zijn Heer te horen krijgt en dan stopt, hij krijgt wat hij eerder heeft gekregen. De beoordeling hierover ligt verder bij Allah, maar wie weer opnieuw begint, zij zijn de bewoners van de hel. Zij gaan daar eeuwig blijven. (soera al Baqarah 275)

Broeders en zusters, de Profeet (zvmh) heeft ons uitgelegd dat we goed moeten opletten voor de doodzonden. Dat zijn de grote fouten waarvoor we meer dan gewaarschuwd worden. Toen zijn vrienden vroegen wat die doodzonden waren, zei hij: **"Iets of iemand naast Allah aanbidden, zwarte magie, iemand onterecht doden, het gebruiken van riba, iets pakken en gebruiken van een weeskind, wegvlugten bij de strijd en het beschuldigen van de gelovigen dat ze deden wat in het huwelijk hoort."** (Boegari en Moeslim)
Kom je dus in de buurt van deze dingen, dan moet je weten dat je op de Dag van het Oordeel een heel groot probleem hebt.

Oh jullie die geloven, wij worden gewaarschuwd voor het geld dat op deze onterechte manier van riba van een ander wordt afgepakt. Kijk naar de afgelopen jaren en de crises waarin wij steeds opnieuw gebracht worden door de economen en de bankiers die een systeem hebben verzonnen waar zij zelf beter van worden en veel van ons steeds slechter. Zij zijn gewaarschuwd. Zij denken dat ze veel verdiend hebben, maar wat zij verdiend hebben is een afschuwelijke straf in het Hiernamaals. Mohammed (saws) vertelde eens: **"Vannacht droomde ik dat er twee mannen naar mij toekwamen. Zij namen mij mee**

naar een plek, totdat we een rivier van bloed bereikten en daar stond een man middenin. Aan de kant stond een andere man met stenen in zijn hand. De man in het midden van de rivier probeerde steeds weg te komen, maar iedere keer gooide die andere man dan een steen in zijn mond. Hij dwong hem om weer terug te gaan staan op dezelfde plek in de rivier. Ik vroeg: "Wie is dit?" Mij werd verteld: "De persoon in de rivier was iemand die riba heeft gebruikt."" (Boegari)

Ja mensen, wij zijn terecht gekomen in een wereld waarbij ze ons laten denken dat alles om geld draait en alles wordt gekoppeld aan een financiële waarde. Het is de afgelopen tientallen jaren zo gek geworden dat ons geld niet meer gekoppeld is aan goud of zilver, maar aan vertrouwen in mensen, die achter onze rug vooral hun zakken aan het vullen zijn. Precies dit is waarvoor Allah ons heeft gewaarschuwd. Dit systeem is iets waar wij als moslim niet aan mee willen werken. De islam verbiedt ons niet om winst te maken of met elkaar te handelen, maar verbiedt ons wel om andere mensen bewust arm te maken, arm te houden of een ander te bedriegen. Zolang als dat dit systeem bestaat van rente, inflatie en vertrouwen in geld gebaseerd op lucht, zal er niets in de wereld van nu veranderen, met alle ellende en problemen zoals we die nu kennen.

Broeders en zusters, sommigen van ons hebben riba geaccepteerd alsof het normaal is om zo je geld te verdienen, maar er komt een Dag dat jij aan Allah moet uitleggen hoe je aan je geld bent gekomen. Het is niet normaal en zal ook nooit normaal worden, hoe vaak en hoe raar ze het systeem ook gaan veranderen. Een moslim zal nóóit accepteren dat anderen worden uitgebuit, misbruikt en arm gehouden worden. Misschien kunnen we het systeem niet zomaar veranderen, maar dat wil niet zeggen dat we er met plezier aan meewerken.

Moge Allah ons weghouden van riba. Moge Allah de ogen openen van de mensen die ons op deze manier bedriegen. Moge Allah ons belonen als we eerlijk blijven. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 10-01-2020

website: www.moskeeabibakr.nl