

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die de harten wendt en keert en tot rust brengt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over het vasthouden aan de Weg van Allah in de tijd dat het moeilijk wordt en waarin de mensen verdeeld zijn over wat goed en fout is. Die moeilijkheden in jouw leven als gelovige moslim zijn een test van Allah om te zien wat je wil. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer Allah het vertrouwen heeft dat jij het aankunt. Zo'n test van Allah wordt een beproeving genoemd. Hij zegt daarover, uitgelegd als:

Denken de mensen nou echt dat ze met rust gelaten worden, alleen maar omdat ze zeggen: "Wij geloven", zonder dat ze daarna een beproeving krijgen? (Soera Al Ankaboet 2)

Mensen, de geliefde Boodschapper van Allah (zvmh) heeft ons geleerd over wat de islam is. Islam is dat wij getuigen dat Allah er is en dat wij op de juiste Weg blijven. Allah roept ons op in de H. Qoer'aan om te luisteren naar wat er van ons gevraagd wordt. Daarom moeten wij het goede doen. We moeten doen wat Allah van ons vraagt. Bedenk je dan ook zeker dat God ons hoort en ziet. Allah hoort en ziet of wij doen wat Hij tegen ons heeft gezegd. En islam is ook dat je alles kan en wil opgeven voor Allah met wat je ook doet. Hij is de Schepper en heeft niet nodig dat wat Hij geschapen heeft, maar alles wat Hij geschapen heeft, heeft Hem wel nodig. Als je dat snapt, dan wil je ook doen wat

Hij van jou vraagt. Precies dit zijn de mensen vergeten die zich nog wel moslim noemen, die zeggen "wij geloven", maar daarna niets meer doen. Moslims zijn geen pratens, maar moslims zijn doeners.

Broeders en zusters, als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. Jij kunt Allah niet de schuld geven van wat je doet of van wat je niet gelooft, als je het zelf ook niet wil. Hij kent jouw moeilijkheden, Hij kent jouw zwakte, maar Hij is er wel voor jou. Onze harten zijn tussen Zijn Vingers, zoals Mohammed (saws) heeft gezegd: ***De harten van de kinderen van Adam zijn tussen de Vingers van de meest Barmhartige als één hart, Hij draait ze om in welke richting Hij wil.*** (Moeslim) Juist omdat onze harten daar zijn, moeten wij Allah vragen om ons hart niet te draaien, maar op de juiste Weg te houden. Dat is de keuze die je hebt; de keuze voor het goede om zo in het Paradijs te komen, de keuze om te vragen of jouw hart draait of jouw hart blijft.

En als we dan bedenken in wat voor een tijd we leven met zoveel keuzestress, met zoveel mogelijkheden met wat we kunnen doen, dan is het extra belangrijk dat we Allah vaak vragen om op het Rechte Pad te blijven. Hoe makkelijk wordt het ons tegenwoordig gemaakt om het verkeerde te doen, maar bedenk je dan tegelijk dat je met hetzelfde gemak ook het goede kunt doen. Je kunt apps op je telefoon zetten met het verkeerde, met films en tijdverdrijvende spelletjes, maar ook apps met Qoer'aan en lezingen. Je kunt de auto, de scooter of de fiets nemen naar de verkeerde vrienden en vriendinnen of naar de stad met een bruisend nachtleven met sishalounges en bars, maar je kunt net zo makkelijk de auto, de scooter of de fiets naar de moskee nemen of naar andere broeders en zusters, die wél bidden, die wél vasten en die alleen 's nachts wakker blijven als ze extra willen bidden. Het is natuurlijk een goed begin dat je nu in de moskee bent en naar deze woorden luistert, maar de grote vraag is: wat doe je er mee? Blijft jouw hart vasthouden aan het goede, aan de islam of denk je dat islam niet meer is dan op een vrijdagmiddag een half uurtje in de moskee te zitten is, als je eens een keer tijd en zin hebt?

Ja, je bent moslim en je luistert naar wat ik zeg, dus je bent van goede wil. Op jouw zoektocht naar de Waarheid krijg je veel informatie: het goede, maar ook het verkeerde. Tegenwoordig zijn er zoveel mensen die jou willen helpen om de islam uit te leggen dat je soms niet meer weet wat waar is. Dit probleem is niet nieuw en van alle tijden. Daarom staat in de H. Qoer'aan de smeekbede die de moslims doen die op de Rechte Weg willen blijven op de momenten dat je niet meer goed weet wat waar is. Er staat te lezen, uitgelegd als:

Onze Heer, laat onze harten niet van richting veranderen nadat U ons naar het goede heeft geleid en geef ons van Uw kant Goedheid, want U bent de Gever. (soera Al Imraan 8)

Oh jullie die geloven, wij zijn gewaarschuwd voor het Laatste Uur, waarna alles voorbij is. Juist in de tijd die daar aan vooraf gaat, wordt het allemaal extra moeilijk. De Profeet (zvmh) heeft gezegd: **Het Uur zal niet aanbreken totdat de religieuze kennis verdwijnt, aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden vaak voorkomen. Sommigen van jullie worden heel rijk.** (Boegari) Kijk dan eens naar hoeveel moslims er zijn op de wereld en hoeveel ervan nu echt geleerd zijn. Kijk eens naar hoe snel de tijd gaat: we zijn beland in 2020, het jaar dat jarenlang ver in de toekomst leek te liggen en opeens is gekomen. Kijk naar de moeilijkheden die we met z'n allen moeten oplossen en waar de politiek verder over lijkt te slapen, kijk naar het aantal liquidaties en straatmoorden, aardbevingen in Groningen en kijk naar hoe onzinnig rijk sommigen intussen zijn geworden.

Lieve mensen, de tijd tikt echt weg en Allah roept jou op om een keuze te maken. Waar wil jij staan? Wat wil jij ontvangen? Ja broeders en zusters, blijf daarom vasthouden aan de waarheid, ook al is het soms moeilijk als anderen om jou heen wel liegen. Heb geduld, ook in de wereld waar alles steeds sneller lijkt te moeten gaan. Geloof op de moeilijke momenten als je voor Allah iets wil doen, of wil opgeven of stoppen met iets dat verkeerd is dat Hij jou kracht wil geven om jou uiteindelijk te kunnen belonen met de Hemelse Paradijstuinen. Broeders en zusters, maak een keuze: draait jouw hart of blijft jouw hart?

Moge Allah ons op de juiste Weg houden. Oh Allah, laat de waarheid waarheid zijn voor ons. Oh Allah, laat ons wegblijven van leugens. Oh Allah, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 03-01-2020

website: www.moskeeabibakr.nl