

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, De Bezitter van de hemelen, de aarde en alles wat daarin is. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven.

En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de straf als je de zakaat niet betaalt. Zakaat is een van de Zuilen van de islam en wordt meestal in het Nederlands met "aalmoes" vertaald. De zakaat maakt ons weer schoon van de verkeerde dingen die we hebben gedaan en houdt ons uiteindelijk weg van grote problemen die komen gaan. Je hoeft niet bang te zijn dat je arm wordt van wat je weggeeft, want weet dat Allah geeft en Allah neemt. Hij geeft en neemt wat Hij wil en van wie Hij wil. Hij is de Rijkste en alles dat Hij heeft of weggeeft, kan niet opraken. Daarom moet je weten dat als jij het geluk hebt om daar een beetje van te krijgen dat Allah jou zegt dat je dat ook moet delen. Als je dat niet doet, dan straft Allah jou. Zakaat is zoals de blauwe envelop; het is de belasting op waar je genoeg van hebt, iets wat je misschien niet meteen prettig vindt, maar wat nodig is om het systeem in stand te houden.

Mensen, de zakaat is verplicht, maar toch hoeft niet iedereen de verplichte aalmoes te betalen. Zo moet je bijvoorbeeld moslim zijn, jong of oud, en je moet genoeg geld of bezit hebben. Daar zijn duidelijke regels voor en met de meeste regels hebben wij hier in de stad als vrije mensen met een huurhuis niets te maken. Daarom is het belangrijk om te letten op de belangrijkste regel: iedereen die meer dan zo'n 3600 euro heeft als spaargeld dat hij of zij langer dan een islamitisch jaar heeft, moet zakaat betalen over al het geld dat hij bezit.

Broeders en zusters, en als je dan genoeg bezit hebt en je weet ook dat je het moet betalen én toch betaal je het niet, dan levert dat heel veel schade op voor ons. Je houdt namelijk de Wil van Allah tegen. Je houdt tegen wat de bedoeling is van de zakaat. Daarvoor word je gestraft. De H. Qoer'aan maakt duidelijk dat dit iets serieus is en dat het niet betalen zelfs heel zwáár bestraft wordt. Mensen dénken dat ze veel geld en goud hebben gespaard, maar het enige waar ze voor hebben gespaard is een verschrikkelijke straf van Allah. Hij zegt, uitgelegd als:

En de mensen, die goud en zilver vasthouden en sparen, en het niet uitgeven op de Weg van Allah, vertel ze dat er een pijnlijke straf klaarstaat. Er komt dan de Dag waarop dat geld in het vuur van de hel heet gemaakt wordt. Het wordt dan op hun voorhoofd, hun zij en hun rug gelegd. Dan wordt er tegen hen gezegd: "Dit is wat je voor jezelf hebt verzameld. Voel daarom nu maar waarvoor je gespaard hebt." (soera at Tawbah 34-35)

Dienaren van Allah, zakaat móet betaald worden, anders brengt het je in grote problemen. In een rechtvaardige, islamitische staat betaal je dat aan de overheid, die het op de juiste manier verdeeld. Wij moeten dit op de beste manier zelf doen, bijvoorbeeld via de moskee, een islamitische stichting of het gewoon zelf te regelen. En doe dit, want Allah zegt:

En laat mensen die gierig zijn tegenover wat Allah aan hen van Zijn overvloed heeft gegeven, niet denken dat het goed voor ze is. Nee, het is slecht voor ze! De dingen die ze gierig achterhouden worden op de Dag van de Opstanding als een ketting om hun nekken gelegd. (soera Al Imraan 180)

De Boodschapper van Allah (zvmh) heeft ook gezegd: **"De persoon die bezittingen heeft gekregen van Allah, en die persoon betaalt hier geen zakaat over, dan veranderen zijn bezittingen op de Dag van het Oordeel in een grote, gladde slang met twee zwarte stippen op de ogen. Deze slang hangt rond zijn nek op die Dag en zegt: "Ik ben jouw bezittingen, ik ben jouw rijkdom"."**

(Boeghari) Zo vinden we nog veel meer Overleveringen die ons als moslims er allemaal op wijzen dat het niet-betalen van de zakaat uiteindelijk een grote, grote straf in het Hiernamaals oplevert.

Er zijn verschillende soorten mensen die zakaat mogen krijgen, maar de grootste groep zijn de mensen die geen of amper geld hebben. Het systeem van de aalmoes zorgt er voor dat arme mensen niet hoeven te bedelen en dat ze een gevoel van eigenwaarde krijgen. Zo kunnen zij bezig zijn met het aanbidden van Allah in plaats van zich zorgen te

maken over honger, kleding en geld. Zakaat brengt daarom liefde en rust en helpt ons een mooiere wereld te maken. Zo wordt het verschil tussen rijk en arm minder groot. Van een systeem dat bedoeld is om arme, werkloze en zieke mensen te helpen mogen wij als moslim geen misbruik maken.

Oh jullie die geloven, en ook heeft onze geliefde Profeet (znh) gezegd dat Allah (swt) Zijn dienaar helpt als die dienaar ook zijn broeders heeft geholpen. Als je iemand in moeilijkheden helpt, word je dus op de Dag van het Oordeel ook geholpen door Allah. Behalve dat de zakaat een belasting is die je móet betalen, is het uiteindelijk als moslim ook echt iets dat je wíl betalen, omdat je weet dat het je enorm gaat helpen. Daar tegenover staat als je níet betaalt. Daarover zegt een Overlevering verder nog: ***Er is niemand die veel geld en bezit heeft en dan de zakaat niet betaald die er mee weg komt. Dat wat hij heeft wordt verhit in het Hellevuur en er worden platen van gemaakt. Zijn voorhoofd en zijkanten worden ermee gepijnigd, totdat God op een dag, die wel 50.000 jaar duurt, oordeelt over Zijn dienaren. Dan pas wordt beslist of hij naar het Paradijs of naar de Hel gaat. (Moeslim)***

Moslams, wij krijgen alles dat we hebben van Allah te leen en dat moeten we vroeg of laat weer inleveren. Jouw niet-betaalde zakaat en alles wat je op deze aarde verzamelt kán een grote bestraffing in het Hiernamaals worden. Laat dat alsjeblieft niet gebeuren. Bedenk dat je uiteindelijk geen cent kunt meenemen in je graf. Al je bezittingen moet je achterlaten. Zorg daarom dat ze niet tegen jou gaan werken. Zorg daarom dat jij uitgeeft op de Weg van Allah en vergeet nooit dat geld een ruilmiddel is. Als jij een miljonair was en er waren geen andere mensen meer op deze wereld, dan was al jouw geld waardeloos geworden. Gebruik dus wat je van Allah krijgt op de beste manier; gebruik het om jezelf én anderen te helpen.

Moge Allah ons belonen als wij zakaat betalen. Ya Allah, breng ons naar het Paradijs. Ya Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, open de ogen van hen die Uw Weg afwijzen. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 20-12-2019

website: www.moskeeabibakr.nl