

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, het Licht van de Hemelen en de aarde, Hij Die de harten tot rust brengt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de moskee. De moskee is, als je het letterlijk uit het Arabisch vertaalt, de plaats waar je hoofd de grond raakt als je gaat bidden. Het is het moment dat je het dichtstbij Allah bent. Je kunt naar de maan vliegen, naar Mekka reizen, maar je kunt in dit leven niet dichterbij Allah komen dan als je hoofd de grond raakt en aan Allah denkt. Natuurlijk gaf Allah aan ons de hele wereld om te bidden, maar daarbij heeft Hij ons ook de opdracht gegeven om speciale plekken te maken waar alleen gebeden wordt: een huis gemaakt om aanbidding van Hem en waar alleen Zijn Naam wordt genoemd.

Die opdracht, broeders en zusters, geeft Allah in de H. Qoer'aan als Hij zegt, vertaald als:

**Het is in huizen waarvoor Allah toestemming heeft gegeven om Hem daar te eren en Zijn Naam te noemen. Hier wordt Hij vereerd, van de vroege ochtend tot de late avond.** (soera An Noer 36)

Hier in deze huizen komt niets tussen God en de mens. Hier in deze moskeeën klinkt Zijn Naam en alleen Zijn Naam. Hier in deze gebedshuizen schijnt het Licht van Allah op de harten van de mensen

die willen geloven. Het Licht van Allah maakt duidelijk wat onduidelijk was en Allah heeft de moskee aangewezen als de plek waar die harten tot rust komen.

Mensen, moskeeën horen de mooiste plekken op deze wereld te zijn waar je naar toe kunt gaan. Dan gaat het niet om de versiering of hoe groot de moskee is, maar het hoort een rustige en schone plek te zijn. In een moskee moeten we wegblijven van zinloze gesprekjes, van kopen en verkopen, en van alles wat vies en smerig is. Een moskee moet gerespecteerd worden. We zijn er ook met zijn allen verantwoordelijk voor dat het een schone plek blijft. Afval hoort in de afvalbak en nadat je je wassing hebt gedaan, moet je alles schoner achterlaten dan toen je binnen kwam. Vergeet ook niet dat jouw afval ook niet op straat hoort. Het ergste is zelfs als het met Arabische teksten is en de hele buurt weet dat het waarschijnlijk van moslims is geweest.

Terug naar de moskee. In Overleveringen van de Profeet (zvmh) vinden we terug dat het er lekker moet ruiken en dat er rust moet zijn. Eens was iemand zijn kameel kwijt en begon dat in de moskee om te roepen. Toen heeft de Profeet (zvmh) een duidelijke waarschuwing gegeven dat zoiets niet op die plek de bedoeling is. Hij zei ook dat hij hoopte dat de man zijn kameel niet zou terugvinden.

Moslims, Rasoeloellah (saws) gaf ons de opdracht om tussen de huizen een moskee te bouwen en waarschuwde ons om de moskee niet overdreven te versieren. Er wordt zelfs bij gezegd dat de Dag van het Oordeel, de Laatste Dag, niet komt, voordat de mensen zijn gaan overdrijven bij het bouwen van moskeeën. Als we kijken hoe sommige moskeeën er tegenwoordig uitzien, dan lijkt het inderdaad of het een wedstrijd is geworden als het gaat om hoeveel mensen er kunnen bidden, hoe groot de minaretten zijn of andere details. Uiteindelijk moet het bouwen van een moskee bedoeld zijn om een mooie plek te krijgen om te bidden. Als dat de bedoeling is van het bouwen, dan beloont Allah in de Hemel diegene die er voor heeft gezorgd dat die moskee gebouwd werd.

Oh jullie die geloven, want de beloning die wij willen hebben, zijn de Hemelse Paradijstuinen en die plek moet je wel verdienen. Na ons leven worden wij beoordeeld op de Dag van het Oordeel, in het Arabisch Yaum al Qiyama. Volgens een Overlevering komen er op deze Dag zeven soorten mensen in de schaduw van Allah, op de Dag dat er geen andere schaduw meer is dan die van Allah (swt). Die soorten mensen zijn, zoals genoemd in deze Overlevering: **een eerlijke en rechtvaardige leider; een jongere die opgroeit met het aanbidden van zijn Heer; iemand die zijn hart verbindt aan de**

***moskee; twee personen die van elkaar houden om Allah tevreden te maken en om die reden samenkomen en uit elkaar gaan; een man die geroepen wordt door een rijke en mooie vrouw en dan weigert en zegt: 'Ik ben bang voor Allah om wat ik verkeerd doe'; iemand die iets geeft, terwijl zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven; en iemand die Allah gedenkt wanneer hij alleen is en dat dan zijn ogen zich vullen met tranen.***

Ja, een van de zeven is iemand die zijn hart verbindt aan de moskee. Dat is iemand die graag naar de moskee komt en er van houdt om in alle rust hier te kunnen bidden zonder afgeleid te worden van de wereld met alles wat je bezig kan houden. Het is voor deze persoon de plek om de Naam van onze Heer veel te kunnen noemen, om de Qoer'aan te lezen en met niets of niemand anders dan Allah bezig te kunnen zijn. Laat ons dan ook déze moskee zo'n plek zijn. Laat deze moskee een plek van rust zijn. Laat deze moskee een schone plek zijn.

Broeders en zusters, en we moeten gewaarschuwd zijn. Laat de moskee ook een plek zijn waar de jongeren graag komen. Buiten is er zoveel dat ons bezig kan houden en het is niet voor iedereen makkelijk om dat allemaal zomaar achter zich te laten en alleen op Allah te focussen. Natuurlijk is het de bedoeling om in de moskee je telefoon op stil of uit te zetten. Natuurlijk is het in de moskee de bedoeling om rustig te zijn, maar als we om alles de jongeren de moskee uitjagen, dan moet je je afvragen waarvoor we iedere gulden en iedere euro die we voor deze moskee hebben betaald en nog steeds betalen en iedere cent die nog uitgegeven gaat worden, waarom dat is. Zeg mij, wie gaat de Naam van Allah hier noemen als jij er niet meer bent? Deze jongeren, de kinderen van nu, zij knielen in deze moskee neer op de dag dat wij er niet meer zijn om toch uiteindelijk samen het Paradijs te betreden. Laat hen houden van de moskee zoals jij nu van de moskee houdt.

Moslimes, de moskee is een plek die speciaal bedoeld is voor onze Schepper, onze Heer. Laat niets of niemand jou afleiden van die bedoeling. Laat het een schone en fijne plek zijn, waar het lekker ruikt en alles draait om Hem, de Ene. Verbind jouw hart aan de moskee, de plek waar jij graag bent en graag naar toe wil komen. Buiten is de wereld die voorbij gaat en hierbinnen werk jij aan iets dat nooit voorbij gaat.

Moge Allah ons belonen voor dat we hier samen gekomen zijn. Moge Allah de moskeeën beschermen. Moge Allah ons helpen de moskeeën te beschermen. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, ya Allah, ya

Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 25-10-2019

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)