

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die ons de profeten als voorbeeld stuurde. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het volgen van het juiste voorbeeld. De islaam heeft veel voorbeelden in de geschiedenis van de mensheid gegeven, waarvan natuurlijk het beste voorbeeld dat we kennen onze geliefde profeet Mohammed (saws) is.

Lieve mensen, kijk eens naar je eigen leven en de mensen om je heen. Dan zie je dat je altijd kijkt naar wat anderen doen en dat je iets van hun gedrag kopieert. De een doet dat bijna onzichtbaar en bij een ander valt het wat meer op dat hij of zij dingen overneemt van de mensen om hem of haar heen. Voor ons als moslim in een omgeving waar veel mensen geen moslim zijn, is het belangrijk om te weten wat we wel en niet over kunnen nemen. Eerlijkheid, vriendelijkheid en hulpvaardig zijn natuurlijk geen probleem om te kopiëren, maar niet al het gedrag dat we om ons heen zien, hoort bij ons als moslim. We zien dat dit probleem ook al bij veel profeten het geval was. Zij leefden met mensen die niet in Allah geloofden, die meestal naast Hem nog heel veel andere goden vereerden en daarnaast was het ook nog zo dat die mensen het niet eens accepteerden als jij dan wel in één godheid, in Allah, wilde geloven. Daarom zegt Allah in Zijn Boek over Ibrahim, uitgelegd als:

**Er is een goed voorbeeld voor jullie in Ibrahim en degenen die met hem waren, want zij zeiden tegen hun volk: "Wij willen**

**niks te maken hebben met jullie en met wat jullie verder nog buiten Allah dienen. Wij zijn vijanden van elkaar en er is haat tussen ons, totdat jullie ook alleen in God, de Enige, geloven.”**  
(soera Al Moemtahana 4)

En verder zegt Allah in de H. Qoer'aan over Mohammed (saws) als voorbeeld, vertaald:

**Ja echt, jullie hebben in de Profeet van God een prachtig voorbeeld voor iedereen die hoopt op Allah en de laatste Dag, en die Allah vaak herdenkt.** (soera Al Ahzaab 21)

Ja, broeders en zusters, onze Profeet (zvmh) is een groot voorbeeld, een voorbeeld van goedheid. In veel Overleveringen horen we hoe hij aan de mensen heeft duidelijk gemaakt hoe we met de wereld om ons heen moeten omgaan. Hij vertelde hoe we bijvoorbeeld met onze burens moeten omgaan en misschien wel juist voor ons in landen zoals Nederland en veel andere landen in Europa, met niet-moslims. Hoe kunnen zij anders ooit de schoonheid van de islam zien als wij niet het voorbeeld zijn van wat onze geliefde Boodschapper (zvmh) ook is geweest? Als wij dat ook echt zouden doen, dan werd de wereld een heel stuk mooier en zou er niemand in angst of vervolging hoeven leven, zou al het vlees diervriendelijk zijn en was er geen klimaatprobleem geweest. Dan hoefden mensen niet te staken of te protesteren en zouden volkeren in vrede naast elkaar kunnen leven. Ja, Allah gaf ons daarom het voorbeeld van Mohammed (saws), in woord en gedrag, in doen en laten.

Er zijn veel Overleveringen bekend over onze geliefde Profeet (zvmh). Wij weten hoe hij liep, hoe hij at, hoe hij zat, hoe hij sprak. Er wordt gezegd dat mensen die hem hoorden reciteren in het nachtgebed nog nooit zo'n mooie stem hadden gehoord. De Profeet (zvmh) glimlachte altijd, niet een neppe, gemaakte glimlach, maar echt zodat mensen het konden voelen. Hij ging goed om met zijn burens en de mensen uit zijn omgeving, moslim of geen moslim, of ze nou aardig waren voor hem of niet. Zijn voeten werden soms zo dik, omdat hij lang, heel lang in het gebed stond, maar als hij een kind hoorde huilen, dan hield hij het kort.

Ja mensen, en om dat mooie voorbeeld houden wij van de Profeet (zvmh), meer dan wat we op aarde kunnen vinden. Dat wil niet zeggen dat we niet van onze kinderen of van onze vrouw of man kunnen houden, of dat we totaal geen waarde hechten aan geld of wat we kunnen bezitten, nee, dat kan en mag ook, máár de liefde voor Mohammed (saws) door zijn Goddelijke Boodschap staat boven alles. De eerste moslims volgden hem daarom zonder twijfel en deden wat

hij tegen hen zei, hoeveel ze er misschien van te voren ook van hadden gehouden. In een Overlevering horen we hoe de mensen hem volgen als hij een ring van goud weggooit. Wij als man horen geen gouden ring te dragen en we zien dat toen de Boodschapper van Allah (zvmh) ons dat voorbeeld gaf, dat de mensen hem volgden. Iedereen gooide opeens zijn gouden ring weg, terwijl die natuurlijk hartstikke kostbaar zijn.

Broeders en zusters, Rasoeloellah (saws) is niet zomaar gekomen. In zijn voorbeeld zit een Boodschap. Dat is niet zoals de boodschap die van de ene mens op de ander wordt doorgegeven, maar het is een Boodschap van Allah hoe wij moeten samenleven. Allah vraagt ons duidelijk in Zijn Boek om de uitnodiging tot de Weg van de islam van Mohammed (saws) serieus te nemen en er anders mee om te gaan dan dat als iemand anders jou iets vertelt. Denk wel niet, ik ben moslim, ik ben er al. Nee, de uitnodiging tot Weg van de islam is met iedere stap en met alles dat je doet. Steeds opnieuw moet jij vasthouden aan de Boodschap met het beste voorbeeld en met de H. Qoer'aan, gegeven aan ons via Mohammed (saws). Dat is een Boodschap van doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Moslams, Mohammed (saws) werd als laatste van de profeten naar ons mensen, naar álle mensen, gestuurd. Wat hij ons verteld heeft, is de Waarheid en wij moeten leven volgens die Waarheid. Als jij getuigt van Allah, getuig dan ook van Zijn profeten, van de eerste tot de laatste. Mohammed (saws) is al lang gestorven, maar de Boodschap die hij ons bracht van Allah, die Boodschap leeft al eeuwen. Het voorbeeld dat hij ons gaf is nooit gestorven. Het voorbeeld van hem leeft in ons, in mij, in jou. Laat zien dat jij die Boodschap volgt en doe zoals Rasoeloellah (saws). Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Laat zien dat jij een moslim bent, een actieve moslim, in hart en handelen, naar het voorbeeld van Mohammed (saws).

Moge Allah ons belonen voor ons goede gedrag. Moge Allah onze fouten vergeven. Oh Allah, beloon de mensen die ons een goed voorbeeld geven. Oh Allah, laat ons een voorbeeld zijn voor anderen. Oh Allah, beloon onze ouders voor wat zij ons gaven. Oh Allah, open de Deuren van het Paradijs voor onze ouders. Oh Allah, open de Deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim kunnen zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 04-10-2019

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)