

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Eeuwig Blijvende, Hij Die ons verzamelt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week, zoals vorige week, verder over de dag van vandaag: de vrijdag en het samenkomen op deze dag. Vandaag is het voor ons als moslims een speciale dag, want het is de dag dat wij door Allah bij elkaar geroepen worden in de moskee. Natuurlijk, wij komen hier, als het kan, vijf keer per dag voor ieder gebed, maar vandaag hebben we extra ons best gedaan om bij dit gebed te zitten en te luisteren naar de woorden van de imaam. Vrijdag is de dag voor de moslims om samen te komen, zoals de zaterdag de dag voor de joden dat is en de zondag voor de christenen.

Broeders en zusters, als je wilt dat al je zonden tussen de ene vrijdag en de andere vrijdag vergeven worden, was je dan voor salaam al djoemoe'ah en neem een douche. Gebruik parfum en ga rustig naar de moskee. Bid hier je vrijwillige gebeden en luister naar de preek van de imaam. De Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: **"Wie een bad neemt en naar salaam al djumoe'ah komt, en bidt zoveel als hij kan, goed naar de preek luistert totdat de preek voorbij is, samen met de imaam bidt, Allah vergeeft die persoon zijn zonden tussen deze vrijdag en de volgende vrijdag en drie dagen extra."** (Moeslim)

Het is dus belangrijk dat wij een goede wassing doen, naar het gebed komen, maar vooral ook dat we goed luisteren naar de preek van de

imaam. Het is bekend dat je dan dus niet mag praten. Doe niets anders dan alleen te luisteren naar de woorden van de preek. Deze woorden zijn een belangrijke les voor ons en het is dus heel onverstandig als je op zo'n moment iets anders gaat doen. Vroeger toen er nog zand in de moskee lag, werd er gezegd dat je niet met de steentjes moest spelen in het zand, maar dat je moest opletten. Speel nu dus ook niet met tapijt. Het opletten tijdens de preek is een van de voorwaardes dat Allah jou je kleine foutjes vergeeft voor die week en zelfs nog drie dagen extra. Ook heeft de Boodschapper van Allah (saws) gezegd dat als je naar de moskee komt op vrijdag en dichtbij de imaam gaat zitten dat: **"...voor elke stap die persoon zet hij de beloning zal ontvangen alsof hij een heel jaar heeft gevast en iedere nacht in de nacht heeft gebeden."**(at-Tirmidhi) Op deze mooie dag is het ook belangrijk dat we veel voor onze Profeet bidden, dat wij zegeningen voor hem vragen, zodat we in het Hiernamaals dichterbij hem komen. Daarnaast is het extra goed om op vrijdag doe'a te doen en soera Al Kahf te lezen.

Moslims, over het samenkomen op vrijdag hier in de moskee en het denken aan Allah ná het gebed als we weer de wijde wereld in gaan, zegt Allah, uitgelegd als:

Oh, jullie die geloven! Wanneer jullie op vrijdag naar het gebed worden geroepen, zorg dan dat je snel bent om aan Allah te denken en koop of verkoop dan niets meer. Dit is beter voor jullie als jullie het zouden weten. En als het gebed klaar is, ga dan uit elkaar, het land in en zoek naar de goedheid van God. Denk veel aan Allah, zodat het misschien beter met je gaat.
(soera Al Djoemoe'ah 9-10)

Ja, ik zeg jullie, denk aan Allah, zo vaak als dat je kan! Hij zegt niet voor niets ook in het Heilige Boek, uitgelegd als:

En denk aan jouw Heer in jezelf, 's morgens en 's avonds. Voel je klein met een beetje angst en spreek je woorden niet te hard. Zorg dat je niet bij de mensen hoort die het niets interesseert.
(soera Al A'raaf 205)

Mensen, buiten Allah is er geen andere godheid. Dat moeten we blijven onthouden. Alleen Hij kan voordeel, maar ook nadeel in jouw leven brengen. Wat Allah aan jou wil geven kan niemand tegen houden, het goede niet, maar ook het slechte niet. Als je in moeilijkheden zit, is er niemand die jou kan helpen, behalve Hij. Hij hoort jou altijd en Hij is de Enige Die helpt en kan helpen. Hij verhoort de gebeden van de mensen die het echt nodig hebben en Hij is het die de zieken geneest, alleen met Zijn Wil. Moslims, om alles wat wij van Hem krijgen, om alle hulp

in moeilijkheden en voor alles wat Allah wel hoort als anderen niet meer luisteren, alleen al uit die dankbaarheid moet jouw tong nat blijven door Zijn Naam te noemen en Hem te vragen. Laat jouw hart niet kiezen voor deze wereld die voorbij gaat, maar keer jouw hart terug tot jouw Heer, jouw Schepper. Laat bij alles wat je doet Allah in je achterhoofd zijn. Gedenk Hem, dag en nacht, te land en ter zee, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en bij ziekte, in het geheim en in het openbaar. Daarom ben je vandaag hier gekomen, om weer nieuwe energie te krijgen, om te snappen waar het allemaal om draait. Vrijdag is een dag om weer wakker te worden van deze wereld en te weten waarom we hier zijn. Het is allemaal maar tijdelijk en het eeuwige wacht op ons.

Oh jullie die geloven, wij moeten weten dat de weg van de islam ons weghoudt van slechte daden en slechte plekken. Als je naar de moskee komt, leer je hoe je goed moet zijn voor de wereld en hoe je een goed leven leidt. De vrijdag komen wij samen en is een feest tussen alle andere dagen. Allah wijst ons dan ook op deze dag en geeft ons veel beloning als wij Hem vandaag, op vrijdag, aanbidden en aan Hem blijven denken. Luister naar wat in de moskee verteld wordt als de islam wordt uitgelegd en doe er wat mee!

Moslams, wij zijn hier vandaag samen als één krachtige oemmah. Maak de rijen recht zoals de engelen, maak de rijen stevig zoals muren, de mannen voor en de vrouwen achter. Doe wat wij als moslams moeten doen, naar het voorbeeld van onze geliefde Profeet (saws). Kom samen op vrijdag en op alle andere dagen en bid samen, als één oemmah voor één Heer, met één doel voor ogen: een eeuwig leven in de beloofde Paradijsstuinen.

Moge Allah ons al het goede van deze vrijdag geven. Oh Allah, laat ons de volgende vrijdag weer hier samen komen. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Oh Allah, laat de mensen waar wij van houden genadig binnen in Uw Paradijsstuinen. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim kunnen zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 20-09-2019

website: www.moskeeabibakr.nl