

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vergever van de zonden van Zijn dienaren, keer op keer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de vrijdag, de dag van de djoema. De vrijdag is de beste dag van alle dagen, want Allah (swt) heeft het zo gekozen. Het is de dag voor de moslims, voor de islaam. Er zitten zoveel goede dingen in deze dag. Voor ons kan de vrijdag dan ook nooit een ongeluksdag zijn, maar altijd goed.

Mensen, vrijdag is echt een bijzondere dag. Allah heeft Adam (as) gemaakt op vrijdag, op vrijdag is Adam naar de aarde gekomen en op vrijdag is Adam gestorven. Er zijn Overleveringen die ons vertellen dat er op de dag van al djoemoe'ah, vandaag dus, een uur is dat, als je dan iets vraagt, je het dan krijgt, als het natuurlijk niet iets is dat verboden is. Ook zal op vrijdag, insja'Allah, Yaum al Qiyama zijn, de Dag van het Oordeel.

Broeders, en zusters, kom op vrijdag naar de moskee als je de kans hebt. Het maakt van jou een bewuste en vrolijke moslim. Onze Profeet (zvmh) heeft gezegd: **"Iemand die drie vrijdagen zomaar achter elkaar niet naar de moskee komt voor het vrijdagmiddaggebed, Allah zal het hart van die persoon afsluiten voor de islaam."** (Ahmad, At-Tirmidzi en Aboe Dawoed).

Zo horen we dat het gebed dat wij zo dadelijk samen bidden niet zomaar een van de gebeden is, zoals de rest van de week. Zie dit gebed in de moskee echt als een verplichting! Natuurlijk zijn er onder ons die naar school moeten of die om andere redenen niet kunnen komen. Nee, niet die mensen, maar echt zij die zonder reden niet komen. Niet: geen tijd... geen tijd? Geen zin! Allah zegt in Zijn Boek over deze dag, over dit tijdstip, over deze salaah:

**Oh, jullie die geloven! Wanneer jullie op vrijdag naar het gebed worden geroepen, zorg dan dat je snel bent om aan Allah te denken en koop of verkoop dan niets meer. Dit is beter voor jullie als jullie het zouden weten. En als het gebed klaar is, ga dan uit elkaar, het land in en zoek naar de goedheid van God. Denk veel aan Allah, zodat het misschien beter met je gaat.**  
(soera Al Djoemoe'ah 9-10)

Dienaren van Allah, als je wil dat Hij jou de kleine foutjes vergeeft van wat je verkeerd deed tussen de ene en de andere vrijdag, was je dan voor het vrijdagsgesbed en neem een douche. Gebruik parfum en trek mooie of in ieder geval schone kleding aan. Kom rustig naar de moskee en probeer vrij te krijgen van je werk of doe doe'a dat je laatste lesuur uitvalt, zodat je op tijd met ons in de moskee kunt zijn. Kom dus niet op het laatste moment, als het kan. Rasoeloellah (saws) heeft erover gezegd: **"Wie op vrijdag de grote wassing doet en daarna in het eerste uur naar de moskee gaat, dan is het net alsof hij een kameel heeft geofferd. En wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een schaap heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar op het moment dat de imaam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar binnen om te luisteren naar de choetbah, naar zijn preek."** (Boecharie en Moeslim)

Als je in de moskee bent, dan is het belangrijk dat je niemand lastigvalt. Je moet niet zomaar gaan praten of dingen doen die niks met de moskee te maken hebben, al helemaal niet tijdens de preek, de choetbah. Ga ook niet hardop tasbih doen of doe'a maken waar anderen last van hebben of nét iets te hard fluisterend bidden dat een ander zich niet kan concentreren. Let verder een beetje op waar je je soenna-gebed verricht. Hoe irritant vind je het zelf als je rustig in de moskee zit en als er dan iemand half over je heen stapt en dan recht voor je neus gaat bidden? Zorg dat mensen zich niet hoeven te ergeren aan jou. In de moskee kom je voor jouw moment met Allah, net als diegene die nu voor je zit, achter je zit, links en rechts. Geef hen de

kans en de rust om dat contact te maken en tijdens de choetbah iets te leren. Kom ook niet naar de moskee om je vrienden te zien, maar kom wel samen in de moskee, omdat je van Allah houdt. Zit samen, bid of lees Qoer'aan, maar wat je ook doet, zorg dat je niemand stoort.

Moslims, en na de vrijdagpreek bidden wij samen en het bidden met anderen is iets prachtigs van de islaam. Als moslim weten we dat we moeten bidden, maar het is goed om ook eens stil te staan bij wat het sámen bidden voor ons betekent. Een moslim is een stukje van de oemmah, van alle moslims samen. Door het samen bidden zie je even je andere broeders en zusters om daarna met nieuwe energie aan het werk te gaan. Het maakt je even wakker wie en wat je bent. Door de dag heen ben je misschien tussen veel mensen die geen moslim zijn of heb je het gevoel dat je als moslim alleen op de wereld bent. Maar dan komt de tijd van het gebed of nog mooier, komt de vrijdag. De oemmah wordt nooit moe en verzamelt zich, waar dan ook ter wereld, met Gods Wil, tot de Laatste Dag bij iedere keer opnieuw in de moskeeën.

Mensen, de islaam houdt ons weg van slechte daden, van slechte plekken. Als je naar de moskee komt, leer je hoe je goed moet zijn voor de wereld en hoe je een goed leven leidt. Al het geld en andere spullen kun je niet meenemen naar het Hiernamaals, alleen jouw daden neem je mee en die zorgen ervoor dat je op de plek komt die je verdiend hebt. Doe daarom dan ook het goede, dat mensen veilig zijn voor jouw praatjes en voor jouw handen, luister naar wat hier verteld wordt en doe er wat mee. Knoop daarom de choetbah iedere vrijdag opnieuw in je oren en iedere week als je op vrijdag opstaat, douch je, kom naar de moskee, bid voor onze Profeet (saws), lees soera al Kahf, zit dichtbij de imaam en luister naar de choetbah. Ja moslims, vrijdag! Goddank, het is weer vrijdag!

Moge Allah ons al het goede van deze vrijdag geven. Moge Allah vandaag, deze week en altijd onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de openbare en de verborgene. Oh Allah, laat ons de volgende vrijdag weer hier samen komen. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Oh Allah, laat de mensen waar wij van houden genadig binnen in Uw Paradijstuinen, onze ouders, onze grootouders, onze broers en onze zussen, onze ooms en onze tantes. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim kunnen zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 13-09-2019

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)