

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de meest Liefdevolle, Hij die vergeeft. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de tijd van de bedevaart die er aankomt. Een bedevaart is een reis die iemand maakt voor zijn geloof naar een bepaalde plek, dus voor ons kan dat naar Mekka, Medina of Al Qoeds zijn. In dit geval gaat het om de verplichte bedevaart naar Mekka.

Mensen, jullie moeten weten dat de maanden van de islam niet gelijk lopen met de maanden januari tot en met december. Voor die kalender kijkt men naar de zon, maar voor onze eigen islamitische kalender, nu in het jaar 1440, wordt de maan gebruikt. Zo heet de negende maand van de onze kalender ramadhaan en begint met de Wil van God volgende week de twaalfde maand, de maand van de hadj, dzoel hidjah. In de eerste tien dagen van deze maand verrichten wij als gelovige moslims de verplichte bedevaart naar Mekka. De hadj is dus als wij naar Mekka gaan in die eerste dagen van de Bedevaartsmaand. Als je op een ander moment gaat, bijvoorbeeld tijdens ramadhaan, dan noemen we deze bedevaart "oemrah". Deze kleine bedevaart lijkt een beetje op de hadj, maar is niet hetzelfde. De hadj is één keer in je leven verplicht, voor wie kan, terwijl de oemrah, dus het bezoeken van Mekka en de Ka'aba buiten die tien dagen in de Bedevaartsmaand, niet verplicht is.

Broeders en zusters, **de Boodschapper van Allah (zvmh) heeft gezegd: "Oh mensen, Allah heeft de hadj aan jullie opgedragen, dus ga op bedevaart." Een man vroeg: "Is het elk jaar, Oh Boodschapper van Allah?" Hij bleef stil totdat de man het wel drie keer had gevraagd. Toen zei Rasoeloellah (saws): "Als ik ja had gezegd, zou het verplicht zijn en dat zou te zwaar zijn." Hij vervolgde: "Je moet tevreden zijn met wat ik bij je achterlaat, want de mensen die vóór jullie kwamen, werden vernietigd omdat ze teveel vragen stelden en ruzie maakten met hun profeten. Als ik je zeg om iets te doen, doe er dan zo veel van als je kunt, en als ik je zeg om iets niet te doen, blijf er dan van weg."** (Moeslim)

Moslams, alle stukjes van de bedevaart zijn stukjes van aanbidding, van dhikr, heeft onze geliefde Profeet (saws) gezegd. De steentjes die we gooien, als we om de Ka'aba lopen, als we tussen de heuvels Safa en Marwa gaan, het offer dat wij uiteindelijk brengen en als onze haren geknipt of geschoren worden... Beste broeders en zusters, als je gaat, geef jouw hart daar dan rust en vrede. Draag de voorgeschreven kleding, breek geen takken en laat de hond met rust die jou met rust laat. Geef te eten aan andere mensen en gebruik tijdens de hadj niets anders dan mooie woorden. Laat je van je beste kant zien. Zeg je selaam tegen bekenden en onbekenden. Allah zegt dan ook, vertaald als:

**De maanden van de bedevaart zijn bekend, dus, wie besluit om te gaan, denk eraan dat er geen vieze woorden of welke overtreding dan ook en ook geen ruzie tijdens de bedevaart mag zijn. En wat je ook aan goeds doet, Allah weet het. En neem mee wat je nodig denkt te hebben, maar het beste om bij je te hebben is te weten dat Allah er is. Dus doe wat je moet doen tegenover Mij, oh mensen die nadenken!** (soera Al Baqarah 197)

Ja, daar in Mekka, de plek waar Allah ons vraagt om ons te gedragen en geen ruzie te maken, stad van vrede, stad waar wij heen gaan, waar wij heen willen gaan. Het is de plaats waar wij samen komen, al eeuwenlang, van iedere plek ter wereld waar moslams wonen, met welke opvatting of welk idee dan ook. In Mekka zijn wij gelijk aan elkaar, de koning en de dienaar, de rijke en de arme, de Europeaan en de Arabier. Allen daar, met één doel als één oemma voor één Heer. En bedenk je goed, voor veel moslams in de wereld is dit de enige keer in hun leven dat ze zo'n lange reis maken. Ondanks dat het er enorm druk kan zijn kon zo'n 98% van alle moslams buiten het Arabisch

Schiereiland nog nooit op hadj. Zij hebben niet eens zoals ons de kans om op vakantie te gaan naar Parijs, Praag of Casablanca. Zij sparen een heel leven alleen voor déze reis en kijk eens waar wij ons geld aan besteden.

Oh jullie die geloven en hier nu nog zijn, ik zou je kunnen uitleggen wat Allah gevraagd heeft om te doen als je nu in Mekka bent, maar daar ben je niet. Daarom krijg je wat tips voor de komende tijd als je toch extra je best wil doen voor Allah. Zo is het bijvoorbeeld goed om de eerste tien dagen van de Bedevaartsmaand te vasten. Ook zou je kleding of eten kunnen geven aan mensen die het nodig hebben of zieken bezoeken, iets leuks doen met je familie of een ruzie bijleggen, het stoppen met het doen van slechte daden of gewoonten, sorry zeggen tegen Allah en je leven vullen met goede dingen. Je kunt Qoer'aan reciteren of luisteren of simpelweg tijd vrij maken om te zitten en na te denken over Allah en Zijn Macht en woorden uit te spreken, zoals soebhanallah en al hamdoe lillah, want die zijn zoals de Profeet (zvmh) dat heeft gezegd: licht op de tong, maar zwaarwegend op jouw weegschaal op de Dag van het Oordeel. De komende tijd worden jouw goede gedrag extra beloond.

Lieve broeders en zusters, ons grootste feest komt er aan, het Offerfeest over ruim twee weken, met de bijzondere tien dagen die er aan vooraf gaan! Na de prachtige maand ramadhaan geeft Allah ons weer déze kans! We zijn misschien wel niet op hadj, maar bereid je wel voor op de dagen die gaan komen. Vergeet niet dat er een Dag komt dat wij zullen staan, zoals in Arafah, alleen dan om het Oordeel van Allah over ons te horen. Oh jij die gelooft, jij die dit jaar thuis bent gebleven in plaats van de reis naar Mekka te maken, laat op de Dag dat dat Oordeel komt, als jij opstaat uit het graf, het Paradijs en niets anders dan het Paradijs de plek zijn waar jij mag binnentreden, door de offers die jij nu maakte tijdens jouw leven en door de wil die jij nu hebt. Denk eens serieus na over de verplichtingen die je kan doen. Stel niet iets uit naar de dag van morgen wat je vandaag nog kan doen. Stel niet uit naar volgend jaar als je niet eens weet of jij er volgend jaar nog bent. Ja moslims, vijf keer per dag en dadelijk ook weer sta je op voor het gebed, voor Allah richting Mekka, maar wanneer sta jij écht op, voor Allah, richting Mekka?

Moge Allah ons Zijn Huis laten bezoeken. Moge Allah ons het graf van de Profeet laten bezoeken. Moge Allah ons Al Aqsa laten bezoeken. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezochten. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die nog gaan. Oh Allah, accepteer zelfs de hadj van de mensen die wel wilden, maar niet konden gaan. Allahoema, maak de reizigers het reizen makkelijk.

Allahoema, open de Deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Allahoema, neem ziekten weg van de zieken. Oh Heer, ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagspreek Moskee Abi Bakr Nijmegen**

Datum: 26 juli 2019

[www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)