

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die het leven geeft en Hij Die het leven neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het Huis in het Paradijs: het Huis van de gelovigen. Met alles dat we hier op aarde kunnen hebben, weten we dat we het op een dag moeten achterlaten. De plek waar jij je nu, als het goed is, veilig voelt en waar jij thuis komt is niet de plek die je mee neemt. Jouw huis van hier ruil je in voor een Huis van daar. Die plaatsen kunnen we niet met elkaar vergelijken.

Mensen, wij hebben één zekerheid: de dood komt. Geen sterk kasteel houdt de dood tegen, geen leger dat jou verdedigt, geen dokter die jou geneest; het helpt uiteindelijk niemand. De dood neemt de rijke, de arme, de koning, ja, echt ieder mens. Iedere ziel proeft de dood. Toch is er uiteindelijk een verschil. Niet iedereen wil geloven wat er hierna komt, een leven van bestraffing in het Vuur of een leven van beloning in het Paradijs. Dat is een groot verschil tussen iemand die wél en iemand die níet gelooft. Allah waarschuwt alle mensen dan ook dat dat eeuwige leven van beloning wel verdiend moet worden met wat je nu doet en gelooft.

Broeders en zusters, wij moeten altijd klaar zijn voor ons Huis in het Hiernamaals. Wij herinneren ons Allah en Allah herinnert ons met de dood. De slapenden van nu moeten wakker worden voor het te laat is.

Veel van ons denken dat ze een eeuwig leven hebben, maar ieder leven is eindig. Zelfs de wereld kent een einde. Onze tijd staat vast bij Allah (swt), maar is voor onszelf onbekend. Alles wat wij van Hem hebben gekregen moeten we op de beste manier gebruiken, vóóordat het te laat is. Na onze dood is die kans namelijk voorbij. Doe het ook wanneer je het nog kan, in gezondheid. De meesten van ons zijn nog niet zo bezig met de dood. Ze denken dat ze alles wat ze bezitten zelf nodig hebben. Pas als de dood dichterbij komt, bijvoorbeeld door een ziekte of ouderdom, gaan mensen denken over wie wat krijgt na zijn of haar dood. Onze geliefde Profeet (zvmh) heeft ons daarvoor gewaarschuwd. De beloning die je krijgt als je nog gezond bent is groter dan voor degenen die weten dat ze nog maar kort te leven hebben.

En broeders en zusters, wat is het nu dat Allah beloofd aan de mensen die zoveel moeite hier op aarde doen? In de H. Qoer'aan wordt die beloning vergeleken met prachtige Tuinen, plekken waar je kunt ontspannen, een plaats waar je tot rust komt. Nadat in het Heilig Boek verteld is over de problemen die de gelovigen hier op aarde hebben gehad, zegt Allah, uitgelegd als:

Ja echt, de goede gelovigen zullen zeker rusten in het Paradijs.
(soera Al Motaffifien 22)

In de H. Qoer'aan wordt het Paradijs uitgelegd als een plek waar het geluk oneindig is, waar je je fantastisch voelt en waar je niet ongelukkig, verdrietig of eenzaam kunt zijn. Het wordt beschreven als Tuinen met rivieren en zitbanken en waar je nooit iets te kort komt. Er zijn bediendes die jou helpen en er is eten en drinken zoveel als dat je wil. Dat wordt echt met alle details beschreven, zoals wanneer Allah beloofd:

Maar de goede gelovigen drinken uit een beker een drank gemengd met kamfer. (soera Al Insaan 5)

Er wordt gesproken over bekertjes van zilver, er wordt gesproken over dranken die op aarde verboden zijn, er wordt gesproken over de koelte na de hitte... het zijn allemaal dingen die wij kennen en die Allah gebruikt om aan ons iets duidelijk te maken van wat we nog niet kennen. In het Paradijs zal zijn wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft en er zal zijn dat wat je niet eens wist dat je het wilde hebben. Het is de grootste beloning die wij voor dit leven kunnen ontvangen.

In de beloning die we krijgen, het Paradijs, zit ook nog verschil. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: **"In Paradijs heeft Allah honderd**

niveaus gereserveerd voor hen die hun best doen voor Allah en tussen twee van deze niveaus is de afstand hetzelfde als van de hemel naar de aarde. Dus als je Allah om iets vraagt, vraag dan om al-Firdaws, want die is de hoogste van allemaal. Boven dat is de troon van Allah en van daar komen de rivieren van het Paradijs.” Hoor dus goed welk advies wij hier krijgen. Als wij Allah vragen, hoeven we ons niet te schamen. Als je meestal iemand iets vraagt, dan moet je bescheiden zijn. Als je iemand om hulp vraagt, bijvoorbeeld met geld, dan vraag je misschien om een euro, niet om zijn hele portemonnee. Als je iets te eten vraagt, dan vraag je om een stukje brood, niet om de hele inhoud van de koelkast. Maar Allah is anders. Allah geeft zonder er armer van te worden. Allah kun je vragen zonder dat Hij slecht over je gaat denken en daarom mag jij aan God om het beste vragen, in dit geval om Al-Firdaws, het hoogste niveau dat je in het Paradijs kunt bereiken.

Beste moslims, hoe bereiken we het Paradijs? Vrees God en dat zeg ik tegen jou, maar misschien nog meer tegen mezelf. Godsvrees helpt jou en mij namelijk op de Weg naar het Paradijs om in beweging te komen, want als we niet meer bezig zijn met onze levensreis, maar van dag tot dag een beetje kijken wat er gebeurt zonder toekomst, dan gaat de tijd verloren. Want ja, de tijd gaat weg en wacht op niemand. De klok draait door en stopt niet. De tijd staat niet stil, totdat jij iets gaat doen. Het wacht niet op een studie of dat je er eens klaar voor bent. Het is in onze eigen handen. Als je daarom verstandig bent, dan begin je en wacht je niet op iets wat misschien nooit komen gaat. Ooit is het leven voorbij en dan is het te laat voor alles wat je insha'Allah had willen doen. Het is in jouw handen of je wint of verliest, of je iets opbouwt of iets afbreekt, of je naar voren gaat of naar achteren. Het Huis in het Hiernamaals is als een beloning op iets wat je deed, iets waaraan je werkte, iets waarop je hoopte. Wacht niet tot het te laat is; het kan jouw plek morgen al zijn, het kan over 50 jaar, maar jouw dag en graf zijn bekend bij jouw Heer. Werk daarom in de beperkte wereld van hier voor het eeuwige, oneindige Huis van daar.

Moge Allah ons het goede in dit leven geven. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Moge Allah ons beschermen tegen de bestraffing in het graf. Moge Allah de reizigers het reizen makkelijk maken. Oh Allah, neem ziekten weg van de zieken. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 05-07-2019

website: www.moskeeabibakr.nl