

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Kenner van wat niemand ziet, de eeuwige Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de tranen die wij hebben voor Allah; het huilen om Allah. En mensen, dit zijn geen tranen die wij kunnen hebben als we verdrietig of als we bang zijn van iets hier op aarde. Het zijn niet de tranen als we iemand verliezen of verdriet als er heel veel tegenslag is. Nee, de tranen die wij hebben voor Allah zijn anders. Als iemand nadenkt en dan opeens snapt hoeveel Allah voor ons doet en dat wij eigenlijk nooit dankbaar genoeg terug kunnen zijn, dan krijgt deze persoon zeker tranen. Als deze persoon nadenkt en opeens snapt dat er niemand ooit op deze aarde hem of haar méér kan helpen dan Allah, dan zullen de ogen zich vullen met tranen. Als iemand nadenkt en dan opeens inziet: al die keren dat Allah niet strafte, dat Hij geduldig met jou was, al die keren dat Allah iets gaf zonder iets terug te vragen, al die keren dat na een moeilijke tijd het weer makkelijk werd; dán zijn dat tranen voor Allah.

Broeders en zusters, die momenten zijn heel bijzonder en je weet natuurlijk nooit wanneer het gebeurt. Toch weten we wel dat als we de Woorden van Allah, de Heilige Qoer'aan, horen, dat dat ons enorm kan raken. Een verhaal, een zin, een woord, en je ogen worden nat om wat je hoorde. In de tijd van de Profeet (saws) trok een groep moslims naar Abessinië waar zij bescherming kregen van een christelijke koning. Toen de vijanden van de islam naar de koning gingen en

vroegen om de moslims uit te leveren aan hen, heeft die koning de moslims beschermd, nadat hij de Qoer'aan had gehoord. Hij was diep onder de indruk van die Woorden en een groep christenen die bij hem was, getuigden daarna van de islam, dat Allah de enige godheid is en dat Mohammed (saws) de Boodschapper van Allah is. In Zijn Boek lezen we over deze gebeurtenis, vertaald als:

En als ze horen wat aan de Boodschapper geopenbaard is, zie je hun ogen vol tranen om de waarheid die zij hebben herkend. Zij zeggen: "Onze Heer, wij geloven. Schrijf ons daarom op bij die getuigen." (soera Al Ma'idah 83)

Deze niet-moslims waren dus zo geraakt door de woorden van de H. Qoer'aan en zij herkenden de Waarheid waardoor ze daarna door Allah als moslim gezien wilden worden. En bedenk je dan hoeveel broeders en zusters deze zelfde Woorden op de achtergrond aanzetten als er bezoek is, in de auto, terwijl ze niet luisteren, ermee in slaap vallen... Hoe kan het dat niet-moslims toen zo geraakt werden toen ze het hoorden en hoe kan het dan dat wij nu zo moet diezelfde Woorden omgaan? De Qoer'aan vraagt om geluisterd en begrepen te worden. Die Woorden van Allah zijn neergedaald op aarde om jou te raken en in beweging te brengen. Het zijn de Woorden die geleerd willen worden, die gehoord willen worden, die tranen in jouw ogen moeten brengen.

Als wij dan kijken naar de beste voorbeelden die wij als moslim kunnen bedenken, dan kennen wij de vele namen van profeten, van Loet en Moesa, van Yoessief en Yahya en alle andere profeten die de mensen vertelden over de ene God, over Allah en over de Regels die daar bij horen: de Regels van vasten en bidden, van het goede doen tegenover de anderen... Daarom zegt Allah, uitgelegd als:

Dit zijn zij aan wie God het goede gaf; namelijk de profeten die kwamen na Adam en van degenen die Wij met Noeh in de ark lieten gaan en van hen die kwamen na Ibrahim en Israïl; zij waren het die Wij op de goede Weg brachten en die Wij hebben uitgekozen. Toen de tekenen van de Barmhartige aan hen werden voorgelezen bogen ze naar de grond en huilden zij. (soera Maryam 58)

Oh jullie die geloven, de soedjoed is het moment dat wij het dichtste bij Allah zijn en zoals wij hier horen, bogen de profeten zich naar de grond en huilden zij toen zij de Tekenen van Allah zagen en de Woorden van Allah hoorden. Tot op de dag van vandaag lezen wij deze Woorden en maken soedjoed als we ze horen en ook tot op de dag van vandaag zijn er nog altijd mensen die dapper genoeg zijn om de soedjoed te maken als ze opeens overvallen worden met het gevoel dat

Allah hen helpt of heeft geholpen. De momenten dat wij tranen voelen opkomen of als wij dankbaar zijn, dan laten wij met de soedjoed, op de grond zoals tijdens het gebed, aan Allah zien dat wij dichterbij Hem willen komen.

En moslims, het zou niet goed zijn om te zeggen dat wij angst voelen voor Allah of bang voor Hem zijn. Natuurlijk, wij kunnen bang of angstig worden, omdat we niet precies weten hoe het met ons afloopt, maar dat is iets waar je nu voor aan het werk bent. Het vrezen van Allah is de angst voor de straf voor wat je zelf wel of misschien wel juist niet hebt gedaan. Die vrees, die angst, die traan kan jou redden, want de Profeet (zvmh) heeft gezegd: **"De hel zal twee ogen niet raken: het oog dat huilt uit vrees voor Allah en het oog dat 's nachts op de Weg van Allah de wacht houdt."**

Broeders en zusters, er zijn geleerden en minder-geleerden die iedere dag huilen als ze nadachten over Allah. Ze huilen als anderen het hoorden en ze huilen als niemand het zag, behalve Allah. Hoeveel moslims huilen tegenwoordig nog als ze de Woorden van Allah horen en Zijn Tekenen zien? Het lijkt alsof moslimzijn iets is geworden dat je toevallig bent en dat je moslim bent om ergens bij te horen. Je ouders zijn het misschien of misschien komt het door je vrienden. Op vrijdag zit je hier, omdat je nu eenmaal gewend bent. Van de Qoer'aan versta je geen woord, maar het klinkt wel mooi op de achtergrond. Als je buiten de moskee bent, heb je overal commentaar op, want je vindt dat mensen geen rekening met je houden als moslim. Lieve broeder en lieve zuster, dat is niet wat de islam is. Islam is als je ogen kunnen tranen omdat je twijfelt of je het goede hebt gedaan. Islam is verdriet kunnen hebben om alles wat er mis is in deze wereld, omdat de mensen het verkeerde doen. Islam is als jouw tranen uit dankbaarheid zijn, voor alles wat je kreeg en waar je zelfs niet eens om vroeg. Islam is als je huilt om de Woorden van Allah, omdat ze je waarschuwen, omdat ze je helpen en omdat ze jouw hoop geven op de Belofte van Allah voor de mensen die het goede hebben gedaan.

Moge Allah ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, bescherm ons tegen het slechte. Oh Allah, accepteer onze goede daden en vergeef onze slechte daden. Oh Allah, help ons en sterk ons. Wij smeken U om Uw liefde. Beloon de mensen die van U houden en maak hun Weg makkelijk. Oh Allah, neem ziekten weg van de zieken. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek moskee Abi Bakr Nijmegen

Datum: 28 juni 2019

www.moskeeabibakr.nl