

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die alles geeft, Hij Die alles neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de waarschuwing tegen het overdrijven, verspillen en verkwisten. Dit betekent allemaal dat je meer doet of meer gebruikt dan dat eigenlijk nodig is. Het lijkt tegenwoordig heel normaal om te overdrijven met wat je allemaal hebt of in de meeste gevallen eigenlijk net niet hebt. Facebook, snapchat en instagram staan vol met ongelukkige mensen die allemaal doen alsof. Het lijkt tegenwoordig ook normaal om te verspillen en te verkwisten, dus dat je meer neemt of koopt dan dat je eigenlijk nodig hebt. Bij feesten worden tafels gevuld met veel te veel eten, want oh wee, de gasten zouden wel eens iets kunnen denken... en in de winkels wordt groots ingekocht, omdat je dan 10 cent korting krijgt, terwijl je een paar weken later het moet weggooien, omdat het teveel was. Een heerlijk warme douche van een kwartier of langer, je schrift op school volkladderen of verscheuren, een dikke BMW die je eigenlijk niet eens kunt betalen... het is allemaal overdrijven en verspillen.

Ja broeders en zusters, en zijn zij dan vergeten dat Allah niet houdt van de mensen die overdrijven en die verspillen. Toen Hij ons hier op aarde heeft gezet, heeft Hij ons verantwoordelijk gemaakt voor deze wereld. Verantwoordelijk betekent niet dat je moet pakken wat je kunt pakken, maar dat je er verstandig en op de beste manier mee om moet gaan. Toen de mensen dit allemaal al ooit eerder vergeten waren en maar iets deden, heeft Allah hen, en ons dus ook, gewaarschuwd. In Zijn Heilig Boek lezen wij, vertaald als:

Oh kinderen van Adam, trekt (mooie) kleding aan als je gaat bidden en eet en drinkt, maar overdrijft niet, want Hij houdt niet van de mensen die verspillen. (soera Al A'raaf 31)

Mensen, met alles dat wat je van Allah krijgt, moet je ook weten dat wij degenen zijn die moeten zorgen dat er niets of niemand tekort komt en niets of niemand dood gaat van door wat wij doen. Wist je dat er meer dan 800 miljoen mensen op deze wereld ondervoed zijn, dus zoveel honger hebben dat ze er uiteindelijk aan dood kunnen gaan? Dat zijn meer mensen dan alle mensen in Europa samen! Al dat eten dat na een feest in de klinko tussen het tuinafval en de gebruikte koffiefilterzakjes verdwijnt is daarom totaal tegen wat wij normaal zouden moeten vinden. Allah heeft ons verantwoordelijk gemaakt voor deze wereld, omdat wij verstand hebben, verstand dat wij verstandig moeten gebruiken. Zo zijn er mensen die denken dat ze brood bijvoorbeeld dan maar buiten in het gras moeten gooien voor de vogeltjes. Ooit werkte dat misschien, toen wij nog af en toe een korstje over hadden, maar nu zorgen wij zo voor overlast van muizen en ratten die zoveel brood krijgen, omdat wij zoveel kopen. Bedenk met jouw verstand dus goed vooraf hoeveel je koopt en anders heeft bijna iedereen tegenwoordig wel een vriezer.

De profeet Mohammed (saws) gaf ook een advies aan de mensen om bij het eten de maag als het ware in drieën te delen: één deel voor het voedsel, één deel voor het drinken en één deel om te ademen, dus lucht. Zo blijf je gezond en overdrijf je niet met wat je eet en drinkt.

Broeders en zusters, dan zijn er ook nog mensen die opscheppen, mensen die overdrijven met woorden of met hun gedrag. De islam waarschuwt hier juist voor om daar ver weg van te blijven. In deze tijden van likes en complimenten laten velen zich meesleuren, niet alleen met de gewone dingen van deze wereld, zoals het opscheppen over een mooie auto, een te dure hotelovernachting of een overdreven feest, nee, het kan ook zomaar gebeuren dat iemand zijn bescheidenheid verliest als hij of zij complimenten krijgt na een goede lezing, iemand die een prachtige Qoer'aanrecitatie geeft en het deelt op youtube, hopen op de positieve comments of al het andere dat je hoopt dat van de mensen komt als je gaat praten over je goede daad.

Een goede daad doe je voor de beloning van Allah en met de hoop dat de ander het goede óók gaat doen.

Oh jullie die geloven, alles wat jij hebt komt van Allah! Juist als je genoeg hebt, moet je weten dat Allah iedereen op Zijn manier test. De een krijgt veel en de ander krijgt weinig. Dáár gaat het uiteindelijk niet om. Je hoeft jezelf niet af te vragen waarom jíj al die ellende krijgt en een ander niet, nee broeders en zusters, iedereen krijgt zijn eigen test en Allah kijkt naar hoe je daar mee omgaat. De een heeft honger en de ander heeft genoeg. De een deelt en de ander gooit het weg. Je kunt niet zeggen: 'Ja maar wat ik doe of kan doen is zo weinig, dat maakt in deze wereld niet uit.' Inderdaad, waarschijnlijk zal er weinig veranderen in de wereld als jij je gedrag verandert en probeert één iemand te helpen, maar als 1 miljard moslims dit zouden doen, dan gebeurt er wel iets. En ook al ben jij de enige die stopt met overdrijven en verspillen, weet dan dat het misschien deze wereld niet helpt, maar dat het voor jou in de volgende wereld, in het eeuwige Hiernamaals, wél helpt.

Oh lieve mensen, bedenk hoe kort dit leven is tegenover de eeuwigheid. Bedenk je dat dit een test is van Allah. Juist voor ons hier in Nederland die veel meer hebben dan de meeste anderen in deze wereld is die test misschien wel moeilijker dan voor degenen die het niet hebben. Wij moeten durven afgeven, durven te delen, durven te kiezen voor minder. Wij moeten durven om mooie kleding aan te trekken zonder op te scheppen, een auto te kopen die past bij hoeveel geld we echt hebben, een feest te geven waarbij geen eten weggegooid hoeft te worden. Het leven hier is zo makkelijk met alle wegwerpproducten, zoals plastic. We hebben dieren die na een verschrikkelijk leven islamitisch geslacht worden, maar niet meer opgegeten worden, omdat er teveel van alles was. Overdrijven, verspillen en verkwisten: het is een test voor ons in de wereld waar wij weinig tekort komen. Maar moslim, juist in die wereld moet je durven kiezen. Dat is niet gierig, dat is verstandig. Trots op het kiezen voor minder en het delen met meer en trots op wie je echt bent, een moslim met verstand, die niet leeft voor wat anderen van hem of haar denken, maar die leeft volgens de Regels van Allah.

Moge Allah ons deze wereld op de juiste manier laten gebruiken. Moge Allah onze ogen openen. Oh U die geeft, laat ons delen. Ya Rabb, test ons niet met meer dan wat wij aankunnen. Ya Allah, vergeef ons. Ya Allah, vergeef ons. Ya Allah, vergeef ons. Oh Allah, neem ziekten weg van de zieken. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 21-06-2019

website: www.moskeeabibakr.nl