

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alwetende van het geziene en het ongeziene. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over standvastigheid van het goede, dus van het goede dat wij doen dat we dat ook blijven doen. In de afgelopen maand hebben velen van ons niet alleen gevast, maar hebben ook hun best gedaan om hun gedrag toen te verbeteren. Alles om jou heen hielp toen om jouw keuze voor jouw Heer te maken. Als jij toen iets zag dat je niet wilde zien, als je praatte, als je at of vastte, in alles wist je, het is de meest heilige maand en je koos makkelijk voor de juiste Weg. Nu deze gezegende tijd voorbij is, moet je sterk blijven. Ook nu moet je kiezen voor de Weg van Allah. Blijf stappen maken, blijf werken, desnoods met kleine stapjes, maar iedere dag moet je nu zorgen dat je in ieder geval niet achteruit gaat.

Broeders en zusters, in de mallemolen van het leven is voor jou veel onzeker, zelfs de zekere datum van de dood die voor ieder van ons eens komt. Bij Allah is dat alles wel bekend. Hij weet alles; wat er met jou gebeurt op de dag van morgen, volgende week en zelfs die dag waarop je sterft. Misschien kun jij vandaag je gebed nog staande verrichten, morgen moet je het misschien in een stoel. Vandaag kun jij de H. Qoer'aan nog lezen, morgen heb je misschien je zicht verloren. Afgelopen maand heb je misschien wel kunnen vasten, de volgende ramadhaan verbiedt de dokter het jou misschien. Je moet dus nu gebruik maken van de mogelijkheden die je hebt, doen wanneer het

kan, want Allah waarschuwt ons dat met alles wat wij nu kunnen doen, hoe klein het ook is, dat Hij het ziet. Op een Dag, als wij uit ons graf zijn opgestaan, kan Hij ons zo belonen of straffen voor wat wij deden. Hij liet daarom zijn Boodschapper zeggen, zoals wij teruglezen in ons Heilig Boek, vertaald als:

...Doet iets, dan zal Allah jullie werk zien en ook de Boodschapper en de gelovigen. Jullie worden eens een keer teruggebracht naar de Kenner van het verborgene en van het zichtbare. Dan zal Hij jullie laten weten wat jullie hebben gedaan. (soera At Tauwbah 105)

Oh jullie die geloven, het lijkt soms of mensen alleen tijdens de maand die net achter ons ligt een moslim willen zijn. De bedoeling is juist dat je ook de andere elf maanden van het jaar je best blijft doen. Allah vraagt ons, niet ramadhaan vraagt. Wij doen het goede, niet omdat ramadhaan het wil, maar wij doen het omdat het van Allah komt. Totdat we de zekerheid van het graf hebben bereikt, dag in, dag uit, maand in, maand uit, uur na uur moeten we ons best blijven doen. Wat dat best doen is, is voor iedereen verschillend en het verschilt zelfs per moment. Je moet naar iets toe groeien. Sommigen kunnen in één keer heel veel en anderen doen er misschien wel een heel leven over om hetzelfde te bereiken als een ander in één week. Maar toch, de kracht die wij bij velen zien tijdens ramadhaan, lijkt opeens bij net zoveel mensen helemaal verdwenen te zijn. Nee, dat is niet waar Allah van houdt. Allah houdt van de mensen die volhouden van wat ze deden.

Broeders en zusters, de geliefde Boodschapper van Allah (saws) heeft ons geleerd over wat de islam is. Islam is dat wij getuigen dat Allah er is, geen andere godheid dan Hem, en dat wij op de juiste Weg blijven. Daarom moeten wij het goede doen. Hij vraagt dat niet voor één moment op de dag, op één dag per jaar of één maand per jaar... Nee, Allah vraagt jou om te doen en te blijven doen. Als je de keuze maakt om naar de moskee te komen, blijf dan komen. Als je de keuze maakt om iedere avond Qoer'aan te lezen, blijf dan lezen. Als je besluit om één maand je best te doen als moslim, blijf je best dan doen.

En lieve mensen, niemand van ons is perfect, jij niet en zeker ik niet, maar dat is uiteindelijk ook niet wat er van ons verwacht wordt. Nee, Allah verwacht alleen dát je werkt aan jouw islam, dat je werkt aan het beste, ook na een periode dat het allemaal moeilijk was. Juist dan is het belangrijk om te weten dat de profeet Mohammed (saws) heeft gezegd dat God houdt van de mensen die standvastig zijn. Dat houdt dus in dat het niet eens meteen gaat om hoeveel je doet, maar dat wát je doet, het blijft doen. Je kunt wel één maand iedere dag naar de moskee komen, één maand niet kijken naar het verkeerde, één maand wegblijven van de plekken waar je niet moet komen... natuurlijk lukt

dat als je vervolgens weer elf maanden lang je gang kan gaan. Nee, vraag je eens af: kun je ook écht vasthouden aan de dingen waar je voor kiest, niet één maand, maar twaalf maanden? Niet zeventien of achttien uur tijdens het vasten wegblijven van het verkeerde, maar vierentwintig uur wegblijven. Pas dus op dat je geen tijdelijke beslissingen maakt of beslissingen waar je niet goed genoeg over hebt nagedacht. Bedenk je goed of je het echt in één keer achter je kunt laten of dat je beter een goed stappenplan maakt, zodat je niet terugvalt. Sjeitaan kent de wegen naar jouw zwakke kant, dus bouw aan jouw karakter als een stevig huis met geduld en met tijd in plaats van een karakter dat misschien wel vlug als een groot luchtkasteel op wordt geblazen en voor iedereen er prachtig uit zal zien, maar dat voor sjeitaan makkelijk kapot te prikken is.

Moslams, islam is meer dan 29 of 30 dagen je best doen. Islam is meer dan vijf keer per dag een kort contact maken met Allah. Islam is meer dan een keer een glimlach naar de buurman. Islam is 24/7, maar het is jouw islam, jouw Weg met jouw grote of kleine stappen. Jouw islam met de dingen die je blijft doen, waardoor het tot iets groots groeit. Hou daarom vast aan het goede waarmee je bent begonnen. Werk en blijf werken. Geloof op de moeilijke momenten dat Allah jou kracht wil geven en jou uiteindelijk wil belonen voor jouw standvastigheid, om jouw wil om jezelf te verbeteren en nooit meer terug te vallen in iets dat jou ver weg houdt van wat je echt wil bereiken. Dat doel, hou dat voor ogen en in plaats van het langzaam uit het oog te verliezen, moet je zorgen dat het steeds duidelijker zichtbaar wordt, iedere dag mooier en groter, stap voor stap, tot de Dag dat Allah jou daarvoor ook kan belonen.

Moge Allah ons standvastig maken. Moge Allah ons de kracht geven om onszelf te verbeteren. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Allahoema, laat ons niet arrogant worden als we meer kennis krijgen. Allahoema, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslams sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 16-06-2019

website: www.moskeeabibakr.nl