

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Al hamdoe lillah, dank Allah, Allahoe akbar, God is groot, alle eer is voor Allah. Wij danken Hem dat Hij ons de kans heeft gegeven om te vasten en voor de beloning van het vasten. Allahoe akbar, Allah is de grootste. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Oneindige eer en dank is voor Allah, van de vroege ochtend tot de late avond.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, selaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah van deze mooie dag, de dag van 'Eid al Fitr, gaat over het feest na de vastenmaand ramadhaan en dat feest is vandaag. De gelovigen worden blij met wat Allah (swt) voor hen heeft gegeven. Zij zijn blij dat ze de hele maand ramadhaan hebben gevast. Ze krijgen alle beloning die Allah in deze maand geeft. Dat maakt ons blij en laat ons het feest vieren met wat mag. Ja, je moet blij zijn met wat van Allah mag, niet met wat Allah verboden heeft en zorg dat je ook wegblijft van wat twijfelachtig is. In Zijn Boek geeft Allah ons duidelijk de regels waarnaar we zouden moeten leven. In die regels zit de goedheid van God.

Oh moslims, in ramadhaan brengen wij ons leven op het goede pad. Deze maand moet een voorbeeld zijn voor de rest van het jaar. Ramadhaan is hoe ons hele leven er uit moet zien, hoeveel wij met islaam en met Allah bezig moeten zijn. Het is dan ook niet de bedoeling om weer verder te gaan met waar je vóór ramadhaan gebleven was. Blijf weg van het verkeerde en blijf komen naar de moskee. Je hebt nu al een maand lang aan Allah laten zien dat je naar Hem luistert, dat je naar Hem wil luisteren. Je hebt bewezen dat je het kan en het is nu een kwestie van volhouden. Blijf komen naar de moskee om jouw gebed samen te bidden. Verminder jouw goede daden niet na ramadhaan. Het is heel gevaarlijk als je na vandaag alleen nog maar met veel pijn en moeite soms een keertje naar de moskee komt. Dit is niet het gedrag van een moslim, maar van iemand die doet alsof. Pas daar dus heel goed mee op! Je moet een moslim zijn, in doen en laten, hier, thuis en op straat, in de afgelopen maand en ná deze maand.

Oh jullie die geloven, weet dat het vasten niet alleen voor de maand ramadhaan is. Het vasten in deze maand is verplicht, maar de rest van het jaar mág je ook vasten. Het is naar het voorbeeld van de Profeet (saws) om in de maand na ramadhaan nog eens zes dagen te vasten. Rasoeloellah (saws) heeft op verschillende dagen in de week en in het jaar gevast, maar over het vasten in deze en de volgende maand heeft hij gezegd: **"Wie de maand ramadhaan gevast heeft en dan nog zes dagen van de maand shawaal, het is alsof hij het hele jaar heeft gevast."** (Moeslim e.a.) Dat mogen zes dagen achter elkaar zijn of zes losse dagen van elkaar of hoe je het ook maar wil, als het er maar in totaal zes zijn. Dit is een enorme kans en een grote beloning die je niet mag laten liggen. Maak jouw intentie dus dat je komende maand nog eens zes dagen vast als je kunt.

Dienaren van Allah, als jullie dadelijk naar huisgaan, vergeet de alleenstaanden en ouderen niet. Denk ook aan de mensen die vandaag het feest niet kunnen vieren op de manier die zij willen. Maar moslim, geniet van deze mooie dag, want dit is een van onze feesten. Weet dat het leven tijdelijk is en dat we er uit moeten halen wat er in zit voor een volgend leven. Zorg dat je de lessen van ramadhaan vasthoudt en dat je een betere moslim wordt dan dat je misschien al was. Dat zal jou in dit leven helpen, maar zeker in het leven hierna.

Oh jullie die geloven, ja, vier vandaag het feest dat wij verdiend hebben. Wees dankbaar voor wat wij hebben gekregen en wat wij iedere dag krijgen. Zeg al hamdoe lillah voor het feest dat wij vandaag kunnen vieren, zeg al hamdoelillah voor ramadhaan die achter ons ligt, zeg al hamdoe lillah voor het leven dat jou is gegeven.

Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Ya Allah, laat onze taqwa toenemen. Moge God onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Allahoemma, beloon onze ouders voor het goede dat zij ons hebben gegeven. Allahoemma, vergeef onze ouders de fouten die zij maakten. Ya Allah, ya Allah, neem de pijn en de zorgen weg van onze broeders en zusters waar ook in de wereld. Ya Rabb, verenig onze oemma. Ya Rabb, bescherm onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Eid moebarek

Preek Eid oel fitr 2019

Moskee Abi Bakr

website: www.moskeeabibakr.nl