

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die de H. Qoer'aan heeft neerlaten dalen in Laylat al Qadr en ons deze waardevolle Nacht heeft geschonken die waardevoller is dan duizend maanden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over de laatste tien dagen van deze mooie maand ramadhaan. Wat waren wij een paar weken geleden blij toen wij ramadhaan mochten verwelkomen en nu worden wij alweer gezegend met de laatste tien dagen van deze maand vol overvloed en beloning. Dit zijn de dagen waarin we daarvoor extra beloond worden. Voor degene die het verkeerde heeft gedaan, laat hem of haar veel spijt hebben van wat die deed. Toon berouw, tauwbah, en vraag Allah om het jou te vergeven. Ja, Allah vergeeft de mensen die om vergeving vragen, die spijt hebben en het achter zich laten. Het is nu voor deze laatste tien dagen belangrijk dat we het goede vast houden en het slechte weg laten. Deze laatste dagen maken ons vasten namelijk af. Het is jammer als je 19 dagen je best hebt gedaan en het dan in deze laatste dagen laat liggen. Waar je aan begint, moet je ook afmaken.

Broeders en zusters, de laatste tien dagen van ramadhaan zijn de dagen waarin de Profeet (saws) zich meer inzette om Allah extra te gehoorzamen en te aanbidden. In een Overlevering zegt Aïsha (moge Allah tevreden met haar zijn): **“De Profeet heeft in deze tien dagen veel meer gedaan dan in de andere nachten van ramadhaan”**. Hij stopte die dagen met alles en hield zich dan alleen maar bezig met aanbidding. Hij die ons voorbeeld is heeft juist in de dagen die nu voor ons liggen zoveel gedaan voor Allah (swt). Dit zijn de dagen en nachten dat wij ons alleen bezig zouden moeten houden met onze Heer. Breng ze daarom door in gebed, lees Qoer'aan en doe niets anders dan goed. Maak van deze aankomende dagen een voorbeeld voor het jaar dat er na komt. In deze tien dagen moet je los komen van alles dat achter je ligt en het moet jou weer de juiste richting in jouw leven geven.

Mensen, de beste vorm van aanbedding die we nu en alle dagen kunnen doen, is bidden. Ook als je maar een paar soera's kent, zeg dan die. Als je het niet zolang volhoudt, neem dan een pauze tussendoor. Het gaat er niet om hoeveel rakaat je bidt, maar hóe je ze bidt. Jouw gebed moet vol concentratie zijn en met je gedachten alleen bij Allah. Met goede concentratie zorg je er voor dat alle bewegingen van jouw gebed met de juiste bedoeling zijn. Als jij Al Fatiha leest, dan weet jij dat je de Woorden van Allah leest. Als jij buigt, dan buig jij voor jouw Heer. En als jij jouw gezicht op de aarde legt, dan is jouw soedjoed voor Allah, de Almachtige. Op dat moment moet je je beseffen dat niets of niemand groter is dan Hij en niets of niemand op dat moment kleiner is dan jij. Er is geen moment dat je dichter kan zijn bij Allah, Hij die jou verhoort, Hij die jou kán verhoren en Hij, de Enige die jouw tranen altijd zal zien.

Daarnaast kunnen we in deze laatste tien dagen ook extra Qoer'aan lezen en reciteren. Voor elke letter van de Qoer'aan die we reciteren, krijgen we beloning. Verder is goed om dhikr te doen. Dat is het gedenken van Allah, bijvoorbeeld door te zeggen: 'soebhanallah walhamdoelillah wa la ilaaha illallaah wa allahoe akbar'. Ook kunnen we veel smeekbedes verrichten. We kunnen dit in principe voor alles doen. In een Overlevering wordt gezegd dat de smeekbede wordt verhoord van iemand die vast.

Oh jullie die geloven, in deze laatste tien nachten is ook een extra bijzondere Nacht, Laylat al Qadr, waar veel zegening in ligt. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: ***"Tijdens de maand ramadhaan zijn de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten. De kleine duiveltjes zijn vastgeketend. In deze maand is een Nacht, beter dan duizend maanden. Wie de voordelen van deze Nacht verliest, heeft iets verloren wat niet vervangen kan worden."*** De precieze datum is onbekend, maar dat geeft juist een mooie kans om onze aanbedding, ons gebed, in niet één, maar in tien nachten te verbeteren, want het kan iedere nacht zijn. Bedenk goed, een van de komende nachten is het en deze Nacht is beter dan duizend maanden. Dit is dus méér dan 83 jaar! Snap dus dat Allah jou beloont voor deze Nacht alsof je ruim 83 jaar gebeden hebt. Neem daarom geen risico en zet je al deze nachten in. Sta op in die nachten om je gebeden te verrichten, de H. Qoer'aan te lezen, al is het maar één letter! In de Nacht van Laylat al Qadr komen de engelen en Djibriel naar beneden, is er vrede. Bid, ja bid alsof het je laatste gebed is. Als jij opstaat om de H. Qoer'aan te lezen, raken de woorden jou rechtstreeks in je hart en als jouw hoofd in het donker van de nacht de grond raakt, weet dan dat jij insha'Allah die Nacht wordt vergeven.

Moslimes, niemand weet zeker of het de nacht van 27 ramadhaan is dat Laylat al Qadr is, maar zeker is dat de nachten die gaan komen een van de nachten is waarin deze Nacht kán vallen. Het is 19 ramadhaan vandaag, grijp die kans voor de overgebleven nachten. Weet dat velen over de hele wereld die mogelijkheid hebben aangepakt om deze tien dagen in de moskee te blijven en zich niet meer bezig te houden met wat hen de rest van het jaar bezig houdt. Deze tien dagen zijn tussen Allah en Zijn dienaar. De moskee wordt niet verlaten, alleen in het geval dat het niet anders kan. Vraag jezelf alleen al eens af of je het zou kunnen.

Lieve zusters, lieve broeders, hoeveel van ons hebben deze ramadhaan niet af kunnen maken, wie waren er de vorige ramadhaan nog bij ons? Voor wie is zijn of haar djanaza al gebeden, het begrafenisgebed? Kan jij mij zeggen of jij hier volgend jaar nog zit? En welke kans geeft Allah de Almachtige jou nu? Wat jouw beslissing ook is voor de komende dagen, vergeet niet dat ramadhaan op het einde loopt. Alles wat je nu nog doet, wordt extra beloond. Maak van deze aankomende dagen een voorbeeld voor het jaar dat voor ons ligt. Ramadhaan komt, ramadhaan gaat, maar dit is een kans die jij nu dit jaar krijgt en misschien niet meer krijgt, als de volgende is gekomen.

Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah onze goede daden belonen. Moge Allah ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Ya Allah, laat onze taqwa toenemen. Moge God onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Allahoemma, beloon onze ouders voor het goede dat zij ons hebben gegeven. Ya Rabb, neem ziekten weg van de zieken. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 24-05-2019

website: www.moskeeabibakr.nl