

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vredelievende, de Liefdevolle. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de rechten van de burens. Wie niet goed is met de burens, maakt een van de grootste fouten die je als moslim kunt maken. Het is namelijk onze islamitische plicht om het contact met de burens heel goed te houden. Mensen die alleen aan zichzelf denken en de degenen vergeten die naast hen wonen worden op een Dag daar voor gestraft. Zorg dat jij niet bij die mensen hoort, maar juist bij hen die beloning ontvangen voor hoe ze met hun burens zijn omgegaan. Als je goed omgaat met de bewoners uit jouw wijk ben je een goede gelovige. Een echte moslim doet uiteindelijk zijn best voor zijn of haar burens en blijft weg bij wat slecht is voor de buurman of de buurvrouw; niet alleen die naast je wonen, maar ook die 40 deuren verderop woont.

Oh jullie die geloven, de islaam leert ons hoe we met onze medemens moeten omgaan en onze eigen burens zijn een goede start. De rechten van hen zijn méér dan dat we er alleen voor zorgen dat we hen geen overlast bezorgen. Wij moeten om kunnen gaan met wat we misschien storend vinden aan hen, aardig zijn, hen als eerste begroeten, ze helpen en bezoeken als ze ziek zijn. Wij moeten ze steunen in moeilijke tijden en niet bij hen naar binnen gluren of afluisteren. We moeten niet nieuwsgierig zijn naar wat er bij hen gebeurt of dat ze last hebben van onze schutting, onkruid of vuilnisbak. We letten erop waar we onze auto parkeren of onze fiets neerzetten. Ja, wij zijn

moslims en wij moeten goed zijn voor iedereen, maar van die iedereen hebben onze burens een speciale plek gekregen. Moslims geven veiligheid aan hun burens.

Moslims, Rasoeloellah (saws) heeft dit ook gezworen. Hij waarschuwt ons dat we deze grote fout niet moeten maken. Als je echt gelovig wil zijn, dan moet je vrede hebben met jouw burens. Laat het praten en roddelen weg op het moment dat je zelfs alleen maar denkt dat de burens iets verkeerd hebben gedaan. Nee, onze burens hebben recht op onze veiligheid, ook achter hun rug als ze niets in de gaten hebben. Hun huis, vrouw en kinderen en hun bezittingen moeten helemaal veilig zijn voor ons, veilig voor onze ogen, veilig voor onze handen en veilig voor onze woorden.

Broeders en zusters, en natuurlijk zijn er ook de lastige momenten. Kleine ergernissen als je zo dicht bij elkaar woont kunnen makkelijk groot worden. Probeer het dan op te lossen in plaats van het probleem te verergeren. Zoek niet naar méér problemen, maar naar makkelijke oplossingen, alles met goedheid. Natuurlijk hoef je niet alles te pikken, maar het probleem nog groter maken lost zeker niets op. Laat er rust en goedheid zijn in jouw hart en hoe je met de mensen omgaat. In de H. Qoer'aan noemt Allah een grote groep mensen waar we goed voor moeten zijn en één ervan zijn de burens. Hij zegt, vertaald als:

En dien God en voeg niets als metgezel aan Hem toe. Behandel je ouders goed en ook je familie, de kinderen zonder ouders, de mensen die het nodig hebben en de burens dichtbij en de burens ver weg en de reiziger en aan degenen die in jouw macht zijn. Ja echt, Allah houdt niet van de opscheppers en de mensen die denken dat ze alles zijn. (soera An Nisaa' 36)

Oh jullie die geloven, laat ook gezegd zijn dat na de verplichtingen tegenover Allah de verplichting tegenover jouw ouders komt. Je moet zacht met hen omgaan en hen beschermen. Maak het ze niet moeilijk door wat je doet of wat je zegt. Laat ze geen zorgen over jou hebben als jij de deur uitloopt, maar laat ze trots zijn op wat je hebt bereikt en wat je wil bereiken. Je mag ook nooit vergeten wie jou ooit op deze wereld heeft gezet en wie op hun eigen manier en met de kracht die ze hadden jou hebben opgevoed op het moment dat jij nog niets kon.

Broeders en zusters, en dan de anderen die hier genoemd zijn, in het bijzonder de burens: groet ze, help ze, bescherm ze! Allah (swt) heeft een grote beloning voor wie goed doet met de burens en een straf voor degenen die slecht doen, zoals onze geliefde Boedschapper (zvmh) heeft gezegd. Ja, kijk dus niet in het huis van de burens. Ga niet expres dichtbij het raam lopen, zodat je zogenaamd per ongeluk iets ziet of

hoort van wat daar gebeurt. De buurman en de buurvrouw moeten jou daarop kunnen vertrouwen. Als de burens er niet zijn, dan moeten wij degenen zijn die een beetje op hun huis letten. Verder moeten wij onze kinderen opvoeden met respect voor de burens en ze leren dat de burens rechten hebben. Zorg dat je je kinderen dat als ze iets verkeerd doen tegenover de burens dat ze sorry gaan zeggen. Als er iets vies gemaakt is, moet het opgeruimd worden en als er iets kapot is, moet het betaald worden. Laat ze niet schreeuwen in huizen met gehorige muren of luidruchtig spelen in jullie tuinen. Je zou dat zelf ook niet prettig vinden. En moslims, ga ook goed om met de burens van de moskee, vooral in de tijd die gaat komen, in de late avonden van ramadhaan. Blijf niet luidruchtig hangen op straat en kom met de fiets in plaats van je auto hier ergens in de wijk te zetten waar er een ander er misschien last van gaat hebben.

Moslims, geef de burens en alle mensen hun rechten en doe je best ervoor. Dat ben je als moslim verplicht. Iedereen heeft zijn of haar recht met de burens voorop. Als wij goed zijn voor onze burens, dan zorgt dat uiteindelijk voor een betere wereld waar iedereen zich veilig voelt om met moslims te zijn. Angst verdwijnt dan uit de harten. Rust en vrede komt bij alle mensen, omdat Allah dit zo gewild heeft. Islaam verplicht ons om recht te geven aan wie er recht op heeft. Leef volgens de rechtvaardigheid van de islaam en maak de wereld iedere dag een beetje mooier.

Moge Allah onze burens beschermen. Moge Allah de burens van de moskee beschermen. Moge Allah alle burens van deze wereld beschermen. Oh Allah, laat ons goed zijn voor onze burens. Oh Allah, laat door ons voorbeeld anderen naar het pad van de islaam komen. Oh Allah, geef leiding aan de koning van Nederland. Oh Allah, beloon de mensen die Uw Huis bezochten. Oh Allah, laat ons allen eens Uw Huis bezoeken. Ya Rabb, geef ons de kans om te vasten tijdens de aankomende ramadhaan. Oh Allah, neem ziekten weg van de zieken. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abibakr

Datum: 26-04-2019

Website: moskeeabibakr.nl