

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Degene Die alles geschapen en vervolgens vervolmaakt heeft. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de sleutel tot het paradijs, de getuigenis van laa `ilaaha `illa-llaah, de getuigenis van dat er geen godheid is dan Allah, en het getuigen dat Mohammed (saws) de Boodschapper van Allah is. Ja, Allah is Eén, Allah heeft niets dat Hij nodig heeft en er is niets of niemand naast Hem, zoals sommigen op de wereld geloven. Nee, Hij is Eén. Hij is Eén en alle profeten hebben dit gezegd tot en met de laatste profeet Mohammed (saws). God is tevreden met de mensen die geloven... nee, die het zeker weten en het getuigen dat Hij Eén is. Weet dat er in het verleden om gevochten is en zie hoe gemakkelijk wij het nu hebben om dit hardop te kunnen zeggen, om dit te geloven, om dit te getuigen.

Broeders en zusters, er is een verschil tussen geloven en getuigen. Geloven en getuigen zijn niet hetzelfde. Als je iets gelooft, dan zou het zomaar kunnen dat het niet klopt. Iemand met het juiste bewijs kan als je iets gelooft je laten zien dat het wel of niet echt is. Maar als je van iets getúigt, dan weet je het zeker. Jij hebt bewijs dat het waar is en dat het klopt. Een getuige was erbij, een getuige spreekt de waarheid en een getuige weet het zeker. Daarom zegt Allah in de H. Qoer'aan, uitgelegd als:

**Allah getuigt, dat er geen godheid bestaat behalve Hij, en ook de engelen getuigen daarvan en degenen die kennis hebben. Hij beschermt en bewaart de betrouwbare eerlijkheid: er is geen godheid dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.** (soera Al 'Imraan 18)

Beste broeders en zusters, in het Arabisch wordt de Eenheid, het Eén-zijn en het onvergelijkbare van Allah met alles dat Hij gemaakt heeft *tawhied* genoemd. Het

tegenovergestelde wordt *shirk* genoemd. Het is iets waar we ver weg van moeten blijven. Allah zegt in H. Qoer'aan tegen Mohammed (saws), uitgelegd als:

**Zeg tegen hen: “Komt, ik zal aan jullie vertellen, wat jullie Heer heeft verboden, namelijk dat je iets gelijk maakt aan Hem...”** (soera Al An'aam 151)

Dit, lieve mensen, is in de H. Qoer'aan de eerste verplichting van een opsomming van wat de Goddelijke Regels zijn. Dit verbod op het gelijkmaken is de tawhied. Als wij getuigen van de Eenheid van Allah, dan getuigen wij als moslims ook dat Mohammed (saws) de Boodschapper is geweest die ons dat kwam vertellen. Dit getuigen van Allah als enige godheid, als Enige die of dat aanbeden mag worden, en het getuigen van Mohammed (saws) als Boodschapper en profeet van Allah is de sleutel van de islaam. Met dit in je achterhoofd wéét je dat Allah jou altijd ziet en hoort en doe je je best om niets meer verkeerd te doen.

Oh jullie die geloven, en Mohammed (saws) was de laatste profeet, maar alle profeten voor hem, moge Allah hen allen zegenen, hebben hetzelfde gezegd: er is geen andere godheid dan Allah. Kijk naar de zoektocht naar God van Ibrahim (as) in de H. Qoer'aan en zie dat hij in principe al moslim is. Zo hebben alle profeten de Weg naar Allah gezocht en aan de mensen uitgelegd. Als wij kijken naar de manier zoals Mohammed (saws) het ons heeft uitgelegd, dan weten wij wat moeten doen en wat we niet mogen doen. Dat begint bij laa 'illaaha 'illa-llaah, er is geen godheid dan Allah, en van de mensen die dit ook zeggen, houden wij. Ja broeders en zusters, wij houden van elkaar, want wij houden van de mensen die ook werken voor Allah.

Maar denk nu niet dat Allah ons nodig heeft, nee, wij hebben Hem nodig. Hij zegt ons om Hem te aanbidden, of je dat nou wil of niet. Wij en de mensen die daar naar luisteren en doen wat Allah aan ons vraagt, die beschermen zich tegen de problemen die gaan komen. Ooit komt er een Dag waarop Allah ons beloont of bestraft voor wat we nu aan het doen zijn. Als je dat vergeet, dan werk je jezelf uiteindelijk diep in de problemen. Als we om ons heen kijken, zien we dat velen blind zijn geworden en slaven werden van het systeem. Het enige dat nog belangrijk voor ze is, is geld en eten. Wie ze nu zijn is voor hen belangrijker dan wat de toekomst brengt. Zij missen de Leiding van hun Heer. Zij durven niet te kijken naar het onbekende wat voor hen ligt. Als ze dan niet krijgen van wat ze nu willen hebben, worden ze boos. Zij snappen niet dat alles dat vandaag goed en mooi lijkt, dat het je morgen in problemen kan brengen. Ze begrijpen niet wat het échte doel van het leven is, maar ze werken aan de wereld van nu die voorbij gaat, terwijl ze aan hun geloof en islaam moeten werken. De Profeet (zvmh) heeft gezegd: **“Degene die deze drie eigenschappen heeft, heeft de zoetheid van het geloof geproefd: degene die van Allah en Zijn Boodschapper meer houdt dan van alle andere dingen, degene die van een ander houdt omwille van Allah en degene die het terugkeren naar het niet-geloven haat zoals het vallen in het Vuur.”** (Boegari)

Broeders en zusters, alles wat wij geloven zonder dat we er over twijfelen is het begin van alles wat we doen voor Allah. Zonder dat is dat begin er niet. Het is een eis voor iedere goede daad die een moslim voor Allah wil doen. Het is het licht

van het leven. Buiten Allah is er geen andere godheid. Dat moeten we blijven onthouden. Alleen Hij kan voordeel, maar ook nadeel in jouw leven brengen. Wat Allah aan jou wil geven, kan niemand tegen houden; het goede niet, maar ook het slechte niet. Als je in moeilijkheden zit, is er niemand die jou kan helpen, behalve Hij. Hij hoort jou altijd. Hij is de enige Die echt helpt en kan helpen. Hij verhoort de gebeden van de mensen die het het meest nodig hebben en Hij is het die de zieken geneest, alleen met Zijn Wil. Moslims, om alles wat wij van Hem krijgen, om alle hulp in moeilijkheden en voor alles wat Allah wel hoort als anderen niet meer luisteren, alleen uit die dankbaarheid al moet je je neerwerpen en soedjoed maken. Dus, mensen, gebruik je verstand. Keer terug tot Allah (swt). Kom terug op het rechte Pad dat Mohammed (saws) liet zien. Keer jouw hart terug tot jouw Schepper, de ene en enige godheid die het recht heeft om aanbeden te worden. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als moslims die werken aan hun islam.

Moge Allah onze harten vastleggen op Zijn religie en Hem gehoorzamen. Oh Allah, laat ons U nooit vergeten. Oh Allah, laat onze tongen natblijven door het zeggen van Uw Namen. Oh Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Ya Allah, bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur. Ya Allah, laat ons doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Oh Allah, beloön onze goede daden die we verborgen hebben gedaan. Oh Allah, vergeef onze slechte daden die we verborgen hebben gedaan. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim kunnen zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk hebben. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhooren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.