

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die luistert, Hij Die straft en vergeeft. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de Weg van Allah. Wij als moslims hebben bepaalde normen en waarden waar we ons aan willen houden. Zo blijven wij op de rechte Weg van Allah (swt) die eindigt in het Paradijs. Daarom willen wij dan ook niet de zijwegen nemen die naar niets anders dan naar problemen leiden. Allah zegt namelijk in de H. Qoer'aan, vertaald als:

En dit is het Pad dat tot Mij leidt, een recht Pad. Volg het daarom en volg niet de verschillende andere wegen, want die brengen jullie van Zijn Pad af. Dat zegt Hij als een verplichting tegen jullie, zodat jullie misschien godsvrees krijgen. (soera Al An'aam 153)

Broeders en zusters, Allah zegt ons hier de rechte Weg te volgen. Hij bedoelt dat de islaam gebouwd is op regels, wetten, normen en waarden. Jouw hele leven met of zonder tegenslagen moet op die Weg van Allah zijn. Met alles wat je doet kun en moet je je afvragen hoe het binnen jouw islaam past. Op die manier krijgt Allah de juiste plek in jouw leven: je gaat hem vrezen en dat wil zeggen dat je bent bang voor Allah; of eigenlijk beter gezegd, je weet dat Hij jou ziet met wat je doet, waardoor je bang wordt om nog iets verkeerd te doen. Je wil alleen nog maar goed doen tegenover Allah en de wereld.

Oh gelovigen, en hoeveel van ons zijn al in de valkuil van de wereld gestapt? Het is zo gemakkelijk om op internet te verdwalen of een leuke tijd te hebben op de verkeerde plekken met je foute vrienden of vriendinnen en om het gedrag over te nemen van anderen die niet-islamitisch bezig zijn. Ja, ik zeg jou: Als je wil, dan kan je het paradijs hier op aarde krijgen. Sjeitaan roept jou, fluistert jou, trekt aan jou. Hij maakt jou blind voor wat hierna komt en laat jou voor de wereld kiezen. De angst voor Allah is weg: fomo en yolo; alles wil je meemaken, want je leeft

maar één keer! Inderdaad broeders en zusters, je leeft maar één keer, wees daar zuinig op! In een Overlevering wordt gezegd dat de Profeet (saws) een lange streep met zijn hand in het zand maakte en zei: **“Dit is de rechte weg van Allah.”** Toen trok hij andere strepen, rechts en links van deze streep en zei: **“En boven al deze wegen is een duivel die de mensen daar naar uitnodigt.”** Oh, wij vragen Allah, hou ons ver van deze wegen!

En beste moslimbroeder en moslimzuster, je moet weten dat als je in de problemen komt, dat zij je wel zullen helpen. Hoe denken ze jou te helpen als je diep, diep, diep in de problemen zit tegenover Allah? Daarom waarschuwt Allah ons ook in de H. Qoer'aan om hier niet in te trappen. Die mensen gaan jou uiteindelijk écht niet kunnen helpen, welke mooie praatjes ze er ook op na houden. Op de Dag van het Oordeel zal Allah deze mensen ter verantwoording roepen voor wat ze hebben beloofd en gezegd. Luister daarom dus niet naar hen als je ze dus hoort praten. Doe alleen wat Allah wil en van ons vraagt. Wat Hij belooft, doet Hij, want Allah komt Zijn belofte altijd na.

Oh jullie die geloven, en wat Allah wil is via onze geliefde Boodschapper (zvmh) naar ons toe gekomen. Via Mohammed (saws) weten wij wat de islam is. Wij moslims aanbidden Allah op de manier zoals Allah dat heeft gezegd te doen via Rasoeloellah (saws). Als wij goede moslims willen zijn, zijn we verplicht om te luisteren naar wat de Profeet (zvmh) ons heeft gezegd te doen. Als wij naar hem luisteren, luisteren wij namelijk naar wat God van ons wil. Allah zegt in de Heilige Qoer'aan tegen Mohammed (saws), uitgelegd als:

Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah en wie daar niet naar wil luisteren... Wij hebben jou niet als bewaker naar hen gestuurd. (soera An Nisaa 80)

Het is dus een vrije keuze die wij hebben. Wij kunnen er voor kiezen om te doen wat Rasoeloellah (saws) zei. Hij is geen strenge bewaker, nee, hij waarschuwt ons voor onze eigen bestwil. Wij proberen te doen wat hij daarom deed en wat hij zei en we proberen ver weg te blijven van wat hij ons heeft verboden, in de grote, maar ook in de kleine dingen. Toen hij nog maar kort bij ons zou gaan zijn, op het einde van zijn leven, heeft hij ons gezegd dat de islam voltooid was. Het verandert niet meer. Islam is wat het is, niets meer en niet minder en ons Boek, de H. Qoer'aan blijft zolang de wereld bestaat. En natuurlijk gaan moslims wel met de tijd mee, kunnen we tv kijken, een mobiele telefoon hebben, bepaalde kleding dragen, máár het blijft altijd binnen ónze islamitische normen en waarden die Rasoeloellah (saws) ons heeft laten zien. Oh, en wij vragen Allah, hou ons weg van vernieuwingen in het geloof!

Oh jullie die geloven, de islam heeft Regels die Allah ons heeft gegeven. Daar moeten wij naar leven. We kunnen niet zomaar onze gang gaan. Allah wil met de islam dat we onszelf verbeteren en dat we spijt hebben als we iets verkeerd hebben gedaan. Onze fouten moeten we proberen terug te draaien en het nooit meer doen. Als wij die Goddelijke Regels niet volgen, dan worden we gestraft,

maar Allah zegt ook dat Hij jou vergeeft als je spijt hebt en jezelf verbetert. Hoe kun je zeggen 'Oh, ik heb zo'n spijt, oh sorry, vergeef het mij' om daarna gewoon weer verder te gaan? Wat heb je dan van je fouten geleerd? Luister dus goed naar wat Allah zegt over als je sorry zegt en spijt hebt van wat je hebt gedaan. Het is wel de bedoeling dat je je jezelf probeert te verbeteren met de kracht die jij hebt en dat je er alles aan wil doen om op die goede Weg te blijven.

Lieve moslims, wij willen op de Weg van de Waarheid zijn, het rechte Pad van Allah, de rechte lijn naar het Paradijs. Ons voorbeeld is daarom Mohammed (saws), hij die het allerbeste gedrag liet zien. Zijn gedrag moet ons gedrag zijn. Zijn gedrag was als de H. Qoer'aan en zijn gedrag was als de uitleg van die Woorden van Allah. Dat zorgt ervoor dat Allah de juiste plek in jouw leven krijgt. Jouw leven is niet iets dat stilstaat, maar iets dat komt met mooie dingen en ook met tegenslagen. Leer daarom van onze Profeet (zvmh) en doe wat Allah van ons vraagt. Het leven is geen punt, maar het leven is een weg, een weg van bewegen en reageren. Bedenk je goed wie jij op die weg wil zijn, maar bedenk je nog beter waar jij wil dat die weg eindigt.

Moge Allah onze harten doen samensmelten. Moge Allah ons op de juiste Weg houden. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah ons weghouden van de bestraffing van het Vuur. Moge Allah ons eerlijk laten zijn in woord en werk. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het Pad van de islam brengen. Oh Allah, beloon ons voor wat wij doen. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagspreek Moskee Abi Bakr

Datum: 23 november 2018

www.moskeeabibakr.nl