

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vernederaar, de Verheffer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het goed omgaan met anderen, vooral met onze broeders en zusters. Allah zorgt ervoor dat wij uiteindelijk het goede krijgen en daarom moeten wij ook het goede doen. Als je pijn aan je vinger hebt, dan voelt je hele lichaam pijn en zo is het ook als een broeder of zuster pijn heeft, dan voelen wijzelf ook pijn. We moeten dan ook zeker er voor zorgen dat wij onderling elkaar geen last bezorgen en ook altijd proberen om problemen weg te nemen.

Moslims, de Heilige Qoer'aan zegt het ons al: wij zijn broeders van elkaar. Wij zijn als familie. Samen zijn wij onder één God en samen voelen wij dat wij het goede moeten doen. Als wij bang zijn om het verkeerde te doen, omdat we weten dat Allah het niet wil en ons ervoor kan straffen, dan vergeeft Allah ons het misschien zelfs. Wij moeten ook weten dat Allah ons het verplicht heeft gemaakt hoe we met elkaar en met de wereld moeten omgaan. Wij leven pas echt als we het goede doen, als we eerlijk zijn tegenover elkaar en het beste voor elkaar willen. En natuurlijk werken we aan een mooiere en een betere wereld en dat doen we vanuit ons moslim-zijn. Dat maakt het extra mooi als de ander óók moslim is, want dat verbindt ons.

Oh jullie die geloven, geloof heeft een hoge plaats bij God en bij de echte gelovigen ook. Dat wil niet zeggen dat je dan anders om moet gaan met anderen, want ook dat is juist een stukje van onze islaam. Je gaat op de beste manier met iedereen om, maar de islaam verbindt ons als moslims. Wij gaan met iedereen goed om, man of vrouw, welke kleur je ook bent of welke taal je ook spreekt. Iedereen is hetzelfde, iedereen loopt rond op dezelfde wereld waar we met elkaar het beste er van moeten maken. Dat is uiteindelijk hoe Mohammed (saws) het

ons heeft voor gedaan en dat is uiteindelijk wat Allah tevreden maakt. Jouw geloof is jouw gedrag en jouw gedrag is jouw geloof.

Broeders en zusters, wij hebben rechten én plichten. Vergeet niet met alles wat je krijgt dat er ook dingen zijn die je moet. Alles en iedereen op deze wereld heeft van Allah zijn of haar rechten en plichten gegeven. Zo geven wij onze 'salamoe aleikoem' aan onze medemoslims.

Ook hebben anderen recht op ons advies en als wij iemand horen niezen die 'al hamdoe lillah' zegt, dan zeggen wij 'jarhamoekallaah'. Als iemand ziek is, dan proberen wij hem te helpen en te bezoeken en zelfs in de dood proberen wij onze broeder of zuster te volgen. Bij het overlijden proberen wij dus aanwezig te zijn bij het begrafenisgebed en te volgen naar het graf.

Ja beste gelovigen, onze Profeet (zvmh) heeft ons geleerd hoe we met mensen moeten omgaan. Wij moeten met goede manieren met elkaar omgaan, met liefde, met respect. Denk niet dat dat vrijwillig is, nee, het is ons verplicht om dat te doen. Dat is uiteindelijk de sleutel tot het Paradijs.

En zoals gezegd, de salaam geven is een verplichting, met hoeveel liefde we dat soms ook doen. Het móet. Onze geliefde Profeet (zvmh) heeft daarover gezegd dat iemand die rijdt, degene begroet die loopt en iemand die loopt, begroet degene die zit. Een kleinere groep begroet een grotere groep en jonge mensen begroeten de oudere mensen. Weet wel dat als bij een groep één persoon salaam geeft of teruggeeft, dat dan niet de hele groep een chaos van 'as salamoe aleikoem' hoeft te maken.

Maar moslims, kijk wat er is gebeurd. Het groeten met de salaam lijkt iets dat alleen nog maar bij je vrienden hoort. Mensen die je kent, ja, die groet je, maar degenen die je niet kent, die worden genegeerd. Nee, het is geen recht voor je vrienden om met de salaam begroet te worden, het is een recht voor álle moslims. Geef dus ook de onbekenden waar ze recht op hebben. En als je wordt gegroet, vraag je niet af wie het is, maar geef antwoord, zoals Allah ons zegt in de H. Qoer'aan, uitgelegd als:

En als je met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere groet, of geef deze dan op zijn minst terug. (soera 'An Nisaa 86)

Ja mensen, als moslim moeten wij werken aan ons gedrag. Dat is wat Allah van ons vraagt. Misschien dat je vandaag wakker bent geworden en merkt dat je het inderdaad nooit eerder hebt gedaan. Dan is dit het moment om het anders te gaan doen. Moslims moeten tevreden zijn met wat ze in deze wereld krijgen en wat ze niet krijgen. Moslims moeten niet gierig zijn. Je moet uit willen geven, jouw geld, maar ook jouw vriendelijkheid en jouw salaam. Daarnaast moet een moslim weten dat alles wat hij of zij doet op een dag beoordeeld wordt.

Broeders en zusters, broeders en zusters in het goede gedrag, doe wat Rasoeloellah (saws) ons heeft gezegd heeft te doen. Zo moeten wij bijvoorbeeld een uitnodiging van een ander accepteren. Als je wordt uitgenodigd om samen te

eten, doe dat dan ook en zorg er ook voor dat jij anderen vraagt om samen te eten. Deel met elkaar, deel ook de pijn en de zorgen met elkaar. Help elkaar, want wij moslims moeten als stenen zijn die samen een gebouw vormen. Wij zijn samen de oemmah van Mohammed (saws) en dat moet zijn als een gebouw. Doe niet zoals sommigen doen, dat je alleen helpt als jij geholpen wordt of dat je alleen geeft als er iets aan jou gegeven wordt. De Boodschap van Rasoellah (saws) was juist het goede gedrag,

Moslims, wij zijn broeders en zusters van elkaar en wij vrezen Allah om wat wij verkeerd doen. Wij zijn er voor elkaar en wij helpen elkaar. Islaam is doen. Islaam is de goede verandering in ons gedrag. Alleen op die manier zullen wij, met de Wil van Allah, eens weer samen komen in het Paradijs, de beloning die Allah ons heeft beloofd voor het goede dat wij hier op aarde hebben gedaan, voor het goede dat wij hebben geprobeerd en voor het goede dat wij bij anderen hebben achtergelaten.

Moge Allah onze harten doen samensmelten, moge Allah ons ware moslims laten zijn. Moge Allah onze slechte daden vergeven en onze goede daden accepteren en belonen met al-Djannah. Moge Allah ons eerlijk laten zijn in woord en werk. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het juiste Pad brengen. Oh Allah, beloon ons voor wat wij doen. Moge Allah de Paradijspoorten wijd openzetten voor de mensen waar wij van houden. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr
Datum: 16-11-2018
www.moskeeabibakr.nl