

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vernederaar, de Verheffer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de tijd waarin het goede wordt vergeten en het slechte normaal geworden is. Als we dan kijken naar de tijd waarin wij nu leven, dan zien we inderdaad dat er veel gebeurt dat als normaal wordt gezien, terwijl het volgens ons als moslims echt niet goed is. Mensen zijn zelfs hun schaamte verloren met dat wat ze verkeerd doen. Ze doen in het openbaar wat God verboden heeft. De Vijf Zuilen van de islam worden vergeten en er zijn moslims die de armenbelasting niet meer betalen. Nee, nog maar weinigen zijn echt te vertrouwen. Het zijn de Tekenen van de Eindtijd dat de Laatste Dag steeds dichterbij komt. Ja, want wij moeten dan ook niet vergeten dat de die Dag, de Dag van het Oordeel, de Laatste Dag van alles hier op aarde met de dag dichterbij komt. En juist dat is het ook dat het de meeste mensen allemaal niet meer interesseert.

Broeders en zusters, in de Eindtijd verdwijnt de kennis over de islam en de H. Qoer'aan. De verdeeldheid tussen mensen gaat weg, omdat ze het eens zijn geworden in hun slechtheid. Ze laten alles maar gebeuren. Het slechte krijgt zo de kans om het goede weg te drukken. Personen zonder kennis roepen het hardst en de gekste complottheorieën en onzin wordt als waarheid gezien of veroorzaken op zijn minst twijfel over die waarheid. Rechten worden afgepakt en onrecht wordt wat normaal is. Ach lieve mensen, je hoeft niet lang na te denken over de leiders die intussen op verschillende plaatsen in deze wereld aan de macht zijn gekomen die het nooit verdiend hebben om leider te worden. Dit soort presidenten, ministers en koningen zorgen alleen maar voor meer en grotere problemen dan te werken aan een oplossing. Exact op de dag af tachtig jaar geleden heeft de wereld al gezien hoe een leider en zijnn volk voor groot onrecht kunnen zorgen.

Moslims, islam zorgt ervoor dat de rijken een beetje armer worden en de armen een klein beetje rijker. Daar hebben wij de zakaat voor opgelegd gekregen van Allah (swt). De Goddelijke Regels zorgen voor eerlijkheid en voor het verminderen van verschillen tussen ons. Als we dan kijken naar de wereld van vandaag, dan zien we dat de rijken zich schaamteloos verrijken, waarbij onze zogenaamde leiders daar net zo hard aan mee doen. De zwakke wordt verder verzwakt en wat hij bezit, gaat naar degenen die al rijk genoeg waren.

Ja moslims, en in al Zijn Goedheid heeft Allah er altijd voor gezorgd dat er een tegengeluid was, dat er altijd mensen zijn geweest die het kwaad ook tegen wilden houden, zoals Dawoed (as) dat deed tegenover Djaloeet. Allah zegt dat ook in Zijn Boek, vertaald als:

Als God sommige mensen niet zich tegen anderen had laten verdedigen, dan zou de wereld één grote, slechte plek zijn geworden. Maar Allah is goed tegenover alle werelden. (soera Al Baqarah 251)

Oh broeders en zusters, maar denk niet dat het altijd de anderen zijn of dat het ver bij jou vandaan is. De problemen en de twijfel, het verkeerde en het slechte kan ook dichtbij zijn. Kijk eens in alle eerlijkheid naar jouw eigen gedrag. Kijk eens in alle eerlijkheid naar jouw man of vrouw en naar jouw kinderen. Bewaak de grenzen van de islaam en laat niet zomaar alles gebeuren. Ja, hou de twijfel weg bij wat jullie doen. Veel mensen laten dat toe en met die twijfel gaat alles weg wat ooit zeker was. Met die twijfel glijdt jouw islaam ook langzaam weg tot het moment dat je zelfs niet eens meer zégt dat je moslim bent. Nee, jij bent een moslim die doet en jij moet het verkeerde en de twijfel weghouden in jouw eigen omgeving.

Oh jullie die geloven, in een Overlevering waarschuwt onze geliefde profeet Mohammed (saws) de mensen die deze wereld een hoge plek in hun leven geven. Die mensen verliezen de weg naar de islaam. Als ze vergeten zijn om goed te doen en alleen maar graaien wat er in deze wereld te krijgen is, als ze doen wat Allah verboden heeft, met welke goede daden denken die mensen dan nog dat ze het Paradijs zouden kunnen verdienen? Nee, in wat ze doen zit geen barakah. Daarin zitten geen zegeningen.

En ook heeft de Boodschapper van Allah (zvmh) ons gezegd dat onze leider de beste van ons allemaal moet zijn en dat wat we doen dat we dat in overleg met elkaar moeten doen. Wij zijn gewaarschuwd dat als wij slechte leiders krijgen en als de mensen om ons heen zich verrijken dat het dan beter is om onder de grond te zijn dan boven de grond. Wij moeten echt goed opletten dat we ons niet laten meeslepen met het slechte of dat we het maar gewoon laten gebeuren. Allah zegt namelijk, uitgelegd als:

En bescherm jezelf tegen het slechte, dat niet alleen degenen raakt die bij jullie zijn die het verkeerde doen. En weet dat God streng is in het straffen. (soera Al Anfaal 25)

Vergelijk dat met een schip waar beneden mensen zijn en boven op het dek. De mensen onder in het schip vragen steeds aan de mensen boven om water te geven, maar de bemanning boven wordt er moe van om steeds emmers water naar beneden door te geven. Daarom zeggen de mensen van beneden: 'Laten wij hier een gat maken, want dan kunnen we zelf water pakken.' Je snapt dat niet alleen de mensen van beneden zullen verdrinken, maar ook de mensen die bovenin het schip zijn. Wij zijn dus met zijn allen verantwoordelijk wat er in de wereld gebeurt en wij moeten echt aangeven wat over de grens heen gaat, want het brengt ook ons in gevaar.

Broeders en zusters, wij leven in een moeilijke tijd en je moet niet denken dat je nu opeens in je eentje de wereld kunt veranderen. Toch begint een betere wereld bij jezelf, hier, vandaag, in de moskee, in Nijmegen, hier in Nederland. Jouw gedrag moet een voorbeeld zijn voor de anderen die onrust maken, lawaai, zelfs in de moskee, die drinken en gokken. Als deze mensen jou zien, moet in hun hart rust komen, zoals in jouw hart rust moet zijn. Als deze mensen jou zien, moeten ze zien dat ze er niet gaan komen met hun gedrag. Als onze leiders ons dan zien, moeten ze zien hoe ze ons moeten leiden. Daarom moet de verandering in jouw gedrag de verandering in ons gedrag worden en de verandering in ons gedrag een verandering in de wereld. Alleen zo kunnen wij, met de Wil van Allah, stoppen van wat wij nu in de wereld zien gebeuren.

Moge Allah ons beschermen tegen het kwaad van anderen. Moge Allah ons beschermen tegen onszelf. Moge Allah ons op de juiste Weg houden. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah ons eerlijk laten zijn in woord en werk. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het juiste Pad brengen. Oh Allah, beloon ons voor wat wij doen.

Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeebedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.