

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Levengevende, de Levennemende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de waarheid van het geloof. De islaam is iets dat zeker is en moet komen vanuit het hart. Wij moeten gehoorzaam zijn aan Allah en doen wat Hij van ons vraagt. Je moet Allah op de eerste plaats zetten, zodat Hij jou op de eerste plaats kan zetten. Daarbij moeten wij ons niet vergissen met wat godsvrees betekent. Het is niet dat we bang zijn van Allah (swt). Er is namelijk geen reden om bang te zijn of angst te hebben voor Hem, behalve om wat jijzelf verkeerd doet. Vrees voor Allah betekent dus voor een moslim dat hij de zonde haat en daarom vreest voor het Oordeel van Allah over die zonde.

Oh broeders en zusters, de islaam is niet iets dat je hoopt te zijn en de islaam is niet hoe je eruit ziet. Islaam is dat wat in je hart zit. Dat betekent niet dat je niet mag hopen op verbetering of dat je niet nadenkt over je kleding, maar uiteindelijk moet het beginnen in je hart. Daar moet de eerlijkheid in zitten en de wil om te doen wat Allah aan jou vraagt: te doen wat Hij wil en niet te doen wat Hij niet wil. Natuurlijk lukt dat niet altijd, maar de vraag is: wat wil je nu eigenlijk? Iedereen kan zeggen: 'ik ben een moslim' of 'ik ben een gelovige', iedereen kan getuigen met woorden dat er geen godheid is dan Allah en dat Mohammed (saws) Zijn Boodschapper is, maar dat is te makkelijk. Woorden kunnen woorden zonder inhoud zijn. Woorden kunnen zijn om de tong te bewegen en het hart verder te laten slapen. Nee, jouw woorden moeten jou hele lichaam in beweging gaan zetten. Dan moet je gaan bidden, jouw zakaat betalen en alle andere zaken die de islaam van jou verwacht, stap voor stap.

In de tijd van Rasoeloellah (saws) kwamen er een aantal mensen naar hem toe om te getuigen. Deze mensen, zo wordt gezegd, kwamen wel met woorden, maar ze meenden totaal niet wat ze zeiden. Zij getuigden dat hij de Boodschapper van Allah was, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet geloofden. Over zo'n mensen wordt gezegd dat ze in de onderste laag van het bestraffende Vuur terecht gaan komen. Allah waarschuwt hen als Hij zegt:

God heeft hun hart gesloten en hun oren en ogen zijn bedekt met een sluier en hen wacht een zware straf. (soera Al Baqarah 7)

Mensen, dat wat je gelooft is een gedachte. Het zit in je hoofd. Toch kun je aan de buitenkant uiteindelijk zien hoe iemand denkt. In het gedrag, in zijn doen en laten, kun je zien wat vanuit het hart komt. Iemand die niet alleen zegt dat hij of zij moslim is, maar ook déntkt als een moslim, doet uiteindelijk ook dat wat Allah en Zijn Boodschapper (zvmh) zeggen. En niemand,

echt niemand van ons is perfect. Iedereen van ons maakt fouten en misschien mág je zelfs wel fouten maken als je er uiteindelijk van leert, máár jouw hart moet willen doen wat islaam is. Als jij ergens bent of iets denkt dat voor jouzelf heel verleidelijk is om te doen, maar het is niet volgens de islaam, dan is de gedáchte niet iets waar Allah boos over wordt. Jouw gedachte en de wil om iets verkeerd te doen, is tussen Allah en jou en tussen niemand anders. Het is nu de kunst als moslim om uiteindelijk niets met verkeerde, vreemde of andere gedachten te doen, maar het op te vullen met goede gedachten en te zwijgen over het andere.

Broeders en zusters, Allah zegt ons, vertaald als:

Het zijn alleen de echte gelovigen bij wie het hart vol vrees klopt, wanneer de Naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, dan vergroot het hun geloof en het vertrouwen in hun Heer. Zij, die het gebed doen en van wat Wij hun geven iets weggeven; dat zijn de echte gelovigen... (soera Al Anfaal 2-4)

En als we dan denken aan de landen die zich islamitisch noemen, dan zien we moslims zonder islaam en gelovigen zonder geloof. Er zijn mensen die zich moslim noemen die ontzettend rijk zijn, terwijl er ook moslims zijn die ontzettend arm zijn. Er zijn mensen die zeggen dat ze de islaam beschermen, terwijl ze martelen en moorden. Denken deze mensen dat ze dan echt dat ze overal zomaar mee wegkomen? Waar is de islaam in de harten van zulke mensen? Zijn zij vergeten dat Allah de Ene is die ons altijd ziet? Zijn zij dan vergeten dat wat Allah ze geeft? Als zij hun lichaam bewegen voor het gebed, beweegt hun hart dan wel? Ja mensen, waar is ons gevoel gebleven? Als er geen geloof meer is in jouw hart, dan kun je alles verwachten en kan alles gebeuren. Daarom, als je gaat twijfelen over wat de islaam nou eigenlijk is, als je gaat twijfelen over God en of Hij ons gemaakt heeft, als je gaat twijfelen over de engelen, de djinn, de Zuilen van de islaam, dan gaan het nog zware tijden worden voor ons in deze wereld, maar vooral voor die twijfelende mensen in de wereld hierna.

Velen zijn vergeten dat God ons ooit op deze wereld heeft gezet en dat Hij iets aan ons heeft gevraagd. Die mensen zijn alleen nog maar bezig met het hier en nu, met macht en geld. Alles wat ze doen is om er zelf beter van te worden en het interesseert ze uiteindelijk totaal niet met wat er met de wereld gebeurt, of ze moeten er zelf toevallig ook beter van worden. Nee, wij moeten terugkeren naar de kern van ons moslim-zijn, naar het gevoel. In een Overlevering zegt de Profeet (zvmh): ***“Als je de volgende drie zaken hebt, proef je de zoetheid van het geloof: Als iemand meer van Allah en Zijn Boodschapper houdt dan van wie of wat dan ook; als iemand van een persoon houdt alleen maar omwille van Allah; en als hij het haat terug te keren naar het niet-geloven nadat Allah hem ervan had gered, zoals hij het haat om in het vuur gegooid te worden.”*** (Boechari en Moeslim)

Beste moslims, ja, islaam is ons hart, maar daar stopt het niet. Als de islaam in jouw hart is, dan weet je ook dat de islaam jou vraagt om iets te doen. Als je overtuigt bent van de Boodschap van Allah, dan weet je dat je het niet bij alleen een intentie kunt laten. Het is een manier van leven en als je dan je ogen én je hart opent voor Allah, dan kan je uiteindelijk niet anders dan alles te willen doen om aan jouw Schepper en de almachtige Gever te laten zien hoe dankbaar jij bent. Broeders en zusters, de islaam is geen versiering. De islaam is geen buitenkant. De islaam zit in jouw hart. Het is niet iets dat wat je hoopt te zijn, maar het is iets waar je iedere dag aan werkt.

Moge Allah de Verhevene ons op de juiste Weg houden. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah ons weghouden van de bestraffing van het Vuur. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het Pad van de islaam brengen. Oh Allah, beloon ons voor wat wij doen. Oh Allah, beloon ons voor wat we niet doen. Ya Rabb, verlos alle mensen

van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek moskee Abi Bakr Nijmegen

Datum: 19 oktober 2018

www.moskeeabibakr.nl