

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die alles geeft en Hij die uiteindelijk alles terugneemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de verschillende soorten verdriet die we kunnen hebben en hoe we daar als moslim mee om moeten gaan. Het is als mens onmogelijk om nooit verdriet te voelen, om welke reden dan ook. Het verdriet kan zijn om iets dat we op deze aarde niet hebben gekregen of hebben verloren; of het verdriet kan zijn om iets dat we niet voor Allah hebben gedaan, want er is zoveel meer dat we voor Hem kunnen, maar wat we toch steeds weer laten liggen en lijken te vergeten.

Als het gaat om de aardse zaken, dan wij moeten weten dat Allah ons nooit test met iets dat we niet aankunnen. We moeten dus niet in ons verdriet blijven hangen, maar we moeten ons hoofd rechthouden en vèrder kijken. Wij houden ons vast aan de Woorden van Allah. Als wij onszelf verdrietig voelen of er komt iets in ons leven waardoor onze ogen zich toch vullen met tranen, dan pakken wij de H. Qoer'aan en lezen, als in een vertaling:

Verlies de moed niet en je moet niet verdrietig zijn; je overwint alles als je maar blijft geloven. (soera Al Imraan 139)

Broeders en zusters, ons voorbeeld, de eerste moslims hebben het ook heel zwaar gehad en ondanks alles gaven zij Allah de juiste plek in hun leven. Als jij dat ook doet, dan voel jij uiteindelijk geen harde pijn meer en geen diep verdriet. Een echte moslim kán niet verdrietig zijn en kan geen pijn voelen als het gaat om de dingen die maar eventjes bij ons zijn op deze wereld. Alles hier is tijdelijk en iedereen verlaat ooit deze wereld. Daarom hoeft dat dus geen reden te zijn om verdrietig te blijven. Er is geen reden om verdrietig te zijn, want behalve alles dat ons verlaat, verlaat Allah ons niet. Allah is met ons. Als je je alleen voelt, dan moet je weten dat je met twee bent en als je met twee bent, dan moet je weten

dat Allah de derde is. Toen Rasoeloellah (saws) en Aboe Bakr onderweg waren van Mekka naar Medina en zich verstopten in een grot voor de mensen die hen wilde doodden, zei de Profeet (zvmh) toen hij merkte dat Aboe Bakr bang werd:

“Je hoeft niet bang of verdrietig te zijn, want Allah is met ons.” (soera At Tauwbah 40)

Ja mensen, het leven is een toets en die toets is niet altijd even makkelijk. Er komen op het pad van ieder mens dingen die jou ongelukkig kunnen maken, die verdriet in het hart kunnen brengen. Dan is het belangrijk om daar over heen te komen en te weten hoe je er mee om moet gaan. Toen je iets van Allah kreeg, had je ook moeten weten dat je het weer kwijt zou raken. Zeg al hamdoe lillah als je iets krijgt, maar zeg ook al hamdoe lillah als het weer weg wordt genomen. Hoeveel tranen je ook zult laten vallen, het komt er niet door terug. Je kunt miljonair zijn geworden met de Wil met Allah, maar als Hij wil dat je kanker krijgt, dan kom je erachter wat de echte waarde van deze wereld is.

De Profeet (zvmh) heeft gezegd: **“Er is niets dat gebeurt bij een gelovige, zelfs niet een doorn die hem prikt, of Allah zal een goede daad voor hem laten opschrijven en een slechte daad van hem wegnemen.”** Daarom moeten we begrijpen dat door het verdriet dat ons overkomt dat Allah het uiteindelijk verwisselt met een beloning. Dank God daarvoor.

Oh jullie die geloven, en dan waar we wél echt verdrietig om mogen zijn. Wij als moslim moeten verdrietig zijn om al het goede dat we hadden kunnen doen voor Allah, maar niet hebben gedaan. Dit gevoel moet er eigenlijk altijd zijn, want hoeveel we ook doen, het is eigenlijk te weinig als we bedenken wat we allemaal krijgen van Allah. We krijgen het zelfs zonder dat we er om vragen of zelfs zonder dat we er aan denken. En toch doen wij zo weinig terug voor Hij die ons dat allemaal geeft. Daarom moeten we verdrietig zijn om de gebeden die we misschien niet zo goed hebben gedaan, over de tijd dat we minder of zelfs niet naar de moskee kwamen, de dag dat je niet kon vasten, het advies van je ouders waar je niets mee hebt gedaan... Daarom, lieve broeders en zusters, moeten wij altijd vergeving vragen aan Allah. Wij moeten sorry blijven zeggen, hoeveel we ook doen, want het had altijd meer kunnen zijn. Allah kent jouw sorry en het moet uit jouw hart zijn. Voel spijt en verdriet over alles wat je deed en níet deed in het verleden en voor wat nog komen gaat. Verbeter jezelf en vind de weg omhoog. Denk anders eens aan de Laatste Dag, de Dag waarop alles wordt beslist en waarin duidelijk wordt hoeveel méér jij had kunnen doen. Dat is een dag van groot verdriet voor velen.

Moslimes, en ja, in het verleden hebben de vrienden van de Profeet (zvmh) al wijze woorden gesproken over wat er na de dood komt. Wij worden gewaarschuwd dat als wij eenmaal in ons graf liggen, dat anderen in ons huis gaan wonen, iemand anders zal met onze vrouw trouwen en het geld waar we zo lang op hebben gespaard is uitgedeeld. Daarom waarschuwen de bewoners van het graf ons dat we godsvrees moeten hebben. Een andere vriend van de Profeet (zvmh) huilde eens bij een graf, terwijl de mensen niet snapte dat hij nu opeens wel huilde. Als hij namelijk hoorde over de hel of de Hemel, dan huilde hij niet.

Toen zei hij dat het graf de eerste stap van het einde is. Het einde is niet het graf, maar het begin van wat hierna komt. En broeders en zusters, als het gaat om het overlijden van een geliefd iemand in je omgeving, dan moet je weten dat ook Mohammed (saws) huilde toen hij zag dat zijn zoontje Ibrahim stierf, maar toch accepteerde hij wat Allah wilde, zoals ook de profeet Jaqoeb dat deed toen hij dacht dat zijn zoon Joesef gestorven was. Overdrijf dus niet met het verdriet van het verlies van een geliefd persoon.

Mensen, we maken allemaal iets mee dat ons verdrietig kan maken, iets waar we ons zorgen over kunnen maken of bedroefd door raken. Dat is de doenja, dat is deze wereld. Juist op die momenten moet je Allah om hulp vragen en vertrouwen op wat Hij wil. Allah test jou niet met meer dan wat je aan kan, ook al lijkt het soms heel veel. Onthoud dat pijn en verdriet worden beloond als je vast blijft houden aan Allah en aan Zijn Regels. Broeders en zusters, pas om met het liefhebben en het houden van deze wereld, want dat brengt jou veel verdriet, terwijl je wéét dat je het toch ooit gaat verliezen. En laat jouw tranen ook niet zijn om het graf, maar laat het zijn om wat er komt ná het graf.

Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als moslims die werken aan hun islaam. Moge Allah onze ogen openen en zo pijn en verdriet wegnemen. Oh Allah, geef ons het goede in dit leven. Oh Allah, geef ons het goede in het Hiernamaals. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Allahoemma, breng ons naar het Paradijs. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek moskee Abi Bakr Nijmegen

Datum: 1 juni 2018

www.moskeeabibakr.nl