

Een samenvatting van de khoutbah die zojuist door onze imam is gegeven, gaat over:

“de gunsten van het meemaken van de maand Ramadhaan”.

Door het bereiken én het meemaken van de Ramadhaan waarin we de grootse aanbidding verrichten, namelijk het vasten, worden we door velen benijd.

Maar waarom? Nou, er zijn helaas velen die deze gunst **niet** hebben gekregen van Allaah. Enkele oorzaken en voorbeelden zijn:

Ziekte waarbij het niet mogelijk is om te vasten, dwaling, onachtzaamheid of door overlijden.

Er zijn mensen overleden die überhaupt deze maand niet hebben bereikt. Degenen die door Allaah de Ramadhaan hebben doen bereiken, hebben de grootste gunst van de vele gunsten gekregen en wel het vasten.

Vanwege het vasten krijgt de vastende moslim en moslima sneller op sommigen om de “djennah”, oftewel “het paradijs” binnen te treden incha-Allaah.

Geliefde broeders en zusters, de maand Ramadhaan waarin we dus vasten, is de maand van “Sabr”, oftewel “geduld”, zoals is vermeld in een hadith van onze geliefde Profeet Mohammed waarin hij zegt:

En het is de maand van geduld en voorzeker, de beloning voor sabr – het hebben van geduld is het binnen treden van het paradijs. (einde overlevering)

De vastenden die zich onthouden van het consumeren en wegblijven van begeertes, zijn geduldig omdat zij gehoorzaam zijn aan Allaah. Diegenen voeren de opdrachten uit die Allaah hen heeft opgedragen, het verbodene nalaten en zijn geduldig om hier niet aan toe te geven. Je houdt je op het rechte pad. Je bent geduldig met de zware beproeving die Allaah jou voorgeschreven heeft en deze verdraagt. Daarom verdien je dan ook deze enorme beloning en wel het binnentreden van het paradijs.

Allaah heeft gezegd wat geïnterpreteerd kan worden als:

De geduldigen ontvangen hun beloning zonder afrekening. (einde aya, surah 39-10)

Deze gezegende maand bestaat uit slechts enkele dagen. Dagen die ook zoou voorbij zullen gaan. Allaah heeft gezegd wat geïnterpreteerd kan worden als:

Vast gedurende een vastgesteld aantal dagen. (einde aya, surah 2-183)

Voor je het weet, is het voorbij... want hoeveel dagen zijn het.. Ja, 29.. 30 dagen..

En daarom is het voor een moslim en moslima belangrijk om godsvrees te hebben en zich te beschermen tegen het vervallen in zondes welke dan ook, vooral tijdens deze waardevolle dagen. Dus WEES OP JE HOEDE! Onze profeet Mohamed heeft aangegeven dat Allaah heeft gezegd (interpretatie):

Hij heeft zich onthouden van begeertes en zich onthouden van het eten en drinken omwille van Mij (oftewel omwille van Allaah). (einde overlevering)

Tevens heeft onze Profeet Mohamed gezegd:

Het vasten is niet enkel en alleen zich onthouden van eten en drinken, maar ook het wegblijven van valsheid, leugens vertellen en van onzinnig gepraat. (einde overlevering)

Een aantal van de vrome voorgangers hebben gezegd:

Het is heel makkelijk om niet te eten en te drinken. Daarom heeft een metgezel van Profeet Mohamed, namelijk Jabir (moge Allaah tevreden met hem zijn) gezegd:

Wanneer je vast, dan zorg je ervoor dat ook je oren en je ogen vasten, dat je het vertellen van leugens, het verspreiden van roddels vermijdt en de bureu niet hindert of tot last bent. Afijn, je houding dient nederig en beheerst te zijn.

Dus wees alert opdat je niet vast door uitsluitend niet te eten en te drinken waardoor je honger lijdt, want het kan zijn dat je daardoor het werkelijke doel volledig voorbij schiet.

De maand Ramadhaan houdt in: overdag vasten en nachtelijke gebeden verrichten. Tevens goede daden uitvoeren. Deze maand is niet zoals al die andere maanden, want de beloningen worden vermenigvuldigd. Dit is weer een enorme gunst van Allaah. Iemand die een vrijwillige daad of aanbidding verricht omwille van Allaah, is het alsof hij een verplichte daad heeft verricht en zal dan ook daarnaar beloond worden. En wie een verplichte daad of aanbidding verricht in de maand ramadhaan, dan wordt de beloning vermenigvuldigd met 70. Oftewel dat je voor deze verplichte daad beloond wordt alsof je 70x die verplichte daad verricht hebt.

Natuurlijk geliefde broeders en zusters, natuurlijk speelt “sadaqah”, oftewel “liefdadigheid” een grote rol in deze gezegende maand. Geef nóg meer uit aan liefdadigheid.

Onze profeet Mohammed heeft gezegd:

Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn zonden worden hierdoor vergeven. Hij zal worden gered van het Vuur en zijn beloning is evenveel als die van degene die vast zonder dat er iets van de beloning van de vastende af gaat. (einde overlevering)

Tevens in een andere overlevering heeft profeet Mohamed gezegd:

Degene die een vastende voedt met hetgeen waarmee hij zelf zijn vasten verbreekt, krijgt een beloning die gelijk is aan hem (degene van wie hij het vasten verbreekt), zonder dat de beloning van de vastende persoon enigzins verminderd wordt. (einde overlevering)

Wat een geweldige beloning!

Allaah begunstigd en verleent levensonderhoud zonder berekening aan wie Hij wil.

Tenslotte heeft Allaah gezegd wat geïnterpreteerd kan worden als:

En degenen die zich voor Ons (voor Allaah) inspannen, diegenen leiden Wij (Allaah) zeker op Onze wegen (de wegen van Allaah). Allaah is inderdaad met de weldoeners. (einde aya, 29-69)

We moeten alert zijn en ervoor behoeden onze vasten niet te laten verpesten en we zorgen ervoor dat dit een middel is om dichterbij Allaah te komen.

Voer dan ook extra vrijwillige gebeden uit, nachtelijke gebeden, lees uit de Quran, doe du3a – verricht smeekbedes, vraag vergeving en wees bezig met het gedenken van Allaah de hele dag door.

Onderdruk nou eens die nafs – die ego, opdat we enkel het goede verrichten wat gezegend is.

Als je ego meewerkt, dan alhamdoulillaah- godzijdank.

Wanneer je ego weigert mee te werken, dan moeten wij ons extra inspannen en ertegen vechten, want de grootste strijd, is het strijden tegen je slechte ik, de slechte kant van jezelf.

Zodoende hou jij jezelf weg van verkeerde zaken en van wat Allaah verboden heeft.

Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene, de eerste t/m de laatste.

Ya Allah, help ons ons gedrag te verbeteren.

Moge Allaah ons vergeven indien we iets onduidelijk of verkeerd hebben vertaald.

02 Ramadhaan 1439 (18 mei 2018)

Moskee Abi Bakr te Nijmegen