

Een samenvatting van de khoutbah die zojuist door onze imam is gegeven gaat deze week over:  
**de verwelcoming van Ramadhaan.**

Binnenkort, nog geen week, verwachten we de meest gezegende maand binnen te treden. De maand die door onze Profeet Mohamed is vereerd. Die Allaah heeft uitgezonderd van andere maanden met daarin veel goedheid en zegeningen. Het gaat hier om de maand Ramadhaan. De maand van vergeving en barmhartigheid. Ramadhaan: de maand die ter opvoeding van onze ziel dient. Het vasten is een aanbidding waarbij we onze ziel opvoeden. Door te gaan vasten worden onze zielen gereinigd. De vastenmaand is een maand waarin de zonden worden gelaten, zowel de zichtbare als de verborgene. Onze profeet Mohamed heeft ook de jongeren aangespoord en zei:

**O jullie jongeren, een ieder van jullie die ertoe in staat is; ga trouwen. Diegene die daartoe niet in staat is; ga vasten, want het zal een schild, een bescherming voor jou zijn.** (einde overlevering)

De maand Ramadhaan draagt bij aan het verbeteren en corrigeren van je gedrag. Zou je niet vasten, dan zou je geen trek of honger krijgen en geen benul hebben van wat een armoedige persoon en een zwakke persoon mist waar en wanneer dan ook.

Ook is deze maand een goede gelegenheid om bagage en proviand op te slaan om deze mee te nemen naar het hiernamaals en de dag van de ontmoeting met Allaah.

Allaah heeft voor zijn dienaren seizoenen bepaald waarin hasanaat, deugden en beloningen verdubbeld worden. Deze kent Allaah toe aan diegene wie hij wil van zijn dienaren door middel van zijn barmhartigheid en vrijgevigheid. Zonden worden gewist en rangen worden verhoogd. Allaah heeft gezegd in hadieth Qudsi:

**Iedere daad van aanbidding van ieder van ons, is voor zichzelf. Een goede daad wordt 10 tot 700 keer beloond, behalve het vasten. De daad van het vasten behoort aan Mij en Ik zal iedere vastende ervoor belonen.**

Tot de voordelen van deze gezegende maand zijn de beloningen. De vastenden zullen de paradijs binnentreden via een poort die uitsluitend voor hen bestemd is. De profeet heeft gezegd:

**In het Paradijs is er een poort genaamd Ar-Rayyaan waardoor degenen die hebben gevast binnen zullen gaan op de Dag der Opstanding en niemand anders zal via deze poort binnentreden. Er zal gezegd worden: 'Waar zijn degenen die hebben gevast?' De mensen die hebben gevast zullen opstaan en verder niemand. Wanneer zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort gesloten worden en geen enkel andere persoon zal er nog binnen treden.** (einde overlevering)

Natuurlijk moeten wij ter voorbereiding van deze maand maatregelen treffen. Deze maatregelen zijn hoognodig om van de deugden van de Ramadhaan te profiteren en om voordeel te halen uit het vasten van deze gezegende maand.

We zullen drie maatregelen noemen en kort toelichten.

**Maatregel 1:** Berouw tonen en wederkering tot Allaah!

We zijn allemaal zondaren en met het verwelkomen van deze maand is het de bedoeling om van onze zondes af te komen.

Bijvoorbeeld: Diegene die niet bidt, dan hiermee per direct beginnen. Of wanneer hij of zij iets doet wat Allaah verboden heeft, dan dit vooralsnog laten en dus nooit meer doen.

Dit kan enkel en alleen dmv het tonen van berouw. Wend je tot Allaah en keer terug naar Hem, want ieder persoon is een zondaar en de beste zondaren zijn diegenen die berouw tonen.

Het hoort bij de natuurlijke aanleg van de mens dat hij fouten maakt en zonden pleegt. Zoals het begaan van zonden menseigen is, zo behoort het berouw tonen ook tot de eigenschappen van de mens en met name van de gelovige onder hem.

Allaah heeft gezegd wat vertaald kan worden als:

**En toon jullie allen berouw aan Allaah, o gelovigen, opdat jullie wellicht succesvol zullen zijn.** (einde aya, 24-31)

Hier in deze aya roept Allaah ons op tot het tonen van berouw. En hoe kunnen wij géén berouw tonen terwijl onze geliefde profeet Mohamed, die volmaakt is, heeft gezegd:

**O mensen, toon berouw aan Allah, want ik toon wel honderd keer per dag berouw aan Hem.** (einde overlevering)

Zo vraagt onze onfeilbare profeet, die reeds vergeven is voor wat hij gedaan heeft en wat hij zou doen, Allaah om vergiffenis en toont hij berouw aan Allaah. Maar juist **wij** zouden dit dus eerder moeten doen: het vragen om vergiffenis, tot Allaah terug keren en berouw tonen.

**maatregel 2:** Het bespoedigen van en het haasten naar het verrichten van goede daden. Allaah heeft gezegd wat vertaald kan worden als:

**Wedijver met elkaar om goede daden te verrichten.** (einde aya 2-148)

Met het haasten naar het verrichten van goede daden, zie je de dienaren van Allaah overdag vasten en de nachten in aanbidding doorbrengen. Vragend om vergeving, Allaah gedenkend op ieder moment en elk tijdstip.

**Maatregel 3:** Het vasthouden aan het verkrijgen van de deugden en de vruchten van het vasten

Allaah heeft gezegd wat vertaald kan worden als:

**O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven zoals het ook was voorgeschreven aan degenen voor jullie, opdat jullie je bewust zijn van Allaah.** (einde aya, 2-183)

Zo is de grootste deugd van het vasten het verkrijgen van TAQWA oftewel godsvrees. En godsvrees is geen angst, maar het tevreden stellen van Allaah. Diegene die door zijn vasten geen godsvrees krijgt, heeft hierdoor deze belangrijkste deugd verloren.

Allaah wil met het vasten ons niet bestraffen of vermoeien, nee nooit!! Integendeel, Hij wil ons hiermee de vruchten geven wat het bereiken van godsvrees is. Onze profeet Mohamed heeft gezegd:

**Als iemand geen leugens en verkeerd gedrag schuwt, Allah heeft hem niet nodig al zou hij zich onthouden van zijn voedsel en zijn drank.** (einde overlevering)

Zo!, geliefde broeders en zusters, horen wij Ramadhaan te verwelkomen. De verwelkoming die de Ramadhaan toekomt. Echter is helaas, spijtig genoeg, het beeld in deze tijd het tegenovergestelde. Veel mensen verwelkomen deze maand met het klaarmaken van uitgebreide maaltijden en de daarbij horende benodigdheden. Nee, dit is niet zoals het hoort. Zo horen wij deze maand niet te verwelkomen, maar wel zoals Allaah en onze profeet Mohamed hebben voorgedragen. Want Allaah heeft tenslotte gezegd:

**Wanneer Mijn dienaren jou vragen omtrent Mij: Ik ben dichtbij! Ik beantwoord de oproep van de oproeper wanneer hij Mij aanroept. Laten zij dan gehoor geven aan Mij en geloven in Mij. Wellicht volgen zij dan het rechte pad.** (einde aya, 2-186)

Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah onze gebeden accepteren. Moge Allah onze goede daden belonen. Oh Allah, help ons ons gedrag te veranderen. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene, de eerste tot en met de laatste. Moge Allah onze taqwa laten groeien. Moge Allaah ons vergeven indien we iets onduidelijk of verkeerd hebben vertaald.