

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Koning, de Allerhoogste. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de ambassadeur van ramadhaan: de maand sja'baan. De islamitische kalender met het jaar 1439 is namelijk anders met het jaar 2018. Wij tellen niet vanaf de geboorte van 'Isa (as), maar vanaf de hidjra. De negende maand van onze kalender kent iedereen wel: ramadhaan. De gezegende maand ervoor is sja'baan, waarvan we nu al zo'n elf dagen hebben gehad. Sja'baan kondigt ramadhaan aan en wordt gezien als de ambassadeur van ramadhaan. Ook sja'baan is een heilige maand en ook in de weken voor ramadhaan moeten we zeker ons best gaan doen.

Gelovigen, veel mensen letten niet goed op en worden misschien pas wakker als ramadhaan begonnen is. Velen van ons leren op dit moment hard voor examens en anderen maken plannen voor wat ze gaan doen in de zomervakantie. Ja mensen, planning en voorbereiding is inderdaad belangrijk en sja'baan is de planning en voorbereiding van de vastenmaand ramadhaan die met Gods Wil al over minder dan drie weken begint! Hoeveel van ons hebben dat niet in de gaten en laten de kansen liggen? Word wakker en was jezelf van binnen! Dit is het moment om dat te doen. Dit is de maand om te veranderen, zodat ramadhaan als vanzelf komt. We moeten ons voorbereiden door alvast te beginnen met vasten. We moeten Allah (swt) laten zien dat we spijt hebben van wat we verkeerd hebben gedaan. Ja, we moeten met ons hart sorry tegen Hem durven te zeggen en ons leven verbeteren.

Beste broeder en zuster, godsvrees is niet dat je bang bent voor Allah, omdat Hij Allah is, nee, godsvrees is de angst voor dat waar Allah jou niet wil hebben. Het lijkt of je weg komt met wat je nu verkeerd doet, maar je kunt je niet voorstellen dat wat er op een Dag en een Uur gaat gebeuren. In plaats van je tijd nu te verspillen met Netflix, Fortnite of snap moet je gaan nadenken wat jouw doel hier

op deze aarde is. Deze wereld is eindig en het Hiernamaals is oneindig. Wat jij nu doet, moet het werken voor later zijn. In het Hiernamaals zijn vuur van bestraffing en Tuinen van beloning. Als jij niet leert voor een examen of als jij geen vliegtuigticket koopt voor je vakantie, hoe denk jij dan ooit jouw doel te kunnen gaan bereiken? Als jij geen vergeving vraagt aan Allah, als jij niet vast, terwijl je kunt vasten, als jij niet bidt, terwijl je kunt bidden en als je geen *Qoer'aan* leest, terwijl je wel kunt lezen... hoe denk jij dan ooit dát doel, het Paradijs, te gaan bereiken? Zet daarom loze woorden om in ware daden. Doe voor Allah wat je graag zou willen doen in plaats van beloftes te maken en ze nooit of maar half te doen. *Islaam* is niet iets van woorden en maar zien wat er gebeurt, maar van doen en aanpakken, van vallen en opstaan en van je fouten leren.

Moslams, en natuurlijk hebben wij ook hier een leven en moeten wij niet alleen aan het Hiernamaals denken. Daarom geeft Allah ons in Zijn Boek een duidelijk advies: wij moeten deze wereld gebruiken om onze plaats in het Paradijs te verdienen én om ons steentje in die wereld bij te dragen. We moeten onze ogen openen voor wat we van Allah krijgen en daarom ook goed doen tegenover anderen. Hij zegt ons, vertaald:

En zoek met wat Allah jou geeft jouw plek in het Hiernamaals en vergeet jouw deel aan de wereld niet. Doe goed tegenover anderen, zoals Allah het goede met jou doet.... (soera *Al Qasas* 77)

Oh moslams, en als we dan kijken welke kans er nu ligt in de maand *sja'baan*. In deze maand vastte onze geliefde Profeet (*saws*) zoveel. Het is overgeleverd dat hij behalve *ramadhaan* niet meer vastte dan nu. Een van de vrienden van de Profeet (*zvmh*) vroeg hem eens: ***“Oh Boodschapper van Allah, ik heb jou in de maand sja'baan vaker zien vasten dan in de andere maanden, waarom?” De Profeet (zvmh) antwoordde: “Dat is de maand waar de mensen niet echt op letten en die maand komt tussen de maand radjab en de maand ramadhaan. Dit is de maand waarin de daden van de dienaar omhoog gaan naar de Heer van de Werelden en Hij controleert van alle mensen wat ze hebben gedaan. Ik hou ervan dat wanneer mijn daden omhoog gaan, dat ik dan aan het vasten ben.”***

En voor degenen die wakker zijn geworden, die zich nu beseffen dat het nog maar een paar weken tot *ramadhaan* is en zichzelf willen verbeteren, geeft God de hoopvolle gedachte als Hij zegt, als in een vertaling:

Oh mijn dienaren die zichzelf schade aan doen, jullie moeten nooit de hoop opgeven op de goede barmhartigheid van Allah, want echt, Allah vergeeft alle zonden; Hij is de Vergevende, de Genadevolle. (soera *Az Zoemar* 53)

Ja mensen, deze wereld gaat voorbij en alles wat op deze wereld is laat je achter. Je kunt verzamelen en sparen wat je wil, maar de enige verzameling die jou helpt is wat je aan goede daden hebt gedaan. Niet de euro op je spaarrekening gaat jou helpen, maar de euro die je hebt uitgegeven op de Weg van Allah. Ook de adviezen van jouw ouders die je hebt opgevolgd gaan jou helpen, de stappen die

jij hebt gezet om een ruzie op te lossen, de Qoer'aan die je hebt gelezen, het vasten dat je hebt gedaan... en al het goede dat we nog verder kunnen bedenken. Ons voorbeeld zijn de Profeet (saws) en zijn vrienden en misschien dat we nooit zoveel als hen kunnen doen, maar laten we het dan op z'n minst próberen.

Lieve moslims: nee, het is niet te laat. Ja, je hebt veel fouten gemaakt, maar wie van ons hier niet? Het is bijna ramadhaan en sja'baan kondigt dat aan. Zoals je op alles jezelf voorbereid op wat komen gaat, moet je ook voorbereid zijn op het grootste doel dat jouw leven moet hebben. Vast daarom, op de dagen dat je kan, voordat ramadhaan begint. Vraag Allah, want Allah houdt van dienaren die Hem vragen. Ja, vraag Allah om jouw spijt te accepteren, om jou het goede vast te laten houden en het verkeerde achter je te laten. Vul jouw tijd met het lezen van de H. Qoer'aan, de Woorden van Allah, en de uitleg ervan. Hou jouw doel voor ogen en bereid je voor in deze gezegende maand. Bereid je voor op ramadhaan die komen gaat en bereid je voorop wat je uiteindelijk verdient voor de eeuwigheid. Ja, schud jezelf wakker en verbeter jezelf, deze maand en alle maanden die voor jou nog komen gaan.

Moge Allah ons onze tijd nuttig laten gebruiken. Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah onze gebeden accepteren. Oh Allah, geef ons de kans om te vasten tijdens ramadhaan. Oh Allah, geef genezing aan de zieken. Moge Allah ons onder de heerschappij van de koning van Nederland veiligheid geven en moge Allah de koning leiden. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek moskee Abi Bakr Nijmegen

Datum: 27 april 2018

www.moskeeabibakr.nl