

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Heilige, de Allerhoogste. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan God, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het gebed dat een cadeau is, gegeven via Mohammed (saws) tijdens de isra en mi'raadj. Zoals we vorige week al hebben gehoord zijn de isra en mi'raadj samen de wonderbaarlijke Nachtreis van Mohammed (saws) vanuit de stad Mekka naar de verst gelegen moskee in Al Qoeds in Palestina en het opstijgen vanuit daar naar de Hemelen, en weer terug. Op dat moment was onze geliefde Profeet (zvmh) dus een reiziger en een reiziger komt normaal gesproken terug met een cadeau. In dit geval is dat cadeau de beste manier die wij kennen om iets te doen voor Allah, een aanbeding, een manier om te laten zien dat we aan Hem denken, en dat is ons gebed.

En mensen, Allah geeft ons mooie dingen en heeft ons veel mooie dingen gegeven, maar dit is toch echt wel de mooiste. Ons gebed, onze salaam, is een van de vijf zuilen waar onze islaam op gebouwd is. In de gebedsruimte hier zien we zes zuilen, de paaltjes die het dak omhoog houden. Voor de mensen die boven zitten, die zien er twee. Haal een van die zuilen weg en iedereen zal bang worden, omdat de moskee kan instorten. Zo is het ook met de zuilen van de islaam. Als je zegt dat je niet hoeft te bidden, dan stort voor jou de islaam in. Zoals deze moskee er zes nodig heeft, zo heeft jouw islaam vijf zuilen nodig. Zonder het willen doen van een van de vijf wordt je islaam heel zwak.

Moslims, het gebed is zo belangrijk dat Allah het rechtstreeks aan Mohammed (saws) heeft gegeven. Heel veel dingen die wij als moslim doen, doen wij omdat Mohammed (saws) heeft gezegd dat Allah (swt) dat van ons wil. Bijna alles kwam via de engel Djibriel van Allah bij Mohammed (saws). Het gebed is een uitzondering; het gebed werd niet via Djibriel aan ons verplicht. Nee, deze belangrijke opdracht gaf Allah rechtstreeks aan Rasoeloellah (saws).

Hij gaf ons het gebed als een verplichting van vijftig gebeden per dag. Dat betekent dat de vijf gebeden die wij dagelijks moeten doen, de vijf gebeden die wij willen doen, dat deze gebeden voor ons beloond worden alsof wij vijftig keer gebeden hebben. Zo zegt Allah, vertaald:

**Wie iets goed doet, zal tien keer zoveel beloning ontvangen** (soera An Na'aam 160)

Ja broeders en zusters, weet hoe belangrijk het gebed is. Toen de Profeet (zvmh) werd uitgenodigd in de Hemel om de opdracht van het gebed te krijgen, zag hij verschillende engelen staan die de hele tijd alleen maar een klein stukje van het gebed deden, zoals het voorover buigen of met het hoofd op de grond, maar wij hebben de speciale opdracht gekregen om juist alles samen te doen. Het gebed met al zijn mooie bewegingen en woorden, met de diepere gedachten en betekenissen, dat gebed zorgt ervoor dat we vergeven worden. Voor de kleine dingen die we verkeerd hebben gedaan zal Allah ons uiteindelijk minder of zelfs niet meer straffen door het gebed dat wij deden. Rasoeloellah (saws) heeft tegen zijn vrienden gezegd: ***“Vertel mij eens, als een van jullie een rivier voor zijn deur zou hebben en hij zou er vijf keer per dag een bad in nemen, zou er dan nog iets van viezigheid op hem zitten?” Zijn vrienden zeiden: “Er zal geen viezigheid meer op hem zitten!” Toen antwoordde hij: “Dit is ook zo met de vijf gebeden: Allah vergeeft wat we verkeerd doen door die vijf.”*** (Boegari en Moeslim).

Oh jij die gelooft, Allah heeft jou een cadeau gegeven en dat is het gebed. Het gebed is als een medicijn. Als de dokter jou een medicijn voorschrijft dat je vijf keer per dag moet innemen op een bepaalde tijd, dan ga je ook geen dag overslaan of dat medicijn op het einde van de dag alle vijf tegelijk inslikken. Nee, zorg dat je dit cadeau, dit medicijn dat Allah jou gaf op de juiste manier aanpakt. De islam is uiteindelijk niet het willekeurig doen van dingen achter elkaar of wanneer jij denkt dat het uitkomt, maar alles heeft zijn tijd en alles is met elkaar verbonden. Islam is een manier van leven en in alles wat je doet moet de islam te zien zijn. Zo past het gebed dan logisch in je leven. Als je het gebed verricht met goede bedoelingen, dan houdt het je weg van het slechte. Als je iets slechts wil doen, maar je bidt je gebeden, dan ga jij je altijd beseffen dat wat je doet tussen twee gebeden in ligt. Allah zegt in de Heilige Qoer'aan hierover, uitgelegd:

**Maak bekend dat wat aan jou in het Boek is geopenbaard en doe je gebeden. Ja echt, het gebed houdt jou weg van het verkeerde en het slechte. En het gedenken van Allah is inderdaad het grootst. Allah weet wat je doet.** (soera Al 'Ankaboet 45)

Ja broeders en zusters, jouw kleine foutjes kunnen met je gebed aan jou worden vergeven. Zolang je wegblijft van de grote fouten, zoals drank en drugs of als je de zaken doet die in het huwelijk horen, dan kan het gebed jou redden, en word je toegelaten in het Paradijs, zoals Allah zegt, vertaald:

**Als jullie uit de buurt blijven van de grootste dingen die voor jullie verboden zijn, dan bedekken Wij jullie slechte daden die jullie deden en geven Wij jullie een prachtige binnenkomst. (soera An Nisaa' 31)**

Ik sluit af met de Woorden van Allah (swt), zoals doorgegeven door Mohammed (saws), waarin God zegt, uitgelegd als: *"Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar in tweeën verdeeld, en Mijn dienaar krijgt waar hij om gevraagd heeft. Als mijn dienaar zegt: **Alhamdoe lillahi rabbi l'alamien (Al het goede en alle dank is voor Allah, de Heer van de Werelden)**, dan zegt Allah: "Mijn dienaar heeft goed over Mij gesproken!" En als hij zegt: **Ar rahmaani r rahiem (de meest Barmhartige en de meest Genadevolle)**, dan antwoordt Allah met: "Mijn dienaar heeft Mij een hogere plek gegeven!" Als de dienaar zegt: **Maaliki yawmiddin (de Heer die beslist op de Dag van het Laatste Oordeel)**, daarop zegt Allah: "Mijn dienaar juicht Mij toe!" en Hij zei ook: "Mijn dienaar doet wat Ik heb gezegd om te doen!" En als hij zegt: **Iejaka na'boedoe wa iejaka nasta'ien (Wij aanbidden alleen U en alleen aan U vragen wij om hulp)**, dan is het antwoord van Allah: "Dit is tussen Mij en mijn dienaar en Mijn dienaar krijgt wat hij vraagt." En als hij zegt: **Ihdinas siraatal moestaqiem, siratalladziena an'amta 'alaihim ghairil maghdoebi alaihim wa la ddaallien (Leid ons op het juiste Pad, het Pad van de mensen aan wie U het goede geeft en niet op het Pad van de mensen op wie U boos bent of de mensen die verdwaald maar iets doen)**, daarop zegt Allah: "Dit is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar krijgt waar hij om vraagt." (Moeslim)*

Moge Allah ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn. Moge Allah onze gebeden aanvaarden. Moge Allah ons de kans geven om te bidden bij de Ka'aba in Mekka. Moge Allah ons de kans geven om te bidden in de moskee bij het graf in Medina. Moge Allah ons de kans geven om te bidden in Al Aqsamoskee. Oh Allah, geef ons de kans om te vasten tijdens ramadhaan. Oh Allah, geef genezing aan de zieken. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek moskee Abi Bakr Nijmegen**

Datum: 20 april 2018

[www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)