

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vernederaar, de Verheffer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan God, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de belangrijke les die wij kunnen leren uit de isra en mi'raad, de wonderbaarlijke Nachtreis van Mohammed (saws) vanuit de stad Mekka naar de verst gelegen moskee in Al Qoeds in Palestina en het opstijgen vanuit daar naar de Hemelen, en weer terug. Deze nacht met zijn gebeurtenissen wordt in deze week en deze maand, de islamitische maand radjab, herdacht. Er is wel meningsverschil over wanneer het precies gebeurd zou zijn, maar uiteindelijk is het niet belangrijk wanneer het gebeurde, maar broeders en zusters, dát het gebeurde. Het is waargebeurd, zoals Allah zegt:

**Geprezen is Hij die Zijn dienaar 's nachts een reis liet maken van de heilige moskee (in Mekka) naar de verste moskee (in Al Qoeds), waarvan Wij de omgeving gezegend hebben om hem iets van Onze tekenen te laten zien. Hij is de Alleshorende en de Allesziende.** (soera Al Israa' 1)

Ja moslims, de verhalen van de islaam zijn geen gewone verhalen om elkaar door te vertellen. Het is heel belangrijk wat wij er uiteindelijk iets van leren en de boodschap begrijpen. Zo is er de geschiedenis van de profeet Yoenes (as) die problemen had. Hij probeerde daarvoor te vluchten en belandde zo in de buik van een vis. Pas daar snapte hij welk doel Allah hem had gegeven. Allah zegt erover in Zijn Boek, uitgelegd als:

**En denk aan de man van de vis (de profeet Yoenes) toen hij zo kwaad is weggelopen en dacht dat Wij geen macht over hem hadden en in het donker (dus in de buik van de vis) uitriep: "Er is geen godheid dan U. U bent Heilig. Ik hoorde inderdaad bij de mensen die het verkeerde deden."** (soera Al Anbi'ja 87)

Wat kunnen wij hier nu van leren? Als wij problemen hebben, dan moeten we op het Pad van de islaam blijven, op de Weg van de Qoer'aan en het voorbeeld van de Profeet (saws). Wij moeten het antwoord blijven zoeken op die hidaya, op de échte Weg van Allah, niet het dwaalspoor van deze wereld die voorbij gaat met mensen die met hun hebzucht ons alleen maar ongelukkiger maken en dieper in problemen brengen. Nee, Allah geeft ons in dit leven een opdracht. Als wij bezig zijn met die opdracht of op zijn minst het écht zoeken naar die opdracht, dan zal Allah er uiteindelijk ook voor zorgen dat het goed komt met ons. Daar moeten we op blijven vertrouwen, altijd in ons leven, want geloof me, het leven is niet altijd even makkelijk en velen van jullie weten dat ook. Het komt met ups en downs, maar in welke fase dan ook in het leven waar we ook zijn: Allah is er.

Daarom, broeders en zusters, moeten wij de tijd en het moment snappen waarin Rasoeloellah (saws) de Hemelreis heeft gemaakt. God gaf hem deze reis in een tijd dat Mohammed (saws) het heel moeilijk had. Zijn oom die hem altijd verdedigd had was gestorven en zijn lieve vrouw Khadidja, zijn steun en toeverlaat, stierf ook. Hij zal zeker de veiligheid en de liefde hebben gemist van deze goede familieleden. Het was ook in die tijd dat hij naar de stad Taïf ging, waar hij de mensen tot de islaam wilde uitnodigen. Deze mensen wilden op dat moment niets met onze prachtige godsdienst te maken hebben en ze stuurden de Profeet (zvmh) hardhandig weg uit hun stad. Hij keerde daarom terug naar Mekka, bang en bezorgd. Ja, alles was moeilijk en toen kwam deze grote beloning van Allah (swt), deze wonderlijke Nachtreis, waarmee Allah de Profeet (saws) zoveel troost heeft gegeven en kracht om dóór te gaan met het vertellen van de Boodschap aan ons en alle mensen. Hij beloonde Mohammed (saws) zelfs door hem een plek te laten zien die nog geen mens ooit gezien had.

Oh jullie die geloven, laat dit een les voor ons zijn. Denk bij de problemen in jouw leven aan de tegenslag en de moeilijkheden van de Profeet (zvmh). Op het moment dat hij de Nachtreis maakte, zat hij in een diep dal. Deze test van Allah is zeker niet makkelijk geweest voor hem en de test van Allah voor jou zal ook niet makkelijk zijn. Als jij je alleen voelt of verdrietig, weet dan dat Mohammed (saws) ook met deze gevoelens getest is en probeer dan vast te houden aan het voorbeeld van onze Profeet (saws): hou vertrouwen en zorg dat je geduldig blijft. Met zijn gedrag is de Profeet (zvmh) voor ons een groot voorbeeld, zoals we ook lezen in de H. Qoer'aan, vertaald als:

**Echt waar, de Boodschapper van Allah is een lichtend voorbeeld voor jullie voor wie op de ontmoeting met Allah en de Laatste Dag hoopt en voor wie Allah veel gedenken.** (soera Al Ahzaab 21)

Ja mensen, en reken niet teveel op anderen. Uiteindelijk is Allah Degene die jou helpt. Blijf daarom op Hem vertrouwen. Juist als het zwaar wordt en het lijkt alsof je gebukt gaat onder het leven en valt, dan laat Allah jou weer opstaan en rechtop lopen, rechter dan dat je ooit hebt gelopen. Denk daarbij maar aan het verhaal van Moesa (as) en zijn volk dat als slaven leefden en opstond tegen de farao met de Wil van Allah. Allah zegt in Zijn Boek, vertaald:

**En Wij wensten een gunst te geven aan de mensen die op aarde als zwak werden gezien door ze tot leiders en erfgenamen te maken. (soera Al Qasas 5)**

Moslams, onthoud de les van vandaag. Allah is er. Hij helpt jou op het juiste moment en Hij redt jou op het juiste moment. Hij helpt en redt jou, ondanks alles, om op Zijn Pad te zijn. Onthoud dat veel Namen en Eigenschappen van Allah tegenovergesteld zijn, zoals ups en downs, zoals berg en dal; Allah brengt mensen naar beneden, maar Allah brengt mensen ook naar boven. Allah maakt mensen arm en Allah maakt mensen weer rijk. Als Allah iets verbiedt, laat Hij ook weer iets toe. Onthoud dat je niet eenzaam hoeft te zijn, want wij zijn er voor elkaar, als één oemma onder één God. Onthoud ook dat je niet bang hoeft te zijn, hoe donker het leven ook soms kan zijn, want uiteindelijk is Allah het Licht in jouw leven.

Moge Allah ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn. Moge Allah onze gebeden aanvaarden. Moge Allah ons de kans geven om te bidden in Al Aqšamoskee. Moge Allah ons de kans geven om te bidden bij het graf in Medina. Moge Allah ons de kans geven om te bidden bij de Ka'aba in Mekka. Moge Allah ons de kans geven om te vasten tijdens ramadhaan. Allahoemma, geef ons sterkte in moeilijke dagen en neem moeilijkheden weg. Allahoemma, open onze ogen voor het goede dat wij al van U hebben kregen. Allahoemma, open onze ogen voor het goede dat wij nog van U gaan krijgen. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie, en geef ons vrede. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslams sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek moskee Abi Bakr Nijmegen**

Datum: 13 april 2018

[www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)