

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Kenner van het ongeziene, de Eeuwige Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de regels en de Wetten van Allah. Wij als moslims hebben bepaalde normen en waarden waar we ons aan willen houden. Zo blijven wij op de rechte Weg van Allah (swt). Hij zegt, vertaald als:

**En dit is het Pad dat tot Mij leidt, een recht Pad. Volg het daarom en volg niet de verschillende andere wegen, want die brengen jullie van Zijn Pad af. Dat zegt Hij als een verplichting tegen jullie, zodat jullie misschien godsvrees krijgen.** (soera Al An'aam 153)

Broeders en zusters, Allah zegt ons hier de rechte Weg te volgen. Hij bedoelt dat de islaam gebouwd is op regels, wetten, normen en waarden. Jouw hele leven moet op die Weg van Allah zijn. Met alles wat je doet kun en moet je je afvragen

hoe het binnen jouw islam past. Op die manier krijgt Allah de juiste plek in jouw leven: je gaat hem vrezen en dat wil zeggen dat je bent bang voor Allah, of eigenlijk beter gezegd, je weet dat Hij jou ziet met wat je doet, waardoor je bang wordt om nog iets verkeerd te doen. Je wil alleen nog maar goed doen tegenover Allah en de wereld.

Oh jullie die geloven, als je de Weg van Allah volgt, dan betekent het ook dat jij van binnen doet wat je van buiten doet en wat je van buiten doet dat je dat ook van binnen voelt. Het is niet eerlijk tegenover jezelf als je naar buiten jezelf heel mooi en goed gedraagt, terwijl je van binnen misschien iets heel anders denkt. Juist als je hart goed is, dan ga je ook het goede doen en als je het goede doet, laat het dan vanuit je hart komen. Dat betekent ook dat alles wat je voor Allah doet, al jouw aanbeddingen, moeten vanuit dáár komen. Of het nou het gebed is, de euro die jij afgeeft, de Qoer'aan die je leest, al deze dingen doe je, omdat het vanuit je hart komt. Jij wil het doen voor Allah en hoopt zo op Zijn eeuwige Beloning. Als je het om een andere reden doet, dan kan dat nooit kloppen en ja echt, die daden vallen buiten de islam.

Moslims, als je alles doet dat je doet ook inderdaad voor Allah doet, dan word jij zo sterk! Jij wordt een lichtend voorbeeld voor alle mensen om jou heen en al die mensen die vervolgens weer het goede gaan doen, nemen anderen mee op de Weg naar het goede. Wij als moslims moeten het levend voorbeeld van islam zijn, zodat de mensen om ons heen ook die liefde voor Allah in hun harten gaan voelen. Dan wordt het een mooiere wereld waarin wij hand-in-hand staan met elkaar met wat Allah aan alle mensen heeft gevraagd.

Oh mensen, als wij kijken naar de geschiedenis na de komst van de profeet Mohammed (saws), dan zien wij dat de islam zich in een razend tempo verspreid heeft. Van Al Andalus tot aan China was een groot islamitisch Rijk, waarin mensen broederlijk samenwoonden, waarin mensen wisten waar ze aan toe waren, rechten voor iedereen, moslim of geen moslim. De islamitische rechten bieden bescherming, zonder onrechtvaardige uitzonderingen, in alle landen waar de moslims heersten, van oost tot west en van noord tot zuid. Dit was de tijd waarin wapens niet anders gebruikt werden dan om mensenrechten te verdedigen en waarin de niet-moslims op de Weg van de islam kwamen door de islam écht te leren kennen. Islam kwam in hun harten door het goede voorbeeld van de moslims om hen heen.

Ja mensen, want onze regels en wetten, waarden en normen komen van Allah en Zijn Boodschapper (zvmh). Allah (swt) gaf ons Zijn Boek, de H. Qoer'aan, en

Mohammed (saws) heeft met zijn leven ons de soennah, een voorbeeld, gegeven. Daarom konden de mensen die vroeger in dit enorme islamitische land leefden hun rechten en plichten terughalen. Daar hoefden ze dus geen moslim voor te zijn, want ook zij werden beschermd, in tegenstelling tot wat in die tijd de gewoontes in andere landen waren. Dit was allemaal vastgelegd en voorgeschreven in de Qoer'aan en de soennah, die onveranderbaar zijn, dus de moslims hielden zich hier gewoon aan. Het mooie is dus dat deze Regels nog steeds geldig zijn. De Regels en de Wet van Allah kent geen tijd, geen grenzen of wel verschil dan ook. Het is nu en straks geldig, hier en daar, voor hoe wij als mensen verstandig moeten leven.

Ja broeders en zusters, jullie moeten namelijk weten dat veel problemen niet in de wereld zouden zijn gekomen als we ons naar die Regels zouden gedragen. Er zouden geen problemen zijn tussen de mensen onderling, het erfrecht, economische rechten en plichten, want alles heeft zijn oplossingen in de Wetten van Allah. Begrijp dat niet verkeerd; je kunt in Nederland ook die wetten volgen zonder tegen de Nederlandse wetten in te gaan. Wij mogen uiteindelijk toch niet voor eigen rechttertje spelen, zoals de islam dat ook verbiedt. Nee, de regels van de islam gaan voor ons over de manier hoe wij met elkaar moeten omgaan of met de niet-islamitische burens omgaan, trouwen, begraven worden of hoe wij ons geld besteden. Dat is een Nederlandse vrijheid die we binnen de islamitische regels kunnen oplossen. Dat kunnen en mogen wij nooit loslaten. Allah zegt dan ook, als in een vertaling uitgelegd:

**En zoek samen de verdediging bij het koord van Allah, bij de islam, en zorg dat jullie niet verdeeld zijn in groepen en denk aan de goede dingen van God, die Hij aan jullie liet zien toen jullie vijanden van elkaar waren en toen Hij jullie harten heeft samen gebracht, zodat jullie door de goede Wil van Allah broeders werden. Je was aan de rand van een vuurput en Hij redde jou er van. Zo maakte Allah Zijn regels en verplichtingen aan jou duidelijk, zodat je recht geleid wordt.**(soera Al Imraan 103)

Moslims, wij zijn ambassadeurs van Allah (swt) tussen de mensen die de islam en de regels en Wetten van Allah niet kennen. Moslims, laat daarom zien wie jij bent: niet als eerste door de islam uit te leggen met je mond en door woorden, maar allereerst door jouw gedrag. Of je nou een student bent of een leraar, of een klant of een winkelier, een politicus of een bedelaar, wie of waar je ook bent: iedereen moet jou kunnen vertrouwen. Iedereen moet bij jÓu denken: hoe komt hij of zij aan deze goede manieren? De islam, broeders en zusters, is de Weg van Allah en is de weg van het bÉste gedrag. Islam begint in het hart en laat ons de dingen doen uit liefde voor Allah, met weinig woorden en veel doen, zodat Hij ons

ook op een Dag kan belonen voor wat Hij beloofd heeft voor wat wij voor Hem hebben gedaan.

Moge Allah onze harten doen samensmelten. Moge Allah ons op de juiste Weg houden. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah ons weghouden van de bestraffing van het Vuur. Moge Allah ons eerlijk laten zijn in woord en werk. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het Pad van de islaam brengen. Oh Allah, beloon ons voor wat wij doen. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.