

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Kenner van het ongeziene, de Eeuwige Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het probleem dat veel moslims ver weg van hun islaam zijn. Zij horen de Boodschap, maar zij luisteren niet. Zeg nu niet dat wij niet kunnen weten wat Allah van ons wil, en inderdaad zijn er altijd details die we niet weten, of misschien nóg niet weten, maar de grote lijnen van de islaam moeten ons toch echt bekend zijn. Op het moment dat wij dat weten, hoe kunnen we er dan niet naar handelen? Hoe kunnen we het weten, maar het toch niet doen? Allah zegt in Zijn Boek, uitgelegd als:

Oh jullie die geloven, gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper en draai je niet weg van hem als je het hoort. Zorg dat je niet bent zoals degenen die zeggen: “Wij horen,” maar zij horen het toch niet. (soera Al Anfaal 20-21)

Ja, er zijn mensen die de Boodschap van de islaam horen, maar het uiteindelijk niet écht horen. Ze horen de woorden, maar ze luisteren niet. En zo waarschuwt de H. Qoer'aan in heel veel soera's met verschillende voorbeelden dat we moeten luisteren naar Allah en Zijn Profeet (zvmh). Echte gelovigen worden dan ook heel blij van binnen als ze gehoorzaam zijn aan Allah en Mohammed (saws). Als je doet wat je moet doen, dan is dat namelijk ook het teken dat je een moslim bent. Als je doet wat Allah in de H. Qoer'aan zegt, dan gaat de H. Qoer'aan ook voor jou getuigen op de Dag van het Oordeel. Op de Dag dat Allah jou gaat vragen over waarom je de dingen hebt gedaan zoals je ze hebt gedaan, dan kan de H. Qoer'aan jou helpen. Laat die kans dus niet liggen.

Broeders en zusters, er zijn mensen die twifelen over alles en daarom houden zij niet vast aan de islaam. Natuurlijk kan het soms gebeuren dat wij iets niet zeker weten, maar sommige dingen moeten zekerheden zijn. Als je over de dingen die

vaststaan gaat twijfelen, dan wordt het een gevaarlijke weg. Op het moment dat je bijvoorbeeld zegt dat jouw geloof in het hart zit zonder dat je nog doet wat je moet doen (of alleen wanneer jij er een keertje tijd of zin voor denkt te hebben), dan moet je weten dat jij een van de mensen bent die de Boodschap wel heeft gehoord, maar die heeft niet geluisterd. Daarom heeft Rasoeloellah (saws) gezegd dat ieder kind van Adam, dus ieder mens, het Paradijs mag binnengaan, behalve degene die dat niet wil. Toen de mensen dat hoorden, waren ze natuurlijk erg verbaasd, want wie wil er nou niet naar het Paradijs? Mohammed (saws) heeft toen uitgelegd dat dat degene is die dus niet doet wat de Profeet (zvmh) zei en die hem dan ook niet volgde.

Oh jullie die geloven, gehoorzaamheid is dat je luistert naar wat God van jou wil. Je doet je best met wat er van je verwacht wordt. Het is oh zo belangrijk dat je wegblijft van wat jou uiteindelijk in grote problemen kan brengen. Je blijft weg van wat verboden is. Daarom moet je snappen dat de islam niet iets is dat alleen hier in de moskee is. Islam is geen jasje dat je uit kan doen. Moslim-zijn en moslim-doen is ook op straat, in de winkel of waar je ook bent, of de mensen om jou heen nou wel of geen moslim zijn. Nog sterker, juist als de mensen om je heen geen moslim zijn, is het belangrijk dat je snapt dat jij een ambassadeur van de islam, van ons moslims, van Allah en Zijn Profeet (zvmh), bent geworden. Hoe is jouw islam dan? Dat moet te zien zijn aan jouw goede gedrag.

Moslims, islam is een prachtig cadeau. Wij zijn trotse moslims. Wij zijn trots op wat Allah ons heeft laten zien. Allah heeft het ons laten zien en wij hebben het aangepakt. Iedereen op deze wereld heeft de kans om het aan te pakken. Natuurlijk is het wel belangrijk dat mensen die niet, of niet meer, op de Weg van de islam zijn een goed voorbeeld zien. Eeuwen geleden al hebben al vele moslims echt hun best gedaan om iedereen de Boodschap van de islam te geven. En beste mensen, jullie moeten weten dat de moslims de islam niet hebben verspreid met vechten. Nee, de islam is niet de religie van het zwaard! Het is islamitisch niet verboden om te vechten, maar alleen als het om verdediging gaat. Kijk naar het land met de meeste moslims, Indonesië. Waarom zijn zij moslims? Door ze te dwingen? Nee, de moslims die daar kwamen, hebben goede manieren gehad. Hun gedrag was de islam en op de manier hoe ze handelden, waren ze herkenbaar als moslim. Ja, en als mensen zien hoe keurig en netjes moslims zich gedragen, dan gaan die mensen om hen heen automatisch vragen over hun religie en leren zo de échte islam kennen.

Maar dan de werkelijkheid van dit moment... Moslims plegen overvallen en beroven mensen bij pinautomaten en op straat. Moslims liegen en bedriegen. Moslims over de hele wereld vechten en moorden, zelfs elkaar. De ene vermoordt de ander zonder gevoel, neemt een leven. Hij denkt zelfs dat hij de winnaar is, dat de enige en de echte waarheid alleen aan zijn kant staat. Ach mensen, zelfs iemand die geen moslim is of die zelfs niet eens gelooft dat God bestaat, ziet dat dit nooit iets met goedheid te maken kan hebben. De moordenaar is trots en voelt zich sterk, maar echt waar, dat is echt niet zo. De echte moslims blijven vertwijfeld achter, niet wetend wat ze er aan kunnen doen. Wij kunnen niet anders dan Allah te vragen en Allah te smeken. Wij kunnen op dit moment niet anders

dan huilen om wat er in de wereld gebeurt, waar dan ook, en veel smeekbedes te verrichten. Ons beste wapen om deze wereld te redden en te beschermen is het Boek, het Boek van Allah, het Boek van de islaam. Daarin vinden wij de oplossingen op alle problemen en op al onze zorgen. Daarin staat, vertaald:

De gelovigen zijn toch broeders van elkaar. Zorg daarom voor vrede onder jullie broeders en vrees Allah, zodat jullie het goede ontvangen. (soera Al Hoedjoeraat 10)

Beste broeder en beste zuster, áltijd moet jij een moslim zijn. Overal, en niet alleen in de moskee of alleen op vrijdag, maar ook als je alleen bent in jouw huis, ook in hoe je je kinderen opvoedt, ook op straat, op school en op jouw werk: laat overal laat zien dat je een moslim bent. Dat kan echt uiteindelijk alleen maar met goed gedrag. Keer terug naar al Kitaab en naar de soennah; keer terug naar het Boek van Allah en het voorbeeld van Zijn Boodschapper (zvmh). Ja broeders en zusters, hoor de Boodschap... en lúister naar de Boodschap.

Moge Allah ons op de juiste Weg houden. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah ons weghouden van de bestraffing van het Vuur. Moge Allah ons eerlijk laten zijn in woord en werk, in doen en laten. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims. Moge Allah door ons goede voorbeeld anderen op het Pad van de islaam brengen. Oh Allah, beloon ons voor wat wij doen. Oh Allah, beloon ons voor wat wij niet doen. Oh Allah, vergeef ons voor wat wij doen. Oh Allah, vergeef ons voor wat wij niet doen. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Neem pijn en ziektes weg. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek moskee Abi Bakr Nijmegen

Datum: 9 maart 2018

www.moskeeabibakr.nl