

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Bron van Liefde, de Liefhebbende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over hoe sommigen makkelijk kiezen voor zina, ontucht en overspel, zoals seks buiten het huwelijk. Het is een van de grootste fouten die een mens kan maken. Zoals iedere religie ziet de islam het als iets dat zwaar gestraft moet worden. Omdat we in Nederland wonen waar het niet strafbaar is, moeten we snappen waarom dit voor ons wél zo ernstig is. Binnen de islam is het huwelijk een belangrijk fundament voor hoe wij met elkaar omgaan. Als je dus buiten het huwelijk doet wat binnen het huwelijk hoort, dan verdwijnt voor ons het goede uit de maatschappij en er kunnen grote problemen van komen.

Broeders en zusters, wij zijn gewaarschuwd dat als de Dag van het Oordeel dichterbij komt dat er veel mensen de normen en waarden op het gebied van seks niet meer zo nauw nemen. De wetenschap zal minder worden en er komen meer mensen met minder kennis. Als we rondom ons heen kijken, dan zien we dat dat inderdaad gebeurt. Het lichaam is koopwaar geworden, zina wordt bezongen in liedjes en ontucht en overspel als normaal gezien in films. Oh moslims, vergeet niet dat dit grote zondes van deze aarde zijn. Voor jongeren én voor ouderen, pas goed op, want het wordt ons tegenwoordig zo gemakkelijk gemaakt met internet en verschillende apps op onze mobieltjes. Maar Allah haat het, Allah haat het als wij vreemd gaan of iets doen met een ander dat alleen binnen het huwelijk mag.

Oh jullie die geloven, in Nederland zijn overspel en ontucht niet strafbaar, maar dat wil niet zeggen dat wij er islamitisch gezien mee weggkomen. Onze straf blijft bewaard voor later. In een Overlevering vertelt Mohammed (saws) wat hij eens in een droom zag. Hij was samen met de engelen Djibriel en Mikaiel bij een soort put die op een oven leek. Hij zei: **“We hoorden er geschreeuw uit komen, dus we keken er in en zagen naakte mannen en vrouwen die schreeuwden als vuur hen aanraakte. Ik vroeg: “Wie zijn dat, oh Djibriel?” Djibriel antwoordde: “Mannen en vrouwen die ontucht hebben gepleegd.”** (Boegari)

Mensen, de islamitische wetgeving over zina is heel streng. Het is bijna niet te bewijzen als zina gebeurt achter gesloten deuren. Er is in de hele islamitische geschiedenis dan ook amper iemand op basis van die regels hier op aarde gestraft. Toch gaat het niet om de straf op zich. Het gaat er om dat wij, als we horen hoe zwaar die straf is, dat we er dan vrijwillig ver weg van willen blijven. Allah zegt over mensen die niet getrouwd zijn en tóch samen slapen, uitgelegd:

De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, sla ieder van hen met honderd slagen. En zorg dat je geen medelijden met hen krijgt om te doen dat wat Allah vraagt, als je in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. (soera An Noer 2)

Als iemand wel getrouwd is, dan is de straf nóg groter. Deze persoon wordt namelijk gestenigd. Niet zomaar, maar met het juiste bewijs volgens de Wet van Allah, bewezen door een islamitische rechter. Dan wordt gewoon de Wet gevolgd die iedereen kent. Ik herhaal nog maar eens, in de hele islamitische geschiedenis zijn er nauwelijks voorbeelden te noemen van dat dit op de juiste, rechtvaardige manier gebeurd is; het gaat dan ook vooral om de wáarschuwing om zoiets echt niet te doen. Bedenk je dat dit met iedere regel zo is; het is een keuze om die fout te maken en denkend aan de straf moet je beslissen om het niet te doen.

Oh gelovigen, misschien dat wij het niet altijd snappen, maar de Wetten van Allah zijn uiteindelijk goed voor ons. De straf van een wet kan ons uiteindelijk redden en neemt bestraffing weg in het Hiernamaals. Allah zegt dan ook dat de verstandige mensen er iets van leren. Daarom moeten we goed nadenken over hoe zwaar deze straf is en wat er gebeurt als wij met deze fout aankomen op de Dag van het Oordeel. Ja broeders en zusters, want jouw hele lichaam gaat jou die Dag verraden. Je moet je voorstellen hoe hard je voor schut staat als je voeten gaan vertellen waar ze heen gingen, je handen wat ze deden en je tong vertelt wat jij hem liet zeggen. Allah waarschuwt ons voor dit moment op die Dag als Hij zegt, vertaald:

Op de Dag waarop hun tong, hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over wat ze gedaan hebben. (soera An Noer 24)

Luister naar deze grote waarschuwing. Het gaat dus niet alleen om wat er uiteindelijk echt gebeurt. Alles eromheen is ook niet toegestaan. Het luisteren met de oren naar het verkeerde, het kijken met de ogen naar het verkeerde, het praten met de mond over het verkeerde... Nee, een moslim moet hier ver weg van blijven, want Allah heeft het verboden. Daarom is het ook een waarschuwing voor ons en voor degenen waarover wij verantwoordelijk zijn, zoals de ouders over hun kinderen, hun dochters én hun zonen. Wij moeten elkaar redden en helpen met het goede te doen. Ouders, maak het jullie kinderen daarom niet te moeilijk om te trouwen, zodat ze ook weg kunnen blijven van zina. Allah zegt, uitgelegd als:

Oh jullie die geloven, red julliezelf en jullie gezinnen van het Vuur, waar mensen en stenen de brandstof van zijn. Daarover zijn engelen de baas, die hard en streng zijn, die God niet ongehoorzaam zijn in wat Hij tegen hen zegt om te doen, en doen wat ze moeten doen. (soerat At Tahriem 6)

Oh broeders en zusters, Rasoeloellah (saws) heeft ons gezegd dat we weinig zouden lachen als we wisten wat hij wist. Met alle zina die er vooral in het openbaar gebeurt, lijkt het voor velen of het Paradijs hier op aarde is, met alle zogenaamde shine die er te pakken is. Nee, kijk naar welke ziektes er door in de wereld gekomen zijn en welke problemen nog meer. Daarom is het belangrijk dat we echt ons best doen om er ver weg van te blijven, in het openbaar, maar ook als we alleen lijken te zijn, hoe moeilijk het soms ook is. Durf die keuze te maken en kies voor de Wetten van Allah. Kies vrijwillig voor weg te blijven van deze problemen en doe binnen het huwelijk wat alleen binnen het huwelijk hoort. Voor de fouten die je misschien ooit hebt gemaakt, vraag Allah, vraag Allah om te vergeven wat je fout hebt gedaan. Ja broeder en ja zuster, weet dat Allah straft, maar weet vooral ook dat Allah vergeeft. Allah vergeeft als jij om vergeving vraagt en Allah geeft kracht als jij om kracht vraagt.

Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als moslims die werken aan hun islam. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de openbare en de verborgene. Oh Allah, leid ons naar het goede. Moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islam. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Ya Allah, bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur. Ya Allah, laat ons doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.