

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die het leven geeft, Hij Die het leven neemt. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.**(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het advies over de dood dat Rasoeloellah (saws) aan Moeadh ibn Djabal heeft gegeven. Deze raad is heel belangrijk, ook voor ons. Het is waar we ons in deze tijden echt aan vast moeten houden. Tegenwoordig lijkt het of mensen vergeten zijn wat er uiteindelijk met ons gaat gebeuren. Met alles dat we doen is er toch maar één einde mogelijk. Waar we ook lopen, wat we ook zijn geworden, wat we ook eten, ieder van ons eindigt in zijn of haar graf. Een aantal mensen is wel zo verstandig en blijft op de Weg van Allah. Zij blijven weg van wat de Profeet (zvmh) en God ons verboden hebben en doen wat verplicht is. De andere mensen die niet bang zijn voor wat komt, die vergeten zijn dat er een einde is, dat zijn de mensen die maar doen waar ze zelf zin in hebben. Zij doen niet wat ze moeten doen, lijken lui en moe te zijn voor alles, behalve het verkeerde, en zijn niet bezig met islaam. Het einde dat zo dichtbij is en dat voor ieder van ons komt, lijkt voor hen niet te bestaan. Daarom gaf de Boodschapper van Allah (zvmh) aan Moeadh mee om te houden van het einde dat onvermijdelijk komt.

Broeders en zusters, de enige afspraak in jouw leven die echt belangrijk is, is de afspraak die je zelf niet hebt gemaakt. De afspraak met de Engel van de Dood staat voor ieder van ons al vast: de tijd, de datum en de plaats. Maar het is dan nog niet voorbij. Voor de mensen die in Allah geloven, die het slechte niet doen, omdat ze weten dat Hij bestaat en die het goede doen, wordt in het Heilige Boek gezegd, uitgelegd als:

**En zij die bij het sterven door de engelen als goede mensen worden meegenomen, wordt gezegd: “Selamoen aleikoem, vrede is met jullie en kom binnen in de Paradijs tuin als beloning voor wat jullie gedaan hebben.”** (soera An Nahl 32)

Oh jullie die geloven, en wie déze wereld wil, krijgt deze wereld. De rijken worden rijker en ze mogen het hebben. Zij zochten het geluk in deze wereld en Allah geeft ze deze wereld. In het leven van nu zijn genoeg mensen die zonder zorgen alles doen waar ze zin in hebben zonder na te denken over het leven na de dood. Zij hebben de tijd van hun leven, maar de echte gelovigen zoeken hun beloning niet in het leven van nu. Nee, de Woorden van Allah geven hen hoop als Hij zegt, vertaald:

**Wie zoekt naar beloning in het latere leven, aan hem geven Wij nog meer beloning en wie graag beloning in het leven van nu wil hebben, die geven Wij het ook, maar in het latere leven krijgt hij niets.** (soera Al Shoera 20)

Ja, wij hebben één zekerheid: de dood komt en dan staan de mensen die alleen aan dit leven dachten met lege handen. Ja, de dood komt en geen sterk kasteel houdt de dood tegen, geen leger dat jou er tegen kan verdedigen, geen dokter die jou ervan kan genezen; het helpt uiteindelijk niemand. De dood neemt de rijken, de armen, de koningen en presidenten, ja, echt, de dood neemt ieder mens mee. Daarom is het belangrijk om te weten dat de test van het leven hier van vóór je dood voor de beloning van het leven ná de dood is. Allah zegt niet voor niets, vertaald als:

**Dit tegenwoordige leven is niets anders dan tijdverspilling en een spel, maar het huis van het Hiernamaals, dat is het échte Leven! Konden zij dat maar eens begrijpen!** (soera Al Ankaboet 64)

Oh moslims, deze wereld is een prachtige verzamelplaats. Alles kun je in je huizen stoppen, in je zakken, in je handen en toch garandeer ik je dat als jij opstaat uit je graf dat je met lege handen staat. Alles vergaat en niets kun je meenemen van wat je verzamelde. Alles verlaat deze wereld. Niets blijft. Denk eens aan alle mensen die jou zijn voorgegaan, die verdwenen en door ons vergeten zijn. Zeg mij, hoe heette de opa van je oma? Jouw familieleden van 200 jaar geleden liggen in hun graf en jij bent hen vergeten. Alleen hun eigen daden kunnen hen nog redden. Ja, mensen, bereid je daarom voor, want alles op deze wereld vergaat, ja, zelfs de wereld zelf vergaat, zoals Allah zegt in de H. Qoer'aan:

**Alles op deze aarde zal vergaan.** (soera Ar Rahman 26)

Nadat de wereld is vergaan, beslist Allah over ons op de Dag van het Oordeel. Op die Dag valt de beslissing of wij de beloning van de Paradijstuinen krijgen of de bestraffing van het Vuur. Volgens een Overlevering komen er op deze Dag zeven soorten mensen in de schaduw van God, op de Dag dat er geen andere schaduw meer zal zijn dan die van Allah (swt). Al die soorten mensen zijn op de een of andere manier verbonden met een angst en vrees voor hun Heer. Die soorten mensen zijn, zoals genoemd in deze Overlevering: een eerlijke en rechtvaardige leider, een jongere die opgroeit met het aanbidden van zijn Heer, iemand die zijn hart verbindt aan de moskee, twee personen die van elkaar houden om Allah tevreden te maken en om die reden samenkomen en uit elkaar gaan, een man die geroepen wordt door een rijke en mooie vrouw en dan weigert en zegt: 'Ik vrees Allah', iemand die iets geeft, terwijl zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven en iemand die Allah gedenkt wanneer hij alleen is en dat dan zijn ogen zich vullen met tranen.

Broeders en zusters, sta iedere dag op met het idee dat je misschien nog voor de avond gestorven bent. Ga nooit slapen zonder de gedachte dat je misschien niet meer wakker wordt. Zet geen stap zonder te denken dat je de volgende misschien niet meer kunt zetten. Ga nooit weg zonder te groeten, want wat je 's avonds hebt verlaten, kan er 's morgens niet meer zijn. Je bent maar eventjes op deze wereld. De onrust om je heen is pas weg als je de rust van de dood hebt bereikt. Pas daarom op voor deze wereld, pas op voor de dunya. Denk niet alleen aan het verzamelen van geld en spullen die je uiteindelijk moet achterlaten of aan alle verplichtingen die van jou verwacht worden. Zorg dat je klaarstaat om alles achter je te laten. Mens, jij wil het leven en doe dat, maar wel op de beste manier. Ja leef! Maar wees niet hebberig en weet, alles staat vast. Wees tevreden met wat je hebt en accepteer het leven zoals het is. Sta met je voeten op de aarde en loop met je hoofd in de hemel. Zorg dat je het wereldse gebruikt, zodat het je in het Hiernamaals helpt.

Moge Allah de Verhevene ons deze wereld op de juiste manier laten gebruiken. Moge Allah ons beschermen tegen de bestraffing in het graf. Moge Allah ons later samen met de mensen waar wij van houden doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Oh Allah, laat onze familieleden van Adam tot onze achterkleinkinderen doen binnengaan in de Paradijstuinen. Ya Allah, neem zorgen, ziekte en pijn weg van alle mensen in deze wereld. Ya Allah, open de ogen van onze leiders en laat oorlogen stoppen. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Ya Allah, maak onze oemmah weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als gelovigen sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.