

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vergevingsgezinde, de Oneindige Vergever van de zonden. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.**(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het volgen van onze geliefde profeet Mohammed (saws). Hij is ons voorbeeld, want hij is de laatste Boodschapper van Allah. Wij volgen hem in wat hij ons gezegd heeft om te doen, omdat we zo op de Weg naar het Paradijs zijn. Via Mohammed (saws) weten wij wat de islaam is, maar dat er maar één godheid is, Hij die als Enige het recht heeft om aanbeden te worden, weten niet alleen moslims. Er zijn meer mensen op deze wereld die overtuigd zijn dat er naast God, naast Allah, geen andere god of godheid is, maar dat maakt ze niet automatisch moslims, zoals wij dat zijn. Wij moslims aanbidden Allah op de manier zoals Allah dat heeft gezegd te doen via Rasoeloellah (saws). Als je niet doet dat wat Mohammed (saws) de mensen gezegd heeft, dan ben je jood, christen of misschien een ander soort ééngodaanbidder. Zij accepteren wel dat God bestaat en misschien ook wel dat Hij iets van ons wil, maar zij kunnen niet geloven dat Mohammed (saws) een profeet is en de Wil van God aan de mensen heeft doorgegeven. Na 'la ilaha illallah' stopt het voor ons moslims niet. Nee, wij gaan dóór: 'Móhammadan rasoeloellah'... Er is geen godheid dan Allah... én Mohammed (saws) is Zijn Boodschapper. Zo weten wij wat Allah wil en wat islaam is.

Broeders en zusters, als wij goede moslims willen zijn, zijn we verplicht om te luisteren naar wat de Profeet (zvmh) ons heeft gezegd. Als wij naar hem luisteren, luisteren wij namelijk naar wat Allah van ons wil. Allah zegt in de Heilige Qoer'aan tegen Mohammed (saws), vertaald:

**Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah en wie daar niet naar wil luisteren... Wij hebben jou niet als bewaker naar hen gestuurd.**(soera An Nisaa 80)

Het is dus een vrije keuze die wij hebben. Wij kunnen er voor kiezen om te doen

wat Rasoeloellah (saws) zei. Hij is geen strenge bewaker, nee, hij waarschuwt ons voor onze eigen bestwil. Wij proberen te doen wat hij daarom deed en wat hij zei en we proberen ver weg te blijven van wat hij ons heeft verboden. Omdat we bang zijn om het verkeerde te doen, zijn wij bang voor Allah. Voor wat we zelf verkeerd kunnen doen, vrezen wij Allah en doen wij ons best om het goede te doen. Allah zegt dan ook:

**... En wat de Boodschapper aan jullie geeft, neem het aan en wat hij aan jullie verbiedt, doe dat ook niet. Vrees Allah, want echt, Allah is streng in het straffen.** (soera Al Hashr 7)

Ja mensen, en wij houden van de Profeet (zvmh), meer dan wat we op aarde kunnen vinden. Dat wil niet zeggen dat we niet van onze kinderen of van onze vrouw of man kunnen houden, of dat we totaal geen waarde hechten aan geld of wat we kunnen bezitten, nee, dat kan en mag ook, máár de liefde voor Mohammed (saws) staat boven alles.

Moslams, wij twifelen niet over zijn woorden, zoals ook de eerste moslams dat niet deden. ***Eens zei de Boodschapper van Allah (zvmh) tegen de mensen in Medina: "Allah verbiedt misschien binnenkort wijn en dat wordt dan bekend gemaakt. Wie er dus nog iets van heeft, kan het maar beter snel verkopen en ervan profiteren."*** Daarna wachtten de mensen, totdat Rasoeloellah (saws) inderdaad op een dag zei: ***"Echt waar, Allah de Verhevene heeft vanaf nu wijn verboden. Iedereen die dit nu weet en er iets van heeft, mag het niet meer drinken of verkopen."*** De mensen brachten vervolgens alles mee wat ze hadden naar buiten en goten het uit tot er rivieren van alcohol door de straten van Medina stroomden. (Moeslim) Hier zien we dat de mensen zonder twijfel deden wat de Boodschapper van Allah (zvmh) tegen de mensen zei, hoeveel ze er misschien van te voren ook van hadden genoten. In een andere Overlevering horen we hoe de mensen hem volgen als hij een ring van goud weggooit. Wij als man horen geen gouden ring te dragen en we zien dat toen de Profeet (zvmh) ons dat voorbeeld gaf, dat de mensen hem volgden.

Ja broeders en zusters, het is dus voor onszelf het beste als we doen wat de Profeet (zvmh) heeft gezegd. Als wij doen wat de Boodschapper (zvmh) heeft verboden, dan moet je weten dat Allah dat ook niet wil. Dat is niet omdat hij dat zo graag wilde verbieden, maar omdat het belangrijk voor ons is om daarvan weg te blijven. Van alcohol, drugs of overdreven veel geld te verzamelen wordt de wereld echt niet beter.

Oh jullie die geloven, hou meer van Allah en Zijn Boodschapper (zvmh) dan wat dan ook in deze wereld. Allah heeft hem niet voor niets gestuurd. Volg hem dus uit liefde voor Allah. Allah wil jouw slechte daden vergeven en Hij gunt jou het beste, maar dan moet je het wel zelf willen. Jij moet die eerste stap zetten en het laten zien. Jij hebt dat in de hand. Hou vast aan jouw islaam en bewaar de Woorden van Allah in jouw hart als Hij zegt, geïnterpreteerd als:

**En wie luistert en doet wat Allah en deze boodschapper zeggen, krijgt de goede gunsten van Allah samen met de profeten, de eerlijke mensen, de getuigen en de goeden en zij zijn goede vrienden. (soera An Nisaa 69)**

Ja mensen, Rasoeloellah (saws) is niet zomaar gekomen. Zijn Boodschap is niet zoals de boodschap die van de een op de ander wordt doorgegeven. Allah vraagt ons duidelijk in Zijn Boek om de uitnodiging tot de Weg van de islam van Mohammed (saws) serieus te nemen en er anders mee om te gaan dan dat als iemand anders jou iets vertelt. Denk nu niet, ik ben moslim, ik ben er al. Nee, de uitnodiging tot Weg van de islam is met iedere stap, met alles dat je doet. Steeds opnieuw moet jij vasthouden aan de Boodschap, de leidraad van het leven, de H. Qoer'aan, gegeven aan ons via Mohammed (saws). Allah waarschuwt ons zo vaak in Zijn Boek met die Boodschap dat als wij doen waar we zelf zin in hebben, als wij willens en wetens Zijn Regels niet volgen en als deze wereld voor ons belangrijker is dan het Hiernamaals, dat wij voor onszelf een serieus groot probleem gemaakt. Volg daarom ons grootste voorbeeld, hij die ons die Boodschap bracht, hij die ons de islam heeft uitgelegd met zijn leven. Volg hem en hou van hem, van Mohammed, Rasoeloellah (saws).

Moge Allah ons belonen voor ons goede gedrag. Moge Allah onze fouten vergeven. Oh Allah, beloon de mensen die ons een goed voorbeeld geven. Oh Allah, laat ons een voorbeeld zijn voor anderen. Oh Allah, beloon onze ouders voor wat zij ons gaven. Oh Allah, open de Deuren van het Paradijs voor onze ouders. Oh Allah, open de Deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Oh Allah, bestraf onrechtvaardigheid. Ya Allah, neem zorgen, ziekte en pijn weg van alle mensen in deze wereld. Ya Allah, open de ogen van onze leiders en laat oorlogen stoppen. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Ya Allah, maak onze oemmah weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als gelovigen sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.