

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vergevingsgezinde, de Oneindige Vergever van de zonden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve God, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.**(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de goedheid en barmhartigheid van onze geliefde profeet Mohammed (saws) met de islamitische gemeenschap en alles dat Allah gemaakt heeft. Deze goedheid is het beste gedrag dat je kunt hebben. Barmhartigheid was ook echt iets dat bij Rasoeleollah (saws) hoort. Hij was zo gevoelig en goed voor alles en iedereen om hem heen, met volwassenen, met kinderen, met rijk of arm, het maakte hem niet uit. Dat was waarom mensen naar zijn Boodschap, de Boodschap van Allah, wilde luisteren. In de H. Qoer'aan lezen wij dan ook, vertaald als:

**Door de goedheid van Allah ben jij zacht geweest tegenover hen; als je ruw en hard was geweest, zouden ze zeker bij jou uit de buurt zijn gegaan...** (soera Al 'Imraan 159)

Ook zegt Allah tegen ons, de gelovigen en tegen degenen die toen leefden, uitgelegd:

**Er is een boodschapper uit jullie midden naar jullie toegekomen. Hij heeft het moeilijk als jullie het moeilijk hebben. Hij leeft met jullie mee en tegenover de mensen die geloven is hij zacht en goed.** (soera At Tauwbah 128)

Tegen Mohammed (saws) zegt Allah in de Heilige Qoer'aan, als in een vertaling:

**En Wij hebben jou alleen maar als goedheid aan de wereldbewoners gestuurd.** (soera Al Anbiya' 107)

Broeders en zusters, onze Profeet (zvmh) is ons voorbeeld en hij was een groot voorbeeld van goedheid. Als jij niets laat zien van deze goedheid, hoe durf je dan de goedheid van Allah te verwachten? In veel Overleveringen horen we hoe onze Profeet (zvmh) aan de mensen heeft duidelijk gemaakt hoe we met de wereld om ons heen moeten omgaan. Hij vertelde hoe we bijvoorbeeld met onze burens moeten omgaan en misschien wel juist voor ons in landen zoals Nederland en veel andere landen in Europa, met niet-moslims. Hoe kunnen zij anders ooit de schoonheid van de islam zien als wij niet het voorbeeld zijn van wat onze geliefde Boodschapper (zvmh) ook is geweest? Als wij dat ook echt zouden doen, dan werd de wereld een heel stuk mooier en zou er niemand in angst of vervolging hoeven leven, zou al het vlees diervriendelijk zijn en was er geen klimaatprobleem geweest. Ja, Allah heeft ons mensen verantwoordelijk gemaakt voor deze wereld en het betekent dat we er op een goede manier mee om moeten gaan. Hoe? Kijk maar naar het voorbeeld van Mohammed (saws).

Moslims, de Profeet (zvmh) liet ook zijn zachte kant zien. **Zo kuste hij eens zijn kleinzoon in het bijzijn van een andere man. Deze man zei hem: "Ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit een van hen gekust." Hierop keek de Boodschapper van Allah (zvmh) naar de man en zei: "Wie niet barmhartig is, krijgt geen barmhartigheid terug."** (Boegari/Moeslim) **Ook kwam er eens een woestijnarabier bij de Profeet (saws) en zei: "Kus jij kinderen? Wij kussen hen niet." Rasoeloellah (saws) antwoordde toen: "Wat kan ik nog voor jou doen, als Allah het medeleven uit jouw hart heeft verwijderd?"** (Boegari/Moeslim)

Oh jullie die geloven, ons voorbeeld, de Profeet Mohammed (saws) heeft dingen altijd gemakkelijk gemaakt voor de mensen en nooit moeilijk. Hij keek goed naar de situatie en begreep dat de regels voor ons zijn gemaakt en wij niet voor de regels. Wij hebben regels nodig, maar dat wil niet zeggen dat je blindelings regels moet volgen. Juist als je vertrouwen hebt in Allah en in de toekomst, en juist dat had Mohammed (saws), dan wéét je dat alles goedkomt, dan accepteer je het leven zoals het komt, ja, dan accepteer je dat wat van Allah komt. Alles komt met de tijd en alles heeft een reden, maar hou vast aan Allah en de islam.

Ja moslims, maak jouw hart zacht voor de wereld om jou heen. **In een Overlevering vertelt de Profeet (zvmh) over een man die eens veel dorst had en een put vond. Hij klom erin, dronk van het water en kwam eruit. Toen zag hij een hijgende hond aankomen, die zand opat van de dorst. De man dacht: Deze hond heeft net zoveel dorst als dat ik heb gehad. Dus ging hij de put weer in en vulde zijn schoen met water, deed hem tussen zijn tanden en klom de put weer uit. De hond gaf hij te drinken, totdat de dorst van het beestje weg was. Allah waardeerde het zo wat deze man deed dat Allah de man vergaf wat hij ooit verkeerd had gedaan. Toen de vrienden van de Profeet (zvmh) dit verhaal hoorde, vroegen zij: "Worden wij dan beloond voor hoe we dieren behandelen?" De Profeet (zvmh) antwoordde: "Je wordt voor elk levend schepsel beloond."** (Boegari/ Moeslim) Daarom, beste

broeders en zusters, kunnen wij ook beloond óf bestraft worden voor hoe wij met dieren omgaan. Bedenk goed wat halaal betekent en wat de voorwaarden zijn.

En moslims, ook voor de ménsen was onze Profeet (zvmh) natuurlijk goed. Toen hij terugkeerde naar Mekka met een groot leger, op het moment dat Mekka nog niet islamitisch was, had hij een grote slachtpartij kunnen aanrichten. Hij had wraak kunnen nemen, maar dat deed hij niet. Zelfs de mensen die zijn familieleden hadden vermoord, vergaf hij, zoals hij jaren eerder ook de stad Taïf had gespaard. **Toen de Profeet (zvmh) daar was, wilde hij ze de islaam leren, maar de mensen gooiden stenen naar hem, totdat hij zelfs bloedde. Toen kwam de engel van de bergen en zei: "Oh Mohammed, je hoeft het maar te zeggen. Als je wil, klap ik de twee bergen bij de stad over hen heen." Toen gaf de Profeet (zvmh) als antwoord, terwijl hij dus de kans had om de mensen van deze stad verschrikkelijk te straffen: "Oh Allah, breng ze op de juiste weg, want ze wisten niet wat ze deden!"**

Lieve moslims, neem daarom niet het voorbeeld van de harde wereld om ons heen, waar presidenten liegen en koningen zich verrijken, waar mensen bang moeten zijn om wat ze geloven of om wie of wat ze willen zijn, waar mensen tegen elkaar worden uitgespeeld... Nee, wij zijn moslims! Wij zijn moslims die willen doen wat Allah van ons vraagt. Wij zijn moslims naar het voorbeeld van Rasoeloellah (saws). Wij zijn moslims met zachtheid en goedheid, die gemakkelijk zijn op de momenten dat het kan en die vasthouden wanneer het moet. Ja, wij zijn moslims die kiezen voor de Weg van de islaam, voor het voorbeeld van de Profeet Mohammed (saws) en voor de zachtheid, de goedheid en de liefde van en voor Allah.

Moge Allah ons belonen voor ons goede gedrag. Oh Allah, beloon de mensen die ons een goed voorbeeld geven. Oh Allah, laat ons een voorbeeld zijn voor anderen. Oh Allah, open de Deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden, voor onze ouders, onze kinderen, onze vrienden. Ya Allah, neem zorgen, ziekte en pijn weg van alle mensen in deze wereld. Ya Allah, open de ogen van onze leiders en laat oorlogen stoppen. Ya Allah, bescherm onze Heilige steden. Ya Allah, maak onze oemmah weer één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als gelovigen sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.