

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die ons Zijn profeten stuurde. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de geboorte van onze geliefde Profeet Mohammed (saws). Als wij kijken in de geschiedenis van de mensen, dan zien we dat er vele volkeren zijn geweest die op verschillende plekken op deze wereld hebben gewoond. Sommige hebben in honderden, soms wel duizenden jaren sporen achtergelaten waar wij tegenwoordig met bewondering naar kijken. Grote leiders hebben deze volkeren geleid tot wat zij ooit waren en verdienden zo hun plek in de boeken van de geschiedenis. Ook wij moslims werden ooit geleid door zo'n bijzonder iemand, hij die wij nog steeds als voorbeeld nemen en waar we tegenop kijken: onze geliefde profeet en Boodschapper Mohammed (saws).

Lang, lang geleden knielden de mensen voor het vuur, anderen bogen voor het water. Er waren volkeren die bomen vereerden, anderen dachten dat beelden, stenen of planeten hen konden redden. In die tijd waren de goede mensen bang voor de slechte mensen. Ongeloof was overal. Bedenk eens wat een wereld dat is geweest... En bedenk eens dat in deze donkerte in Mekka een profeet werd geboren, de profeet Mohammed (saws). Door zijn geboorte werd het land gered, werd de wereld gered en werden wij uiteindelijk gered. Ja broeders en zusters, in deze islamitische maand heeft deze historische geboorte plaatsgevonden. Het wordt aangenomen dat hij geboren werd in het jaar dat het Jaar van de Olifant wordt genoemd, het jaar waarin Mekka werd aangevallen door een leger met een olifant. Op maandag de twaalfde dag van de islamitische maand rabi' oel awwal werd hij volgens een aantal geleerden geboren. Eens werd de Profeet (zvmh) gevraagd over het vasten op de maandagen en hij zei toen dat dat de dag was waarop hij geboren werd.

Oh jullie die geloven, Allah zegt in Zijn Boek, vertaald:

Er is een boodschapper uit jullie midden naar jullie toe gekomen; het doet hem pijn wat jullie pijn doet; hij maakt zich zorgen over jullie en voor de mensen die geloven is hij liefdevol en goed. (soera At Tauwbah 128)

Mensen, en weet dat deze boodschapper, Mohammed (saws), in de lange lijn van profeten staat. Profeten zoals Moesa, Youssef en Yahya (vzmh) hebben de mensen dezelfde boodschap van de ene God naar de mensen gebracht. Zo deed de profeet Ibrahim (as) al een smeekbede voor Mohammed (saws), toen hij zei:

Onze Heer, laat uit hun midden een boodschapper komen, die aan hen Uw tekenen laat zien en hen het Boek en de Wijsheid uitlegt en hen van het foute reinigt. Ja echt, U bent de Almachtige, de Alwijze. (soera Al Baqarah 129)

En ook de profeet 'Isa (as), de zoon van Maryam, vertelde al over hem. Hij zei:

“Oh kinderen van Isra'iel, Ik ben Gods boodschapper voor jullie om de Tora te bevestigen die vóór mij was en om het goede nieuws aan te kondigen dat er een boodschapper is die na mij komt en zijn naam zal Ahmad zijn.” (soera As Saff 6)

Het is belangrijk om hier een beetje te snappen hoe het Arabisch werkt en te weten dat de belangrijkste letters van 'Ahmad' en 'Mohammed' hetzelfde zijn. Jezus heeft het hier dus over Mohammed (saws), de Boodschapper van Allah.

Mohammed (saws) groeide op in en rondom Mekka. Toen hij de eerste Openbaringen van Allah (swt), de eerste verzen van de H. Qoer'aan kreeg en onder de mensen kwam als profeet, heeft hij tien jaar lang de mensen verteld over la-illallah illallah, er is geen andere godheid dan Allah. Dat was het eerste waar hij de mensen naar toe heeft uitgenodigd: er is maar één godheid en dat is Allah. Door zijn goede gedrag konden alle mensen een voorbeeld aan hem nemen. Iedere keer weer opnieuw heeft Rasoeloellah (saws), zoals iedere andere profeet voor hem, de mensen verteld dat de islaam de juiste Weg naar het Paradijs is. Zijn Boodschap is alleen maar het vertellen van en het oproepen naar het goede geweest. Het belangrijkste daarbij was geduld, heel veel geduld. Het werd nooit teveel voor hem. Hij heeft altijd geloofd in de Boodschap die hij van Allah aan de mensen, aan ons moest vertellen. Eerst over la-illallah illallah, daarna pas over de rest. Eerst in Mekka, daarna in Medina, bedoeld voor alle mensen, en de mensen die hem zagen waren onder de indruk van zijn gedrag. Zelfs tegen mensen die het verkeerde deden was hij erg aardig en geduldig.

Broeders en zusters, en hoor wat Allah in Zijn Boek zegt, als je de Profeet (saws) volgt:

Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij die met hem zijn, zijn sterk tegenover de ongelovigen en zacht voor elkaar. Je ziet ze buigen en knielen voor het gebed en ze zoeken de Goedheid en Gunsten van Allah. (soera Al Fath 29)

In het tiende jaar na zijn vertrek van Mekka naar Medina verrichtte Mohammed (vzvh) de bedevaart met al zijn rituelen. Bij de berg 'Arafat sprak hij de moslims toe en eindigde zijn toespraak met de Woorden van Allah vertaald kunnen worden als:

...Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie voltooid, heb ik Mijn goedheid aan jullie bewezen en heb ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen...(soera Al Ma'ida 3)

Toen vroeg Mohammed (saws): ***“Oh mensen, heb ik mijn boodschap goed aan jullie overgedragen?”*** De mensen die daar waren beantwoordden zijn vraag en een overweldigend geluid donderde tussen de bergen door toen de mensen riepen: “Oh Allah, ja!”

Moslims, kijk naar het mooiste voorbeeld dat wij gekregen hebben, de profeet Mohammed (saws). Hij werd als laatste van de profeten naar ons mensen gestuurd. Wat hij ons verteld heeft, was de Waarheid en wij moeten leven volgens die Waarheid. Als jij getuigt van Allah, getuig dan ook van Zijn profeten, van de eerste tot de laatste. Mohammed (saws) is al lang gestorven, maar de Boodschap die hij ons bracht van Allah, die Boodschap leeft al eeuwen. Dat is de Boodschap die wij willen volgen, dat is wat wij doen en wat wij blijven doen.

Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor de mensen die ons over U leerden. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze ouders. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters waar ook in de wereld. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als gelovigen sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.